

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 31 maart 2024 - PASEN

Prediker: Remy Splinter

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Opgewekt uit de dood

Handelingen 13:26-39 (NBV21)

²⁶ Volksgenoten, nakomelingen van Abraham, en ook u allen die God vereert, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. ²⁷ De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. ²⁸ Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te stellen. ²⁹ Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. ³⁰ Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; ³¹ gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen. ³² Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders ³³ in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven: “Jij bent mijn Zoon, Ik heb Je vandaag verwekt.”

³⁴ Dat Hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en Hem niet weer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft Hij aangekondigd met deze woorden: “Ik zal jullie schenken wat Ik David plechtig beloofd heb.”

³⁵ In verband hiermee wordt in een andere psalm gezegd: “Het lichaam van uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.” ³⁶ Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan, ³⁷ maar Hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. ³⁸⁻³⁹ U moet dus weten, volksgenoten, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; ieder die gelooft wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes.

Bijzonderheden

Pasen! We vierden het in twee diensten. De twaalfde preek in onze preekserie over Handelingen.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Op Paaszondag hebben we met elkaar nagedacht over de eerste preek van Paulus. Hoe bijzonder is het om te lezen wat hij zegt, vooral wanneer je bedenkt wie hij was en wat hij deed vóór zijn ontmoeting met Jezus. Paulus voorbeeld laat zien dat Jezus mensen verandert en niet zo'n klein beetje ook. Maar nog bijzonderder dan het voorbeeld van Paulus is de inhoud van zijn betoog. En dat betoog – in feite niets meer of minder dan het evangelie – is in de kern heel simpel. Jezus is voor onze zonden gestorven en is weer opgestaan. Iedereen die in Hem gelooft is vrijgesproken van alles waarvoor hij op grond van de wet geen vrijspraak kan krijgen. Dank U Heer dat U dit oneindig grote geschenk voor niets aan ons geeft. Dat geeft ons vrijheid, kracht en hoop.

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Lukas 24:1-12, Jesaja 55:23, Psalm 16:1-2, Handelingen 2:23-36, Handelingen 13:26, 34-37, Johannes 11:24, Johannes 20:11-18, Johannes 20:29, Romeinen 5: 8-9, 1 Korintiërs 15:1-20, 1 Petrus 1:3, Hebreëën 11:13-14, Hebreëën 12:2

ENKELE OPMERKINGEN

Het is Pasen! Jezus is uit de dood opgewekt. Afgelopen donderdag was de Passion weer op televisie en zie je hoe dit verhaal mensen blijft raken. Het thema dit jaar was: *Ik geloof in jou*. Het muziekspektakel eindigde met de opgestane Jezus die op een dak staat en verklaart dat Hij ook in jou gelooft. Maar dat is de omgekeerde wereld, de vraag is namelijk of we in Hem geloven. De vraag is of deze opstanding echt gebeurd is. Volgens Paulus wel. In zijn allereerste preek die we hier in Handelingen 13 lezen legt hij de nadruk op één ding: Jezus is waarlijk uit de dood opgestaan. En dat verandert alles!

1. Verschijning van Jezus – Bewijs uit het verleden

³⁰ Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; ³¹ gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen.

Er is een bekend kinderlied van Elly en Rikkert dat we zingen met Pasen: de steen is weg, de weg is vrij... Maar waarom is de steen weggehaald? Zodat Jezus eruit kon? Nee. We lezen in de evangeliën dat Hij in Zijn nieuwe lichaam door muren heen kon (Johannes 20:19). In het Matteüs-evangelie lezen we hoe de engel de steen wegrolt om aan de vrouwen te laten zien dat het graf leeg is. De steen is weg, niet zodat Jezus eruit kon, maar zodat wij erin kunnen. Zodat we met eigen ogen mogen ontdekken dat Jezus werkelijk uit de dood is opgestaan. Paulus presenteert de opstanding als een feit en zegt dat Jezus is verschenen aan verschillende mensen na Zijn opstanding. Dat waren ooggetuigen die nog leefden en aan wie je het na kon vragen (zie ook 1 Kor. 15). Als het niet echt gebeurd was, hoe kan het dat er zoveel mensen bevestigden dat ze Hem echt gezien hadden?

Feiten confronteren ons met de werkelijkheid, ook als het anders uitkomt dan we graag zouden willen. Paulus is daar een schoolvoorbeeld van. Hij vervolgde christenen en was de laatste man op aarde die zou willen dat zij misschien wel gelijk zouden hebben. Maar na een ontmoeting met Jezus kon hij er niet omheen: Jezus is écht de opgestane Heer en hij was bereid zijn leven ervoor te geven. En met hem alle discipelen van Jezus en vele anderen. Zouden ze dat gedaan hebben voor een zelfverzonnen religie? Er is hier iets anders aan de hand. Sommige joden geloofden wel in een opstanding, maar dat zou volgens hun geloof pas gebeuren aan het einde der tijden en dat zou gelden voor iedereen. Maar een persoon die opstaat uit de dood terwijl de wereld onveranderd blijft? En die persoon is ook nog eens de Zoon van God? De Romeinen en Grieken geloofden misschien wel dat mensen een god konden zijn, maar joden absoluut niet.

En toch is deze nieuwe beweging van christenen begonnen onder joden. Het was heel onwaarschijnlijk dat zij dit zouden geloven, net zo onwaarschijnlijk als dat heel Hoofddorp nu opeens tot geloof zou komen. In beide gevallen zouden er harde bewijzen voor nodig zijn. Het is dan ook heel lastig te verklaren dat de kerk zo snel is gegroeid, anders dan door het feit dat het echt gebeurd is. Geloven in Jezus gaat dus verder dan persoonlijke voorkeuren en verlangens. Je geloof gaat verder dan een individualistische expressie van een persoonlijke belevingswereld. Het is niet alleen een kwestie van het hart, maar ook van het hoofd. In een tijd waar het vooral gaat over wat

“goed voelt”, is het dus ook goed om rationeel te onderzoeken of het aannemelijk is om te geloven dat het werkelijk gebeurd is.

2. Vervulling van beloftes – Hoop voor de toekomst

³² Wij verkondigen u het goede nieuws dat God zijn belofte aan onze voorouders ³³ in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt.

Paulus spreekt vervolgens over beloftes aan onze voorouders. Welke beloftes zijn dit? Het zijn er heel veel, die we terug kunnen lezen in het Oude Testament. Ze hebben één ding gemeen: ze gaan over de toekomst. Alles wat is beloofd over een eeuwig leven en God die al het onrecht weer recht zal zetten, die beloftes worden vervuld in de opstanding van Jezus! Ten behoeve van ons. Want met Jezus is dit leven geen hopeloos einde, maar hebben we eindeloze hoop. De dood heeft niet meer het laatste woord. Dat is het goede nieuws: het leven houdt niet op als je doodgaat, maar je mag eeuwig leven met Hem. Als je echt diep nadenkt over de dood, dan wil je niets liever dan dat dit waar is.

Twee jaar geleden had SIRE een campagne met de titel: *de dood, praat erover, niet eroverheen*. Ze stelden dat 1 op de 3 mensen nooit over de dood praten. Een pijnlijk taboe-onderwerp dat ten alle tijden vermeden moet worden in je gesprekken. We weten niet wat we ermee moeten, de onzekerheid of er een hiernamaals is of niet. En hoe ziet dat er dan uit? Het moeilijke feit is, dat het leven hier op aarde eindig is. En zeker met Pasen, want dat is een feest van het leven toch? Maar er is geen Pasen zonder Goede Vrijdag. Er is geen opstanding zonder de dood. Pasen is het resultaat van Jezus die juist de confrontatie is aangegaan met de dood. De dood is onvermijdelijk. Als jij niet vrijwillig de confrontatie met de dood aangaat, gaat de dood onvrijwillig de confrontatie met jou aan. Toen ik 13 jaar oud was werd ikzelf geconfronteerd met de dood van mijn vader die plotseling overleed aan een hartinfarct. Van de een op de andere dag was ik vaderloos. Daar heb ik geleerd wat een tiener eigenlijk nog helemaal niet hoeft te leren, namelijk dat de dood constant op de loer ligt. Dat de dood afschuwelijk is en niet zoals het hoort te zijn.

We proberen het soms te romantiseren met “dooddoeners” in de trant van: “hij heeft een mooi leven gehad”. Maar hoe mooi je een lijk ook kunt opmaken met make-up, uiteindelijk rot het weg. Voor veel mensen leidt deze realisatie van de eindigheid van het leven tot een soort “pluk-de-dag-mentaliteit”. Je moet leven alsof het je laatste dag is, want morgen kan het allemaal voorbij zijn. Maar hiermee ga je voorbij aan betekenisvraag. Maak dus ook van Pasen geen dooddoener, door je alleen maar te richten op het leven. De dood is de sleutel om je af te vragen wat het leven zin geeft. Het zijn niet de vakanties die je hebt gedaan of de auto’s waar je in hebt gereden, maar de relaties die je hebt opgebouwd. Het is liefde die het leven zin geeft. Hoe kan iemand ooit hoopvol zijn als je weet dat je geliefden op een dag wegvallen? Dit zijn de onvermijdelijke vragen die opkomen als je de confrontatie aangaat met de dood. Nu daag ik je uit de confrontatie aan te gaan met de opstanding. Jezus praat namelijk niet alleen over de dood, maar Hij praat er tegelijkertijd letterlijk overheen. Hij vervult alle beloftes dat er leven is over de dood heen!

3. Vergeving van zonden – Kracht voor vandaag

³⁸⁻³⁹ U moet dus weten, volksgenoten, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; ieder die gelooft wordt door Hem vrijgesproken van alles waarvan hij geen vrijspraak kon krijgen op grond van de wet van Mozes.

Ons worden deze beloftes over de toekomst allemaal aangeboden. Er is alleen één ding dat tussen jou en deze toekomst in staat. Met een zwaar woord: de zonden. Dat wil zeggen: alles waarin jij het

doel van God gemist hebt. Paulus spreekt over de wet van Mozes die Mozes persoonlijk ontving van God. Hoe kan jij, als iemand die in zijn doen en laten indruist tegen de wil en de wet van je Maker, voor eeuwig in Zijn nabijheid zijn? Het antwoord is: dat kan niet. Tenzij onze zonden ons vergeven worden. En dat is precies het aanbod wat op tafel ligt. We lezen dat de aanklagers geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, maar toch werd Jezus terechtgesteld. Hij die zonder zonden was, heeft de zonden van jou en mij gedragen. En nu worden we vrijgesproken, het oordeel dat boven onze hoofden hing, heeft Hij gedragen. Datgene wat tussen jou en een toekomst met Hem in stond, heeft Hij zelf weggenomen. Dit geeft niet alleen hoop voor de toekomst, maar ook kracht voor vandaag, namelijk het simpele feit dat Jezus van je houdt met zelfopofferende liefde.

Mijn vader was een gelovig man en hij kende deze kracht persoonlijk. Mijn vader hield niet van honden, maar mijn zus wilde er heel graag een. Uiteindelijk kreeg ze er een voor haar verjaardag. Toen mijn zus vroeg aan mijn vader hoe dat kon, gaf hij een prachtig antwoord dat we op video hebben: "Weet je, ik houd veel meer van jou, dan dat ik niet van honden houd". Hier schemert de zelfopofferende liefde van Jezus in door die jouw belangen boven die van Zichzelf heeft geplaatst. Jezus wilde niets liever dan dat de kruisdood Hem bespaard bleef. Niet alleen vanwege de fysieke pijn, maar bovenal de geestelijke pijn; verlaten worden door je eigen Vader met wie Hij tot dat moment in eeuwigheid één was geweest. Maar zoals de Hebreëenschrijver het verwoordt: *met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiets lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard*. Als ik dit voor mijzelf persoonlijk maak: Jezus verloor zijn Vader, zodat ik mijn vader op een dag weer terug mag zien. Jezus houdt meer van het leven, dan dat Hij niet van doodgaan houdt. En mijn vader wist dat Jezus meer van hem houdt, dan dat Hij niet van sterven aan een kruis houdt.

Als iemand overleden is, dan krijgen dit soort video's en uitspraken extra betekenis. Omdat die persoon er zelf niet meer is, houd je je vast aan allerlei dingen die bij die persoon hoorden (spullen, kleren, etc.). Maar zoals ik mijn vader herinner, zo moet ik Jezus niet herinneren. Niet nostalgisch terugkijken naar alle mooie dingen die Hij gedaan en gezegd heeft en hoe zonde het is dat Hij niet meer in ons midden is. We moeten Hem niet herinneren als de overleden Jezus, maar we mogen Hem vandaag kennen als de opgestane Jezus die leeft! De waarschijnlijke reden dat zijn graf geen heiligdom is geworden die je vandaag nog kunt bezoeken, is omdat het niet logisch is om stil te blijven staan bij het graf als de persoon weer leeft. En waar je bang bent dat je de mensen van wie je houdt kan verliezen in dit leven, zal je Hem nooit kunnen verliezen. Waar je bang bent dat de mensen van wie je houdt, je zullen teleurstellen in dit leven, daar zal Hij je nooit teleurstellen. Hij is alles waar je ooit op hebt durven hopen, het antwoord dat te mooi is om waar te zijn. Maar Jezus is opgewekt uit de dood, en zo hebben we bewijs uit het verleden om te geloven, hoop voor de toekomst en kracht voor vandaag door de liefde Jezus!

LIEDEREN

My Redeemer lives

47 – Omdat hij leeft

Joh.25 – Daar juicht een toon

554 - Ik weet Hij heeft mij gered

O prijs de naam – Hillsong

799 – In eeuwigheid

832 – Jezus overwinnaar

575 – Jezus alleen

What a beautiful name – Hillsong

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.
4. Paulus presenteert de opstanding als een feit. Hij vertelt dat Jezus verscheen aan vele mensen na zijn opstanding die konden getuigen van wat ze gezien hadden. Het is bijzonder dat de kerk zo snel is gegroeid onder joden en niet-joden, dat het bijna niet anders te verklaren is dan dat het echt gebeurd is. Hoe hard heb jij 'bewijs' nodig? Hoe helpt bewijs jouw geloof? Als je met niet-gelovigen over geloof praat, breng je dan 'bewijzen' in of andere steekhoudende argumenten? Hoe doe je dat? Werkt dat?
5. Is geloven voor jou een zaak van persoonlijke voorkeur en wat jou aanspreekt, of ben je ook overtuigd dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is? Zijn er ook dingen die je wel gelooft vanuit overtuiging, maar die je persoonlijk wel moeilijk vindt?
6. Geloven is niet alleen een zaak van het hart, maar ook van het hoofd. Hoe is die balans voor jou?
7. In Jezus en Zijn opstanding zijn alle beloftes uit de Bijbel over de toekomst vervuld. Wat doet het jou dat jij hoop mag hebben voor de toekomst? Hoe vaak sta je stil bij de eeuwigheid?
8. SIRE had twee jaar geleden een campagne over de dood: praat erover, niet eroverheen. Hoe moeilijk vind jij het om over de dood te spreken? Hoe kan praten over de dood helpen om de zin van het leven te ontdekken? Hoe zijn Goede Vrijdag en Pasen onlosmakelijk verbonden met elkaar? Waarom is dat zo belangrijk?
9. Alles wat tussen jou en de hoopvolle toekomst met Jezus in staat, dat zijn jouw zonden. Met vergeving van zonden denken we eerder aan Jezus' kruisdood en Goede Vrijdag. Welke betekenis heeft het voor Pasen? Wat betekent het voor jou dat je vergeven en vrijgesproken bent?

10. We moeten Jezus niet herinneren als een dode man, maar we mogen Hem vandaag kennen als de opgestane Heer. Wat betekent dat voor jou? We zongen het lied: Jezus alleen, ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Hoe hebben deze woorden betrekking op jouw persoonlijke geloofsleven? Ken je Hem op deze manier? Neem met elkaar als huiskring een moment de tijd om de Heer te danken dat Hij de dood heeft overwonnen en dat Hij leeft.

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, U stierf aan het kruis voor onze zonden, maar God heeft U opgewekt uit de dood! Door Uw sterven zijn we vergeven, maar door opstanding kunnen wij leven. In U zijn alle beloftes vervuld en mogen we weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Wanneer wij sterven worden we niet begraven, maar we worden geplant om als een zaadje te ontkiemen en weer omhoog te komen. Help ons om elke dag vanuit deze opstandingskracht te leven. Prijs de naam, van die opgestane Heer, Jezus Christus, amen.

