

PREEK DOOR DE WEEK

Een hart geraakt door liefde

[Handelingen 16:11-18](#) NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Een hart geraakt door liefde

Een geopend hart

Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: 'Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.' Ze drong er bij ons sterk op aan. ([Handelingen 16:14,15](#) NBV21)

Paulus had een oversteek gemaakt vanuit het huidige Turkije naar de Romeinse legerstad Filippi in het antieke Macedonië. De stad had een strategische ligging op de route van Rome naar Constantinopel (het huidige Istanbul).

Paulus' overtocht was ingegeven door een visioen waarin een man hem toeriep: 'Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!' Paulus deed dat, maar de ironie is dat hij daar uitkwam bij een groep vrouwen die bij een rivier buiten de stadspoort samenkwamen. Waarschijnlijk niet zoals Paulus het zelf verwacht had, maar wel exact zoals God het had gepland.

Op allerlei plaatsten waar Paulus over Jezus Messias vertelde, stuitte hij op weerstand. Gelukkig waren er vaak mensen die wél openstonden voor het Evangelie, maar het was zwaar en moeizaam werk. Als je Handelingen leest, krijg je steeds meer respect voor het geloof en het doorzettingsvermogen van mensen als Paulus.

Filippi is de plaats waar de eerste christelijke gemeente op Europese bodem wordt gesticht, beginnend met vrouwen die openstonden voor de boodschap die Paulus en Silas met de jonge Timoteüs, kwamen brengen. Een van deze vrouwen wordt specifiek genoemd:

'...een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus.'

Het was Lydia die tijd en aandacht had voor deze boodschap, maar het was God die haar hart zo bewerkte dat Paulus' woorden in goede aarde konden vallen en vrucht konden gaan dragen.

Misschien heeft het ook meegeholpen dat deze ondernemende vrouw net als Paulus uit Klein-Azië kwam en een handwerk geleerd had. Zij handelde in purperstoffen, een goede handel in een stad waar Romeinse machthebbers een purperen toga droegen. Ze drong er sterk op aan dat de mannen bij haar kwamen logeren. Een zakelijke vrouw met een geopend hart én overtuigingskracht!

Gebed

Heer, wat mooi hoe U harten bewerkt en ontvankelijk maakt. Geef ons vrijmoedigheid om te spreken, in het geloof dat U de woorden kunt laten binnenkomen.

dinsdag 16 april 2024

Een hart geraakt door liefde

Bewust van de waarheid

En hij zei: 'Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.' ([Lukas 23:42](#))

'Ons hart wordt geraakt als wij ons bewust worden van de waarheid.'

Deze zin (uit de schrijversinput) bleef in mijn gedachten hangen bij het voorbereiden voor dit stukje. De waarheid dat we allemaal God nodig hebben en dat we zonder Hem verloren zijn.

In de Bijbel staan hier talloze voorbeelden van zoals het verhaal wat we afgelopen zondag hoorden over Lydia en de jonge slavin met een waarzeggende geest. De één een geslaagde zakenvrouw en de ander een slavin met slechte eigenaars. Het gaat voor iedereen op. Ons hart moet geraakt worden door de waarheid. Of je nu rijk bent of arm, een trouw kerklid of iemand die nog nooit een kerk vanbinnen heeft gezien. Of je nog een heel leven voor je hebt of dat het einde al in zicht is.

Iemand die dit op het nippertje in de gaten kreeg was de misdadiger aan het kruis. In [Lukas 23:39-41](#) lezen we: *Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen Hem: 'Jij bent toch de Messias? Red jezelf dan en ons erbij!' Maar de ander wees hem terecht met de woorden: 'Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft: het is ons verdiende loon. Maar die man heeft niets verkeerd gedaan.'*

Misschien kwam hij tot dat inzicht omdat hij Jezus vlak daarvoor had horen zeggen: *'Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen'*. De man zag in dat hij zijn straf had verdiend en dat dit het gevolg was van wat hij had gedaan. Maar hij zag ook in wie Jezus was. Hij werd geraakt door de waarheid en handelde daarnaar door tegen Jezus te zeggen: *'Denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.'*

Die waarheid die hem raakte bleek een Persoon te zijn, niet een stel regels die moeten worden gevolgd. En gelukkig ook maar, want de geschiedenis en ook de levensverhalen door de hele Bijbel heen, laten duidelijk zien dat het niemand lukt om zich aan alle regels te houden. Ik geloof dat Die Waarheid in ons leeft, want Jezus zei zelf in [Johannes 14:6](#): *'Ik ben de weg, de waarheid en het leven.'* We zijn geraakt en daardoor ook geroepen. Geroepen om te getuigen van wie God is in ons. Ieder op zijn eigen manier.

Ik ben zelf bepaald niet handig of technisch en dan is het wel fijn als je iemand kent die dat wel is. Dan zeggen we weleens voor de grap: *'Het gaat niet om wat je ken, maar wie je ken'*. Daar moest ik aan denken toen Patrick vorige week zei dat God ons bekwaam maakt en dat het niet van onze eigen talenten afhangt. Wij mogen God kennen en er dus op vertrouwen dat Hij ons bekwaam maakt om te getuigen van zijn liefde.

Gebod

Dank U wel dat U ons hart hebt geraakt. En tegelijkertijd hebt U ons ook geroepen. Help ons die roeping in afhankelijkheid van U te delen met de mensen om ons heen.

Een hart geraakt door liefde

Dankbaarheid

Laatst las ik een onderzoekje over dankbaarheid. Mensen die dankbaar zijn en dit ook uitdragen, voelen zich gelukkiger dan mensen die dit niet doen. In het algemeen dankbaar zijn, geeft een positief gevoel en het heeft een positief effect op de mensen in je directe nabijheid. Dat is helemaal het geval als je je dankbaarheid deelt met je dierbaren, bijvoorbeeld in gebed.

Al in het Oude Testament zien we dat mensen God bedanken: ze brachten dankoffers. Ook in het Nieuwe Testament zien we de opdracht om God te danken. In [Filippenzen 4:4-7](#) lezen we: *'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank Hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.'*

Door je aandacht te richten op de goede dingen waarvoor je dankbaar bent, leert God ons om te focussen op het goede. God heeft het denk ik niet per se nodig dat we Hem danken, maar Hij leert het ons, omdat het goed is voor ons. Dankbaar zijn, maakt significant gelukkiger en creëert een stukje van God Koninkrijk hier op aarde. Het is goed voor ons en het is goed voor onze omgeving en voor onze gemeente.

Hoe kun je altijd verheugd zijn? Vanuit jezelf kun je niet altijd verheugd zijn. Maar door God te zoeken, door je dankbaarheid uit te spreken voor alle goede dingen die Hij ons geeft, kun je oprecht verheugd zijn. Geen oppervlakkige blijdschap, maar intense vreugde.

Dat is de liefde waaruit we mogen leven. Als we onze dankbaarheid laten zien en bemoedigende woorden spreken tegen de mensen om ons heen, dan volgt de vriendelijkheid 'vanzelf'. Niet gespeelde, maar oprechte vriendelijkheid, waarbij interesse in de ander een logisch gevolg is. Het zet je zorgen even opzij en geeft ruimte voor de vrede van God.

Probeer het eens. Bedenk voor jezelf, 's ochtends bij het opstaan en 's avonds voor het slapen gaan, drie dingen waarvoor je dankbaar bent. En deel je dankbaarheid met anderen!

Gebed

Dank U, Heer, voor Uw liefde. Mag vandaag weer een dag zijn om bewust vanuit dankbaarheid te leven.

donderdag 18 april 2024

Een hart geraakt door liefde

Hart en ziel

Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. ([Handelingen 16:14](#))

Hoe komt het toch dat een preek ons de ene keer meer raakt dan de andere keer? Ligt dat aan de inhoud van de preek? Of zou het te maken kunnen hebben met de openheid van ons hart? Lydia luistert met een aantal andere vrouwen naar de woorden van Paulus. Ze wordt in haar hart geraakt door de boodschap. Ze laat zich samen met haar huisgenoten dopen. Ze stelt haar huis open voor Paulus en de andere discipelen om zo te helpen met de verspreiding van het Evangelie. Lydia leert ons hoe belangrijk een open hart is om echt geraakt te worden door de boodschap van het goede nieuws.

In het boek [Spreuken 4:20-23](#) lezen we ook hoe belangrijk ons hart is:

Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor.

Houd ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart.

Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als een medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Deze verzen geven tips hoe je woorden van God in je hart kunt laten landen. Het begint met je aandacht, je onverdeelde aandacht, tijdens het lezen of luisteren. Om Gods stem te verstaan moet je niet worden afgeleid. Heel je hart moet op God gericht zijn. Je moet stil worden voor God.

Vorige week hoorde ik een podcast over het opwekkingslied 'Stil, mijn ziel, wees stil'. Door de diepte van de tekst werd ik opnieuw geraakt. Een tekst die gebaseerd is op Psalm 62:

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting;

waarlijk, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen.

([Psalm 62:6-7](#), NBG51)

Wanneer je ziel stil wordt, kun je je hart openen voor het goede nieuws. Dan word je geraakt door woorden die je misschien al honderd keer gehoord hebt. Dan zing je vanuit je hart het refrein van Opwekking 717 alsof het jouw gebed is:

God, U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen.

Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij, die rust in U alleen

Een hart geraakt door liefde

Wiens liefde drijft ons?

Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. ([2 Korintiërs 5:14-15](#))

Wat ons drijft... andere vertalingen spreken over 'wat ons dringt'. De Willibrordvertaling zegt: 'de liefde van Christus laat ons geen rust'. Allemaal laten ze iets zien van hoe 'de liefde **van** Christus, bij wie zijn liefde beseffen, leidt tot liefde **voor** Christus. Of zoals de liefdesapostel, Johannes, schreef: 'Wij hebben lief omdat God ons het éérs^t heeft liefgehad.' ([1 Johannes 4:19](#)) De liefde van God als onuitputtelijke bron voor onze liefde.

De Heer opende het hart van Lydia voor de woorden van Paulus, maar ook Lydia had daar zelf een rol in. Het is verweven met elkaar, maar toch is God de eerste. Zoals Jezus in [Matteüs 22:34-40](#) over het liefdesgebod zegt: "Heb God lief boven alles, dat is het éérs^te gebod en het twééde is daaraan gelijk: heb je naaste lief als jezelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat."

We kunnen van alles liefhebben en van heel veel houden, maar als we spreken over liefde in de zin van de Bijbel, dan gaat het toch over liefhebben van God en wat Hij liefheeft. En dat kan gaan met vallen en opstaan in een wereld die ook van alles aanbiedt om lief te hebben. Maar niemand kan tegen liefde van Jezus op. Jezus, die onder bespott^{ing} en helse pijnen Zijn leven gaf omdat wij, de mens, als God wilden zijn en zelf wilden bepalen wat goed en wat kwaad is. De straf die de mens opliep, moest door een mens gedragen worden. Maar omdat geen mens die straf kon dragen, werd God, in de persoon van Jezus, Zelf mens! Ongekend. Over de ongekende grootheid van Jezus las ik onlangs: 'Als Jezus niet had bestaan, zouden wij Hem niet hebben kunnen verzinnen!' Zo bijzonder en liefdevol is Hij. Precies zoals Zijn Vader, onze Vader...

God wil ons terugbrengen naar wat in Zijn hart leeft, Zijn bedoeling met ons. In het allereerste bijbelboek, Genesis, lezen we dat engelen na de zondeval het paradijs moesten bewaken opdat de mens - in die toestand - niet zou nemen en eten van de levensboom ([Genesis 3:22-24](#)). Maar in het laatste bijbelboek, Openbaring, zien we o.a. deze prachtige zinnen van Jezus:

"Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal Ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat." ([2:7](#)) en in het slothoofdstuk: 'Zalig zijn zij die Zijn geboden doen (in andere vertalingen: hun kleren rein wassen), zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.' ([Openbaring 22:14](#) HSV)

Zinnen om niets aan toe te voegen of aan af te doen ([Openbaring 22:18-19](#)), maar om ons aan vast te houden. Laten we ons hart blijvend richten op wat waar en vaststaand is, ja op Jezus en Hem liefhebben vanuit de liefde die Hij voor ons en alle mensen heeft.

Dank, Heer, voor uw liefde, de Bron van waaruit wij mogen putten om te leven naar uw wil en te komen tot ons doel. In U! Amen.

zaterdag 20 april 2024

Afgelopen zondag sprak Oscar Lohuis in deel 14 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [Handelingen 16:11-18](#), titel: Een hart geraakt door liefde.

Handelingen 16, het Evangelie is inmiddels al wijd verspreid en Paulus en zijn reisgenoten komen nu – op aangeven van de Geest – aan in Filippi in Macedonië. In onze serie zijn al veel verschillende mensen langsgekomen, denk aan de discipelen, aan Stefanus, Filippus, Gamaliël, Saulus, Cornelius, Barnabas, Timoteüs en nu Lydia, de purperverkoopster, en een door een geest bezeten slavin. Al deze veranderde mensenlevens leren ons over hoe de kerk in die eerste jaren groeide. De mensen werden niet alleen geraakt door de liefde van Jezus, maar wisten zich ook geroepen om te getuigen van hun geloof.

In het verhaal van Lydia, de eerste christen op het vasteland van Europa, lezen we dat de Heer haar hart opende voor de woorden van Paulus. Bijzonder om direct daarna te lezen wat de gevolgen waren van haar bekering: zij en haar huisgenoten lieten zich meteen dopen, waarna Lydia ook haar huis opende voor Paulus en de zijnen.

De titel van de dienst en de preek was: 'Een hart geraakt door liefde'. Het verhaal van de slavin - die bevrijd werd van de kwade geest en van haar eigenaars/uitbuiters - mag dan in contrast staan met de omstandigheden van de rijke zakenvrouw Lydia, maar het toont wel aan dat het Evangelie voor iedereen is, in elke laag in elke samenleving. De een werd geraakt door woorden en Bijbelstudie, de ander door een machtsvertoning van Gods bevrijdende kracht. Beiden kwamen in aanraking met en werden zich bewust van de waarheid en liefde die in Jezus te vinden is.

Oscar: "Ons hart wordt geraakt als wij ons bewust worden van de waarheid. Geestelijke vernieuwing en opleving komt als wij besef krijgen van de werkelijkheid, als we ons gaan realiseren wat God voor ons heeft gedaan, doet en zal doen in Zijn Zoon Jezus Christus."

Wie je bent of waar je vandaan komt, iedereen heeft de liefde van Jezus nodig. En als je die ontvangen en aangenomen hebt, is dat iets om door te geven. Zonder aanzien des persoons. Of het nu Lydia's zijn of uitgebuite en onderdrukte personen, succesvol of niet meetellend, iedereen heeft de liefde van Jezus nodig en Jezus wil die aan iedereen geven. Nu we het afgelopen Paasweekend zelf zo geraakt zijn door de liefde van Jezus, mogen wij net zoals Lydia onze conclusie trekken en dit goede nieuws niet voor onszelf houden, maar het doorgeven aan anderen door van die liefde te getuigen wat het voor ons persoonlijk betekent.

Wanneer en hoe werd jij je bewust van 'de waarheid'? Hoe zou jij de waarheid willen omschrijven? En wat heeft dat voor gevolgen in je leven?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 14 april 2024 op de website.

Morgen, 21 april, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 16:19-34](#) (NBV21), titel: De gevangenebewaarder en zijn huisgenoten.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 19 april.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.