

PREEK DOOR DE WEEK

De gevangenenbewaarder en zijn huisgenoten

[Handelingen 16:19-34](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

19de jaargang, nr. 16 week 17
22 april – 27 april 2024

De gevangenvaarder en zijn huisgenoten

Zingen in de nacht

Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenvaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.
([Handelingen 16:22-25](#) NBV21)

Hoe bedreigend moet dat geweest zijn? Je bent op vreemde grond omringd door een joelende menigte die je ervan beschuldigt dat je een oproerkraaier bent die ideeën verkondigt die strijdig zijn met de officiële leer. Je kleren worden van je lijf gescheurd, je krijgt een stevige afranseling en wordt vervolgens in het binnenste deel van een kille gevangenis opgesloten met je voeten in het blok. Als brenger van goed nieuws, als verkondiger van een blijde boodschap, als iemand die zich onvermoeibaar inzet voor de bediening van verzoening die je door God is toevertrouwd!

Welke vrome gelovige zou na het ondergaan van dit alles nog blijmoedig zijn?

‘Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden.’

Oké, dat kunnen we begrijpen. De geslagen en opgesloten mannen zullen in hun gebed wel gevraagd hebben waarom deze narigheid ze allemaal is overkomen en waarom God dit niet heeft voorkomen. En ze gingen zingen. Klaagliederen, ongetwijfeld!

Maar nee, dat staat er niet! Paulus en Silas gingen bidden en zongen *lofliederen* voor God. En dat gaat recht tegen alle gevoel in. Wat valt er nu te prijzen en aanbidden in zulke erbarmelijke omstandigheden!? En ja, wij lezen verder en weten dat het wonderlijk goed afloopt. Maar hoeveel weet je daarvan terwijl je in een kerker ligt bij te komen met een bloedende rug en beide voeten vastgeklemd in een houten blok?

Tal van lessen en conclusies kunnen we hieruit trekken. Maar laten we ons richten op één waarneming: God loven en prijzen is een bewuste keuze van de wil. En degenen die daar getuigen van zijn (in dit geval de medegevangenen) mogen dan misschien ook meemaken dat de situatie vervolgens wonderlijk verandert. Ongelofelijk, maar waar.

Gebod

Heer, we hebben soms goede redenen om te treuren en te klagen. Herinner ons aan Paulus en Silas in dergelijke omstandigheden.

De gevangenvaarder en zijn huisgenoten

Jezus Redder in nood

“Heren, wat moet ik doen om gered te worden?” Ze antwoordden: “Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.” ([Handelingen 16:30-31](#))

Vanmorgen sprak ik met een van de begeleiders van de Alpha Cursus en vroeg hem: “Wat is nu de aanleiding dat Alpha-cursisten een besluit nemen om Jezus te gaan volgen?” Natuurlijk antwoordde hij met: “Dat is Gods werk, wij doen dat niet”. Maar hij vertelde me enkele voorvallen en wat je opmerkt is dat er vaak een zoektocht aan vooraf ging en ook dat crisismomenten kantelpunten werden.

We lazen zondag het verhaal van de gevangenvaarder. Paulus en Silas zaten in de gevangenis, het had kwaad bloed gezet dat ze een meisje – een waarzegster – van een geest hadden bevrijd, nu waren de eigenaars hun inkomen kwijt. Eenmaal in de gevangenis lieten Paulus en Silas de moed niet zakken, ze richtten hun hoofd omhoog en zongen lofliederen. En toen gebeurde dit: een aardbeving en alle deuren van de cellen braken open. De gevangenvaarder, in paniek dat iedereen zou vluchten, wist maar één ding te doen, een einde aan zijn leven maken. Maar Paulus riep hem toe: *“Doe uzelf niets aan, we zijn allemaal nog hier!”* De gevangenvaarder was diep onder de indruk en knielde zelfs voor Paulus en vroeg: *“Wat moet ik doen om gered te worden?”* Het eenvoudige, duidelijke antwoord van Paulus was: *“Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden.”* Het was maar een stap, maar wel een heel belangrijke. Toen de aarde schudde en de cellen opengingen, werden alle zekerheden van de cipier aan het wankelen gebracht, zo zelfs dat hij zich het leven wilde benemen. En juist deze gebeurtenis gebruikte God om hem tot geloof te brengen. Hij riep hulpeloos uit: *“Wat moet ik doen?!”* Hij begreep kennelijk dat zijn leven verloren was. Begreep de man op dat moment het Evangelie? Nee, later staat er dat Paulus hem het Evangelie verkondigde, maar de man zocht iemand die hem uit deze situatie kon redden en stond nu open om het Evangelie te horen. Paulus zei tegen hem: *“Vertrouw op Jezus”*, ofwel: vertrouw niet langer op jezelf, je status als gevangenvaarder, je Romeins burgerschap. Daar red je het niet mee, je hebt iemand buiten jezelf nodig: Jezus, de Redder en Verlosser.

Zo kan ook jouw en mijn leven ‘geschud’ worden, zekerheden omver gehaald worden. Misschien staat je droombaan op de tocht, loopt je relatie vast, tob je met je gezondheid, er is zoveel te noemen. God kan echter de ‘aardbevingen’ die jou overkomen gebruiken om je dichterbij Hem te brengen. Worden dan direct die omstandigheden anders, opgelost? Nee, maar wanhoop niet langer, je leven ligt nu in handen van God.

Misschien doe je op dit moment de Alpha Cursus, ben je op zoek naar wie God is, wat Jezus heeft gedaan en hoe de Heilige Geest werkt. Hou vol, Hij heeft ook jou op het oog en je niet voor niets hier gebracht. Open je hart en luister naar zijn stem.

“Wat moet ik doen om gered te worden?” Is die vraag van de gevangenvaarder ook een vraag van jou? Vraag God om duidelijke hulp om die vraag te kunnen beantwoorden.

De gevangenvaarder en zijn huisgenoten

Bidden en zingen

*'Ik blijf altijd op U vertrouwen,
Steeds weer zal ik over u zingen.
Elke dag zal ik vertellen over uw goedheid.
Steeds opnieuw zal ik spreken over uw wonderen.'*

[Psalm 71:14-15](#) (BGT)

Het Bijbelgedeelte dat we afgelopen zondag lazen, gaat over Paulus en Silas die gevangengenomen worden. Ze zitten niet alleen achter tralies, maar zelfs hun voeten worden in een blok vastgezet. Ze kunnen geen kant op. Dan wordt er ook nog aan de gevangenvaarder gevraagd om ze streng te bewaken. Wat moet dit voor Paulus en Silas een moeilijke situatie geweest zijn. Ik vraag me af hoe zij zich gevoeld zullen hebben.

In [Handelingen 16:25](#) lezen we dat Paulus en Silas gaan bidden en zingen, tot eer van God. Blijkbaar hebben ze de kracht om God aan te roepen en zelfs te aanbidden. Het bidden en zingen is waarschijnlijk niet zacht en ingetogen geweest, want we lezen dat andere gevangenen aandachtig naar Paulus en Silas luisterden. Een sombere, donkere en trieste situatie verandert in een plek waar God groot gemaakt wordt. In alle omstandigheden en onder alle omstandigheden.

Het verhaal gaat verder met een aardschok, het losschieten van de boeien en deuren en het bericht van Paulus dat de gevangenen er allemaal nog waren. Het getuigenis van Paulus en Silas leidt uiteindelijk tot de bekering van de gevangenvaarder. De gevangenvaarder en zijn huisgenoten worden gedoopt.

Je kunt je misschien wel indenken dat het verhaal van Paulus en Silas en de bekering van de gevangenvaarder als een lopend vuurtje door de stad gaat. Niet alleen de gevangenvaarder, Paulus en Silas, maar ook de gevangenen vertellen wat er is gebeurd. De mensen die het uit eerste hand horen, zullen op z'n minst onder de indruk zijn van het verhaal. Het begon bij zo'n moeilijke situatie waarin twee mensen God zochten en gingen bidden en zingen.

Wat zou jij doen als je in een moeilijke situatie zit? Zou je God zoeken? Zou je gaan bidden en zingen?

De Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage komt uit de Psalmen, geschreven door David. Hij zocht God door te bidden en te zingen. In de Psalmen lees je nog veel meer voorbeelden hiervan en lees je ook welke uitwerking dat heeft gehad. Ik wil je aanmoedigen om vandaag [Psalm 63:4-5](#) hieronder te bidden of zingen tot God:

*'Uw liefde is meer dan het leven,
Mijn lippen zingen uw lof.
U wil ik prijzen, mijn leven lang,
Roepend uw naam, de handen geheven.'*

De gevangenvaarder en zijn huisgenoten

Weet je nog?

'Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.' ([Filippenzen 4:4-7](#))

'Weet je nog?' Daar gaat de brief van Paulus aan de Filippenzen eigenlijk over. Paulus dringt er bij de christenen in Filippi op aan om te volharden in het geloof en zich net zo te gedragen als toen Paulus nog bij hen was.

Weet je het nog toen je tot geloof kwam? Weet je nog dat je ontdekte wie Jezus voor jou was? Weet je nog dat jouw toekomstperspectief in Jezus Christus altijd hoopvol is, hoe je aardse omstandigheden ook zijn? Paulus waarschuwt de Filippenzen voor de afleiding, verleiding en misleiding die er toen ook al was.

De Bijbeltekst waar deze overdenking mee begon, is een van de meest gebruikte teksten onder christenen om elkaar te bemoedigen. Zonder de context echter, kan deze tekst overkomen dat je als christen altijd blij moet zijn. Dat in een 'christelijk' leven geen plek is voor verdriet of neerslachtigheid. Dat je ergens een afslag hebt gemist als je je zo voelt. Je zou je geloof er met deze misleidende gedachtegang door kunnen verliezen.

Ik zou deze Bijbeltekst liever het levensmotto van Paulus willen noemen. De omstandigheden in zijn leven als apostel zijn regelmatig bizar slecht geweest. Naast een lichamelijk kwaal waar hij veel last van had, leed hij meerdere malen schipbreuk, werd vervolgd, gemarteld en gevangen gezet. Bijvoorbeeld toen hij samen met Silas het Evangelie naar het Griekse Filippi bracht. We hoorden afgelopen zondag hoe zij in de gevangenis terecht kwamen, en vanuit hun cel getuigen waren van Jezus door te zingen en God te aanbidden.

Paulus laat in zijn leven zien dat je nooit een gevangene hoeft te zijn van je aardse omstandigheden. Wat die ook zijn, je hebt altijd de vrijheid terug te denken aan je eerste liefde voor Jezus. Dat niets je kan scheiden van Hem. En dat je je dankzij je geloof in Jezus Christus altijd mag uitstrekken naar een hoopvolle toekomst.

Weet jij het nog? Het kan je helpen om te ontsnappen uit je aardse omstandigheden, al is het maar voor even.

Heer, dank U dat U mij heeft bevrijd van mijn aardse omstandigheden en me in Geestelijke vrijheid mag verheugen in U. Elke dag.

De gevangenvaarder en zijn huisgenoten

Christus maakt je anders

'Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.' ([Efeziërs 4:20](#) NBG51)

Deze mooie woorden staan in een nogal strenge tekst van Paulus. Hij heeft het daar o.a. over ijdelheid, losbandigheid, zedeloze praktijken en meer van zulks. Ja, als het erop aankomt kan Paulus best wel ongemakkelijk van leer trekken. Daarom vond ik het zondag extra mooi om te zien wie Paulus zelf werkelijk geworden was. Niet door wijze, strenge of liefdevolle woorden aan leerlingen of gemeenten, maar - toen alles en iedereen tegen hem leek te zijn en zo goed als niemand keek - zagen we wat hem bezielde, of liever nog: Wie hem bezielde. Met Silas opgepakt en na stokslagen vastgeketend in de binnenste kerker vanwege het delen van de Blijde Boodschap. Ik weet niet hoe ik bij zulk onrecht zou reageren, maar Paulus en Silas gingen bidden en lofliederen zingen voor God. Wat een mooi voorbeeld van *'gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen.'* Zo waren zij - in Christus - geworden.

Ik zeg expres *'gewórdén'* omdat je na je bekering en je doop meestal niet ineens volleerd anders bent. We spreken over *'wedergeboren'* of *'opnieuw geboren'* worden. Dat heeft in zich heeft dat je nieuw begint, geestelijk, als een klein kind of baby. En die hebben nog van alles te leren en daarvoor is tijd nodig. En ja, ook mensen.

Nou, Paulus en Silas waren geen babies meer in het geloof. Vanuit hun vernieuwde hart zijn ze in hun nare omstandigheden niet gaan jammeren, maar doen het belangrijkste dat een kind van God kan doen: God eren, bidden, danken, toezingen. Als kind naar je hemelse Vader gaan met alles wat je doet en overkomt, de vreugde daarvan – zo zien we bij Paulus en Silas – gaan alle omstandigheden te boven.

Ik kan me niet meten met Paulus en Silas - en dat is ook niet nodig - maar hoe staat het met mijn nieuwe leven in Christus, zoals we dat lezen in de dooptekst van Romeinen 6:4? Ben ik al geheel anders? En dan bedoel ik niet dat ik zondags naar de kerk ga en anderen niet, maar ben ik geheel anders in mijn kijk op het leven, mijn gedachten, woorden, gedragingen, ja, in mijn ziel? Hoe reageer ik bijvoorbeeld op voorspoed of onrecht, ongelijkheid, mijn collega's en burens? Noem gerust zelf nog een paar uitdagingen of overwinningen, want die zullen er ongetwijfeld zijn en blijven komen. En ga ermee naar God...

Ver vóór Paulus had David het al ontdekt, zo weten we uit [Psalm 23:4](#): *'Ook in het dal van diepe duisternis, bent U bij mij.'* Paulus zegt zoets in [Filippenzen 4:11-13](#): *'Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. (...) In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.'*

Bekeerd, gedoopt, opnieuw geboren... Leven met oog en hart gericht op God, Zijn Zoon en Zijn Geest. Hoe mooi is het dat het bidden, zingen en spreken van Paulus en Silas een dijk van een getuigenis werd, zonder dat ze daar op uit waren. Hoe groot en vreugdegevend is God!

Here God, U bent de Geheel Andere, niemand is aan U gelijk. Ik wil me uitstrekken naar meer van U in mijn leven, tot uw eer en mijn vreugde in U.

zaterdag 27 april 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 15 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [Handelingen 16:19-34](#), titel: De gevangenebewaarder en zijn huisgenoten.

We gingen zondag weer verder in Handelingen 16. Vorige week lazen we dat in Filippi een slavin werd bevrijd van een kwade, waarzeggende geest en daarmee ook van haar eigenaren. Maar deze zondag zagen we dat Paulus en Silas in de gevangenis terechtkwamen omdat door de bevrijding de inkomsten van de slavenhandelaars afnamen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas. Dat alles zorgde ervoor dat zij gestraft 'moesten' worden met stokslagen en ze werden opgesloten in de binnenste kerker met hun voeten in een blok.

Tegen alle verwachtingen in besluiten Paulus en Silas in die omstandigheden te gaan bidden en zingen! Een aardschok vindt plaats, boeien schieten los en deuren springen open. De gevangenebewaarder had één taak en dat leek mis te gaan. Omdat hij de consequenties ziet van zijn falen, wil hij een einde maken aan zijn leven... en dat gebeurt uiteindelijk ook, alleen niet op de manier waarop hij voor ogen had. Hij pleegt geen zelfmoord maar in Jezus sterft hij wel aan zichzelf; hij en zijn huisgenoten laten zich dopen (begraven met Christus) om in Hem ook een nieuw leven te ontvangen.

[\(Romeinen 6:4\)](#)

Sommige mensen zitten letterlijk gevangen maar zijn geestelijk vrij ... maar andersom zijn er ook mensen die letterlijk vrij zijn maar geestelijk gevangen. Het is de vrijheid in Christus die in alle omstandigheden dé uitkomst biedt.

Paulus en Silas zijn een prachtig voorbeeld van een leven dicht bij God. Ook in nare, onrechtmatige en zelfs gewelddadige omstandigheden blijft hun oog en hart gericht op God. Bij Hem vinden zij de kracht en de vreugde (!) die in alle omstandigheden alleen God geven kan. Zij bidden, zingen, eren God. En als de kans zich voordoet, delen zij aan de gevangenebewaarder het Evangelie. Een bijzonder getuigenis door 'gewoon' te blijven doen wat je ook in andere omstandigheden doet, en dicht bij God blijven.

Zingen, bidden, God eren in nare omstandigheden... Hoe ga jij om met nare omstandigheden? Is God dan direct jouw toevlucht of reageer je nogal snel anders? Hoe?

Zingen, bidden, God eren, het werd ten aanhoren van de medegevangenen een prachtig getuigenis. Aan welke verrassende getuigenissen heb jij goede herinneringen?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 21 april 2024 op de website.

Morgen, 28 april, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 17:16-34](#) (NBV21), titel: Aan de onbekende god.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 26 april.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.