

PREEK DOOR DE WEEK

Aan de onbekende god

[Handelingen 17:16-34](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

maandag 29 april 2024

Aan de onbekende god

Blikvanger

'Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof.' ([Hebreeën 12:2](#))

Als je eens in Athene geweest bent, zou je je misschien iets kunnen voorstellen bij het tafereel waarin [Handelingen 17:16-34](#) zich afspeelde. In Athene waren talloze tempels voor talloze goden; de ene nog mooier en rijker dan de andere. Het is niet voor niets dat we invloeden van de Griekse en Romeinse architectuur nog steeds terugzien in huidige bouwstijlen. Van al die Griekse architectuur is nog weinig over, maar wat er nog over is, kun je bezichtigen.

Probeer je eens in te denken om in de tijd vlak na Jezus' leven op aarde door Athene te wandelen en om langs al die tempels en godenbeelden te lopen. Misschien duizelt het je welke godenbeelden er allemaal zijn. We lezen dat de blik van Paulus valt op één beeld met het opschrift: 'Aan de onbekende god'. En dat terwijl hij talloze beelden ziet bij zijn rondgang door de stad. Binnen de cultuur en religie van Athene ziet Paulus een kans om over God te vertellen.

Het valt mij op dat Paulus überhaupt dit opschrift ziet, want ik kan me vooral voorstellen dat zo'n opschrift juist wegvalt als je kijkt naar hoeveel afleiding en andere informatie eromheen was. Het zou een blikvanger geweest kunnen zijn. Of zou Paulus gezocht hebben naar een ingang om over God te vertellen? Zou het toeval geweest zijn dat Paulus het opschrift zag en vervolgens dat als aanleiding nam om het gesprek te openen? Of zou de Heilige Geest hierin een rol hebben gespeeld?

Ik denk dat het begint bij je eigen blik. Waar is jouw blik voornamelijk op gericht? Op welke dingen om je heen ben jij gefocust? Waar gaat je aandacht naar uit?

Richt je blik op Jezus. Dan bedoel ik niet dat je je blik moet richten op het zoeken naar mogelijkheden om over God te vertellen, maar dat het éérs belangrijk is om je blik op Hem te richten. Lees over Jezus, richt je tot God en stel je hart open voor de Heilige Geest. Bid daarbij of God jouw blik mag leiden en dat dit tot zegen mag zijn voor jezelf en voor anderen.

Johan de Heer gaf er in een lied deze woorden aan, die ik je graag wil meegeven:

Richt je ogen op Jezus

Bewonder zijn heerlijk gezicht

Al het aardse zal dan vervagen

In de glans van zijn glorie en licht.

Aan de onbekende god

Levende getuigen

“Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.”

[\(Handelingen: 17:19-20 NBV21\)](#)

Stel dat een groep hoogopgeleide mensen jou op dit moment uitdaagt om te vertellen wat je gelooft. Je mag het podium op en krijgt spreektijd!

Voor velen is dit een nachtmerrie. Slechts enkelen zullen zeggen: geef mij die kans!

Paulus kwam in Athene op de plek waar voornamelijk inwoners van de stad graag de tijd discussiërend en filosoferend doorbrachten. De epicurische en stoïsche filosofen hoorden daarbij. Zij vonden Paulus een ‘praatjesmaker’, volgens vers 18. Paulus had op zijn beurt ook een mening over de Atheners en hun godenbeelden (hij was volgens vers 16 ‘hevig verontwaardigd’), maar beide partijen hielden zich in om een gesprek mogelijk te maken.

Dat is een belangrijk leerpunt: je kunt alleen praten als je ruimte laat en krijgt voor elkaars opvattingen en overtuigingen.

Paulus krijgt de kans om over God te spreken en gelukkig was dat zijn dagelijks werk. Hij was bovendien zeer goed in staat om in zo’n geleerd gezelschap het woord te voeren. Neem de tijd om dat hele gedeelte te lezen en ontdek wat de uitleg van Paulus was en hoe hij zijn verhaal opbouwde. Aan het eind van zijn betoog valt zijn gehoor in drie groepen uiteen:

- een groep die de spot begon te drijven omdat Paulus over de opstanding sprak,
- een groep die reageerde met: ‘daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen’ en
- enkele personen (waarvan een man én vrouw bij name genoemd worden) die tot geloof kwamen.

Hier zien we: je kunt over je geloof vertellen, maar anderen bepalen zelf of ze luisteren en gehoor geven. Al zijn het er maar een paar, dat is al fantastisch!

Moet je een hoogopgeleide geleerde of filosoof zijn om over je geloof te praten? Dat is wel handig als je op het allerhoogste niveau het gesprek moet voeren – en die christenen zijn er vandaag gelukkig ook – maar het wordt niet van iedereen gevraagd.

Soms zeg je meer met daden dan met woorden. Je kunt ook getuigen door dingen die je *niet* doet of *niet* zegt.

Gebed

Heer, geef ons uw wijsheid. We weten niet steeds wat we moeten zeggen, maar laat uw Geest door ons leven spreken zodat we uw levende getuigen zijn!

Aan de onbekende god

Liefdevolle verontwaardiging

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter over [Handelingen 17:16-34](#).

Paulus is verontwaardigd over het zien van de vele godenbeelden in de stad (vers 16). *In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof* (vers 17). Paulus werd gezien als een praatjesmaker (vers 18). *Ze dachten dat Paulus predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette*. Maar Paulus heeft hun nieuwsgierigheid gewekt met zijn 'praatjes'. Paulus wordt uitgenodigd om mee te gaan naar de Areopagus. Dat is een heuvel vlakbij de Akropolis, waar de hoogste rechtbank van het oude Athene was gevestigd.

Wat me opvalt in de tekst vanaf vers 20 is dat de filosofen uit Athene het gesprek wilden aangaan met Paulus. In vers 20 staat: *'Wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.'* Wat een prachtige houding om met elkaar in gesprek te gaan, om te weten wat de ander beweegt en om erachter te komen wat de ander bedoelt. Paulus reageert ook prachtig, hij zegt in vers 22: *'Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: 'Aan de onbekende god.'* Paulus grijpt deze kans aan om het Evangelie te verkondigen.

De volgorde die Paulus aanhoudt is ontzettend leerzaam voor ons. Eerst leert Paulus de stad kennen en de mensen. Hij discussieert met verschillende groepen. Hij neemt de tijd om relaties aan te gaan. Vervolgens benut hij een voorbeeld uit hun eigen stad en cultuur. Een voorbeeld dat ze kennen en waarmee ze bekend zijn. Als laatste verkondigt hij het Evangelie.

In vers 32 staat: *Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden; 'daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen'. Zo vertrok Paulus uit hun midden.*

In [1 Petrus 3:15-16](#) lezen we: *Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, houd uw geweten zuiver.*

Gebed

Dank U Heer, voor Uw woord. We bidden dat we liefdevol mogen getuigen van de hoop die in ons leeft.

Aan de onbekende god

Veelkleurige eenheid

'De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor de andere volken dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.'
([1 Korintiërs 1:22-25](#))

Paulus is op zijn zendingsreizen in heel wat Griekse steden geweest. In al die steden kwamen mensen tot geloof. Maar er was ook veel tegenstand. Later schrijft hij in zijn eerste brief aan de gemeente in Korinthe dat veel Joden zich ergerden aan de verkondiging dat Jezus aan het kruis gestorven is. En dat de Griekse bevolking het maar onzin vond. Zij hadden hun eigen goden en ze leunden op hun eigen wijsheid. Paulus had God leren kennen door een ontmoeting met Jezus. Hij wilde het goede nieuws zo graag overbrengen aan de mensen in de Griekse steden. Maar dat ging met veel strijd gepaard.

In dezelfde brief aan de Korintiërs heeft Paulus het over verdeeldheid *binnen* de gemeente. Dan gaat het niet over de kern van hun geloof maar over randzaken, zoals of ze bij Paulus, Petrus of Apollos hoorden.

'Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn: om scheuringen te vermijden en in uw denken en uw overtuiging volkomen één te zijn. Door Chloë's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst.' ([1 Korintiërs 1:10-11](#))

In onze tijd kan er ook binnen de gemeente verdeeldheid zijn. Bijvoorbeeld om hoe je denkt over Israël. Of hoe je aankijkt tegen vaccinatie. In hoofdstuk 12 van zijn brief roept Paulus de gemeente op tot eenheid. Met het beeld van een lichaam maakt hij duidelijk dat die eenheid kan bestaan uit onderling verschillende delen.

'Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden; of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrije mensen, we zijn allen van één Geest doordrenkt. Tegelijk bestaat een lichaam niet uit één deel, maar uit vele.' ([1 Korintiërs 12:12-14](#))

Met dit beeld maakt Paulus duidelijk dat we binnen de gemeente niet allemaal hetzelfde hoeven te zijn. We kunnen verschillende gaven hebben om de gemeente te dienen. En er is ruimte om anders te denken over allerlei onderwerpen. Wat ons één maakt is ons geloof in God. De Heilige Geest bindt ons samen. We zijn één in Christus. Hij maakt ons één.

Gebed

U maakt ons één. U bracht ons te samen. Wij eren en aanbidden U.

Aan de onbekende god

Het ware welzijn: 'IK zal er wèl zijn!'

De HEER droeg Mozes op het volgende tegen de Israëlieten te zeggen: "Jullie zijn er getuige van geweest dat Ik vanuit de hemel tot jullie heb gesproken. Je mag daarom geen goden van zilver of goud maken om die naast Mij te vereren." ([Exodus 20:22-23](#))

Geen goden van zilver of goud maken, geen afgoderij plegen, Paulus was opgegroeid met de wetten van God. Als farizeeër was hij fanatiek bezig zich er strikt aan te houden en het ook anderen op te leggen. En laat nou net Jezus hem uitkiezen om het Evangelie naar de heidenen te brengen... En dan loopt hij in Athene en ziet *allemaal* beelden van afgoden... Begrijpelijk dat hij verontwaardigd is. Hebben ze niet in de gaten dat ze verkeerd bezig zijn? Die mensen denken dat ze godsdienstig bezig zijn, maar kiezen juist voor wat God verboden had! Paulus was verontwaardigd, maar gelukkig niet van slag. Hij ontdekte juist in hun gedrag een manier om hen aan te spreken en over Jezus en diens reddende opstanding te vertellen.

In de drukte van de stad en de vele beelden zal het er op geleken hebben dat iedereen in die afgoden-cultuur leek mee te gaan. En zeg nou zelf: meegaan met de groep is ook niet vreemd voor mensen. En is het ook nu vandaag niet een hele uitdaging? Paulus zegt in [Romeinen 12:2](#) dat *we ons niet moeten aanpassen aan deze wereld, maar onze gezindheid moeten vernieuwen, om zo te ontdekken wat God wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is*. Hoe werkt dat uit in mijn leven? Hoe loop ik in de menigte mee met wat mensen allemaal bezighoudt? Zijn wij onderscheidend, en zo ja, waarin maken wij verschil?

In Cvandaag las ik vorige week een artikel over de kenmerken van de momenteel grote geloofsopbloei in Afrika. Genoemd worden: een **sterk gebedsleven, vasten, geloof en positiviteit** (vol hoop zijn dat God elke omstandigheid, hoe negatief en moeilijk ook, kan veranderen) en als laatste wordt genoemd **eenvoud**.

Niet echt een lijstje mogelijkheden die de wêreld ons wil aanbieden. Maar wel mogelijkheden die God ons heeft gegeven en waarin wij uiting kunnen geven aan onze toewijding aan Hem. Het zijn stuk voor stuk geen dingen die je doet om te pochen tegenover anderen (kijk mij toch eens goed zijn) en het is op geloof na ook niet de reden van redding en behoudenis. Maar waarom geeft God zulke mogelijkheden - en natuurlijk nog veel andere, zoals bijvoorbeeld de zondagsrust of mogelijkheden om er voor anderen te zijn? Niet als een last, - zo zou je het misschien op het eerste gezicht kunnen voelen - maar als een leidraad voor het leven met de mogelijkheid om tot werkelijke rust, innerlijke vrede en echte vreugde te komen. Met God aan je zijde.

[Jesaja 58](#) spreekt héél pittig over vasten en sabbat, maar lees het hoofdstuk maar eens in zijn geheel en je zult zien wat God de mens wil geven en wat geen enkele afgod je kan bieden. Waar afgoden vroeg of laat er niet voor je zullen zijn, blijft Gods naam: 'Ik ben en Ik zal er zijn!' Ook voor ons! Het is het ware welzijn voor nu en tot in eeuwigheid.

Heer, dank voor de redding en vreugde die U met ons voorheeft. Ik vraag vergeving voor de dingen die niet naar uw bedoeling zijn. Help ons uw weg te volgen, met U, door U en tot U.

zaterdag 4 mei 2024

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 16 van de preekserie 'Julie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [Handelingen 17:16-34](#), titel: Aan de onbekende god.

Paulus loopt in Athene en ziet allemaal godenbeelden. Beter gezegd: afgodenbeelden, voor van alles en nog wat. Er was zelfs een altaar voor 'de onbekende god'. Ze moesten er blijkbaar niet aan denken iets te vergeten en daardoor ook maar iets mis te lopen. Paulus heeft door zijn joodse roots en de ontmoeting met Jezus geleerd dat er maar één God is, de God van de Bijbel, en dat Jezus de enige weg is om bij Hem te komen. Paulus is dan ook hevig verontwaardigd als hij al die godenbeelden ziet die door mensen worden aanbeden. Toch vindt hij een ingang om met die mensen in gesprek te gaan: "Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u bent" om vervolgens vanuit hun godenverering het goede nieuws te verkondigen van Jezus en Zijn opstanding.

De mensen hadden er wel oren naar om naar Paulus te luisteren. Vooral omdat ze erom bekendstonden dat ze voor niets anders tijd hadden dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Uiteindelijk vinden de meesten de opstanding niet iets voor hen om in te geloven, ze spotten er mee, maar een aantal kwam wel tot geloof en sloot zich bij Paulus en zijn reisgenoten aan.

Paulus spreekt de mensen aan op de plek waar iedereen bij elkaar kwam en er alle ruimte was voor afgoden en allerlei nieuwe ideeën waar ze graag mee bezig waren en wat vervulling leek te geven. Hier zien we hoe het Evangelie ons helpt om antwoord te geven op de vragen die leven in onze cultuur. Goed om ons te realiseren dat ook wij zelf volledig deel zijn van een seculiere, individualistische consumptiemaatschappij. Daarbij ontkomen we niet aan de vraag: Wat maakt ons anders als christen? In hoeverre worden we gevormd door onze omgang met Christus en in hoeverre worden we gevormd door onze omgang met de wereld?

Athene in de eerste eeuw na Christus, een stad met heel veel afgoden en mensen die het liefst altijd bezig waren met nieuwe dingen. Wat herken jij hiervan in onze huidige samenleving? Wat is er volgens jou goed aan en wat niet? Hoe ga jij daarmee om?

Gelukkig is er veel goeds in de samenleving waar we van harte aan kunnen meedoen en bijdragen. Hoe bepaal jij in twijfelgevallen waar we de wil van de wereld beter kunnen mijden en de wil van God doen?

Wat is voor jou een grens? Lag die grens voor jou ooit anders? Zo, hoe is dat gekomen? Zo nee, waarom niet? En hoe heb je je daaraan vastgehouden?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 28 april 2024 op de website.

Morgen, 5 mei begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 18:1-11](#), [18-28](#) (NBV21), titel: Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 3 mei.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl
webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.