

PREEK DOOR DE WEEK

Van generatie op generatie

[Handelingen 16:1-5](#) NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Van generatie op generatie

Inspiratiebron

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. ([Galaten 5:22-25](#))

Ik moet amper 10 jaar zijn geweest toen ik mijn vader hoorde zeggen iemand op te gaan zoeken die, in mijn beleving, door iedereen met de nek werd aangekeken. Na een beroerte was deze man volledig verlamd en op zichzelf teruggeworpen. Ik had als kleine jongen het gevoel dat de meeste mensen dat eigenlijk net goed voor hem vonden. Voor mijn vader was juist dit gegeven genoeg reden hem dan juist wél op te zoeken.

Deze daad van mijn vader heeft zoveel indruk op me gemaakt dat het me tot op de dag van vandaag inspireert. Het is onder mijn huid gaan zitten en nu betrap ik mezelf er regelmatig op dat ik er voor ga om met bijvoorbeeld zogenoemde lastige ouders op mijn school een goede relatie op te bouwen. Een goed voorbeeld als kind kan levenslange gevolgen hebben.

Heb jij dat ook, een goed voorbeeld uit je jeugd of uit de tijd dat je nog maar net tot geloof was gekomen? Probeer voor jezelf dan eens na te gaan hoe dat jou geïnspireerd of misschien wel gevormd heeft. Het is iets om heel dankbaar voor te zijn en misschien heb je nog de kans deze persoon met dit feit te bemoedigen.

Als je zelf volwassen wordt, als mens maar vooral als gelovige, dringt de vraag zich natuurlijk op wat anderen zien als ze naar jou kijken. Best een confronterende vraag, vind je niet?

Als je Jezus Christus kent in je leven heb ik goed nieuws voor je. Hij stuurde namelijk een Helper, de Heilige Geest, zodat jij niet zelf hoeft te proberen een uitmuntend of inspirerend persoon te worden. Dat loopt meestal toch op niets uit en werkt alleen maar hoogmoed in de hand.

Nee, de Heilige Geest gaat in jou aan het werk om je steeds meer te maken naar Zijn beeld. Bid er veelvuldig voor, dat de Heilige Geest jouw inspiratiebron mag zijn en zo door jou heen gaat werken. Ik ben ervan overtuigd dat mijn vader dat vroeger ook gebeden heeft.

Heer, neem mij, kneed mij, vorm mij, vul mij. Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij. Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.

Van generatie op generatie

Als je het niet kunt zeggen, zing het dan

*'De Here is goed voor ons,
Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid.
Hij blijft trouw van generatie op generatie.'*
([Psalm 100:5](#) Het Boek)

De titel van deze bijdrage, 'Als je het niet kunt zeggen, zing het dan', is een uitspraak die regelmatig wordt gebruikt als het gaat over mensen met afasie. Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van een niet aangeboren hersenletsel. Mensen met afasie kunnen moeite hebben met spreken, begrijpen en schrijven. Afasie uit zich bij iedereen anders, maar kan het dagelijks leven erg belemmeren.

Volgens Ineke van de Meulen (klinisch linguïst) wordt er bij mensen met afasie iets opmerkelijks gezien. Het zingen van een liedje of het opzeggen van een gebed gaat hen soms verbazingwekkend goed af, als een automatisch proces. De linker- en rechterhersenhelft worden bij therapie gebruikmakend van muziek, gestimuleerd om samen te werken, waardoor het kan resulteren in stappen van herstel.

In een 'generatie-kerk' gaat individuele geloofsontwikkeling bij iedereen op zijn eigen manier. Maar omdat we te maken hebben met verschillende generaties in onze gemeente kunnen we wel van elkaar leren én elkaar aanvullen.

Onze jongste generatie, van baby tot tiener, is volop in de groei, ook wat betreft geloof. Zij zijn vol energie en enthousiasme en mogen op hun eigen manier getuigen. Misschien is dat wel door het spontaan zingen van een christelijk kinderliedje midden in een drukke supermarkt.

Onze tieners en jongeren bevinden zich in een fase waarin ze op zoek gaan/zijn naar hun eigen identiteit en hoe zij hun geloof daarin een plek geven. Wat is het belangrijk dat er voor hen gebeden wordt, dat ze God mogen zoeken en vinden en dat ze vriendschappen opbouwen in de kerk.

Wat kunnen de volwassenen in de generatie daarboven zich in ontzettend veel verschillende situaties bevinden en met allerlei uitdagingen en belemmeringen te dealen hebben, teveel om op te noemen. Zij kunnen het nodig hebben om te ervaren dat ze er niet alleen voor staan en letterlijk mensen om zich heen hebben die hen bemoedigen.

Onze senioren worden wel aangeduid als onze biddende generatie. Zij kunnen wellicht niet meer zo vaak buiten de deur getuigen, omdat ze minder goed ter been zijn of omdat de gezondheid achteruitgaat. Maar 'als je het niet meer kunt, bid er dan voor'.

Net als het neurologische proces bij mensen met afasie: als er een (hersens)functie uitvalt of minder werkt, wordt er gezocht naar een manier van herstel waarbij andere hersenfuncties gestimuleerd en ingezet worden.

Zoek naar wat wél kan. Laat je inspireren en bemoedigen door andere generaties.

Heer, dank U voor Uw liefde en trouw, van generatie op generatie.

Van generatie op generatie

Het stokje goed overgeven

Wanneer je dit alles aan de broeders en zusters voorhoudt, zul je een goede dienaar van Christus Jezus zijn, gevoed door de woorden van het geloof en de juiste leer, waarvan je een trouw aanhanger bent. Verwerp heilloze bakerpraat en verzinsels. Oefen jezelf in een vroom leven. Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Hiervoor zwoegen en strijden wij, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die de redder is van alle mensen, bovenal van de gelovigen. ([1 Timoteüs 4:6-10](#))

Ik las een boekje van een vroegere directeur van Compassion. Wat mij nog het meest aansprak was hoe hij zijn kinderen meenam in zijn eigen leven, en natuurlijk hoopte hij dat ze door zijn voorbeeld dat ook eigen zouden maken voor hún leven. Klinkt niet onlogisch, wie doet dat niet?, zou je zeggen. Maar wat een verantwoordelijkheid om een goed voorbeeld te zijn en daarmee niet te sjoemelen. Want ook sjoemelen is een voorbeeld. Het doorgeven moet op een goede manier gebeuren, net als bij het estafettestokje waar Patrick het zondag over had.

Het geloof doorgeven is niet iets voor alleen binnen gezinnen. In onze kerk wordt bijvoorbeeld veel geïnvesteerd in kinderen en jongeren. Maar het gaat ook verder dan dat. In [1 Timoteüs 5:1-2](#) raadt Paulus aan oude en jonge mensen te zien als vaders en moeders en jonge mensen als broers en zussen. Bekender is de tekst uit [Matteüs 12:46-50](#). Iemand liet Jezus weten dat zijn moeder en broers Hem dringend wilden spreken. Toen zei Hij: *“Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers?”*. Daarna wees hij op zijn leerlingen en zei: *“Ieder die de wil van mijn Vader in de hemel doet, is mijn broer en zuster en moeder.”* Als je sec naar de eerste zin kijkt, kun je dat negatief invullen. Alsof Jezus zijn eigen moeder en broers niet belangrijk zou vinden. Maar laat Hij juist niet zien verder te kijken dan alleen familieverband? Mensen, ook buiten familieverband, zijn voor Jezus zo belangrijk als Zijn moeder en broers! Jezus ging echt niet in tegen het gebod je vader en moeder te eren!

In een estafetteloop gaat het om snelheid en het zo rap mogelijk doorgeven van het stokje, maar in de levensloop met Jezus mag het gelukkig ook wat bedachtzamer en zonder wedstrijdelement. Denk aan Jezus die altijd tijd gaf aan wie bij Hem aanklopte. Hij nam tijd om mee te lopen met de Emmaüsgangers en trok maar liefst drie jaar lang met Zijn leerlingen op. Die tijd hadden ze ook nodig. En zeg nou zelf: wie in jouw/mijn omgeving heeft niet een tijd van aandacht nodig en alles wat Jezus wil geven?

Gebod

Here God, dank dat U liefdevol en barmhartig bent, maar ook geduldig. U hebt ons en onze volgende generatie zo veel te leren. Help ons daarvoor oog en hart te hebben.

Van generatie op generatie

Samenwerken

Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een Griekse vader. Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. ([Handelingen 16:1-3](#) NBV21)

Timoteüs betekent 'eer aan God' of 'Godsvereerder'. Deze jongeman was de zoon van een Joodse vrouw die gelovig geworden was. Dat wil zeggen: die de Weg van Jezus was gaan volgen. Langs de moederlijke lijn was Timoteüs dus joods, langs de vaderlijke lijn Grieks. Die afkomst maakte hem geschikt om verschillen tussen beide culturen te overbruggen. Bovendien stond Timoteüs goed bekend. Al met al was hij voor Paulus een zeer geschikte reisgenoot.

Voor Paulus was het zeer nuttig een naaste medewerker te hebben. Door al zijn brieven heen lees je de waardering voor mannen en vrouwen die zijn zendingswerk op tal van manieren ondersteunden, ook door gastvrijheid en mededeelzaamheid. Bekende reisgenoten en medewerkers waren Apollos, Barnabas en Silas, maar ook de evangelist Lucas maakte bijvoorbeeld deel uit van Paulus' reisgezelschap.

Je kunt uit de verslagen opmaken dat Paulus een teamspeler was. Ook hij had mensen nodig die het voor hem opnamen – zoals Barnabas, die ook openlijk met Paulus van mening durfde te verschillen. Met Silas trok hij gelijkwaardig op en beleefde hij echte avonturen. Hij ging ook zij aan zij aan het werk met de begaafde Apollos in Antiochië.

Let eens op alle personen die in de brieven van Paulus bij name genoemd, gezegend en gegroet worden. Het is duidelijk dat Paulus op grote afstand betrokken bleef bij jonge geloofsgemeenschappen, maar ook bij leiders die zelf aansturing, bemoediging, goede raad en soms correctie nodig hadden.

Lees Paulus' brieven om te ontdekken hoe hij zich als een echte mentor ontfermde over jonge mensen als Timoteüs. In [1 Timoteüs 1:2](#) noemt Paulus hem 'mijn waarachtig kind in het geloof'. Als dat geen vaderlijke toon is! In [hoofdstuk 4:12](#) voegt hij toe: *'Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.'*

Gebed

Heer, U laat ons niet alleen werken. Er zijn gelukkig mensen die ons leiden en begeleiden. Maar er zijn ook mensen die leiding en bemoediging nodig hebben en die wij kunnen bijstaan. Gebruik ons alstublieft ook daarvoor!

Van generatie op generatie

Medewerkers in Gods koninkrijk

'God heeft je een bijzondere kracht gegeven toen ik mijn handen op je hoofd legde, daarom zeg ik je: gebruik die kracht goed. God heeft ons zijn Geest gegeven. Niet om bange mensen van ons te maken, maar moedige mensen, vol liefde en geduld.'

[\(2 Timoteüs 1:6-7 BGT\)](#)

Als je een belangrijke klus te doen hebt, kies je van tevoren met zorg je medewerkers. Maar hoe zorgvuldig je ook 'keurt', het gaat niet altijd goed. Dat lees je in het begin van de tweede zendingsreis van Paulus. Onenigheid tussen hem en zijn medewerkers, scheiding, ieder gaat zijn eigen kant op ([Handelingen 15:36-41](#)). De Bijbel schrijft daar eerlijk over. Tussen Paulus en Marcus kwam het weer goed ([2 Timoteüs 4:11](#)) Maar door die scheiding moest Paulus andere metgezellen kiezen die met hem mee konden gaan, en hij koos Silas en Timoteüs. Wie was deze Timoteüs? Hij had in ieder geval een Joodse moeder en een Griekse vader. Paulus liet hem voor zijn werk onder de joden eerst besnijden. We weten ook dat hij een gelovige oma had (denk eens in hoe belangrijk die rol voor kleinkinderen is!) Waarschijnlijk is Timoteüs door Paulus tot geloof gekomen, Paulus spreekt over 'mijn kind'. Uit de bijbeltekst waarmee we begonnen, maar ook uit andere teksten kunnen we opmaken dat Timoteüs een vreesachtig, verlegen persoon was ([1 Korintiërs 16:10-11](#); [1 Timoteüs 4:12](#)). We hebben allemaal een bepaald temperament, de een is aarzelend, voorzichtig en de ander ziet geen gevaar en stapt er op af. Dat verandert niet meteen na je bekering. Wel kun je anders met de sterke en zwakke punten omgaan. Verschuil je niet achter: "zo ben ik nu eenmaal". Nee, God geeft geen geest om bang te zijn, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Timoteüs en ook wij bezitten een **geest van kracht**. Geen soort powertraining, maar een kracht die juist moed geeft. En die in balans is met liefde en bezonnenheid. Timoteüs moest leren niet op zijn eigen zwakheid te zien, maar op de kracht die God hem gegeven had. Hij stond voor de moeilijke opdracht de gemeente te leiden, zonder Paulus die gevangen zat. Kijkend naar zichzelf had hij kunnen zeggen: daar heb ik de aanleg niet voor, maar God had hem een gave gegeven. Hij mocht het doen in Gods kracht. En verder in de **geest van liefde**. Waarom staat dat erbij? Zwakheid, onvermogen, dat richt je sterk op jezelf, grondoorzaak van vrees is bezorgdheid voor jezelf. Je bent te veel met jezelf bezig, en dat kan anders worden als God daarvoor in de plaats komt. Zoals Brits theoloog en predikant Lloyd-Jones ooit zei: "Als je overmeesterd wordt door de liefde van God, dan ga je jezelf vergeten."

Paulus sluit zijn raad af met een **geest van bezonnenheid**. Een beetje een uit de mode geraakt woord, het komt nu weer terug in: matigheid, zelfbeheersing, een evenwichtig karakter, niet impulsief reageren; er zit iets in van discipline.

Toen de verlegen Timoteüs zich liet leiden door Gods Geest werd hij een ander, moedig, liefdevol en geduldig persoon. Mag God zo ons karakter vormen zodat we meer en meer het beeld gaan vormen van Jezus.

Gebed

Heer, geef me een gewillige geest die zich door uw Geest wil laten vormen. Amen.

zaterdag 13 april 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 13 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [Handelingen 16:1-5](#), titel: Van generatie op generatie.

Timoteüs wordt de reisgenoot van Paulus en een tijdlang wordt hij door Paulus (verder) opgeleid in het geloof. Er ontstaat – in geestelijke zin – een soort vader/kindrelatie; Geloofsoverdracht van generatie op generatie geldt niet alleen binnen gezinnen. Ook daarbuiten zijn er kansen en verantwoordelijkheden om het geloof over te dragen naar een volgende generatie. Zoals Paulus naar Timoteüs als zijn kind keek, '*mijn waarachtig kind in het geloof*', zo zal Timoteüs waarschijnlijk naar Paulus hebben gekeken als zijn geestelijk vader. Maar ook de moeder en oma van Timoteüs speelden een belangrijke rol in het tot levend geloof komen van Timoteüs.

En zo komt alles toch op bijzondere wijze bij elkaar. Paulus die geen kinderen heeft wordt een geestelijk vader en de oma en moeder van Timoteüs hebben het hem voorgeleefd.

Patrick vergeleek het zondag met een estafette-race waarbij het stokje goed moet worden overgedragen. Dat gaat van de ene sprinter over naar de andere en daar hebben ze een tijd van 'oplopen' met elkaar. De sprinter die het stokje heeft overgedragen blijft gewoon onderdeel van de race, ook als hij zelf niet meer mee rent.

In de lezing zagen we dat dit alles bijdraagt aan het getuigen zijn van Hem, de gemeenten werden steeds sterker en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. En ook dat zien we gebeuren in De Meerkerk. Als gemeente mogen we, door Gods genade, steeds sterker worden en zien we dat God ons nieuwe mensen toevertrouwt. Mede omdat er geestelijke (groot)ouders zijn die in onze gemeente hebben geïnvesteerd en zich door Gods Geest geleid weten om mee te bouwen en van Hem te getuigen.

Geloofsoverdracht van generatie op generatie geldt niet alleen binnen gezinnen. En geestelijk gezien kunnen ook leeftijden niet altijd bepalen wie de vader en wie de zoon in het geloof is. Op bepaalde leeftijden kunnen/moeten we als gelovigen dus beide kanten op kijken. Voor wie ben jij een mee oplopende geloofsvader/moeder? En wie is/was voor jou een geloofsvader/moeder? Op welke manier?

We kennen veel verhalen van biddende ouders/grootouders en gebeden die pas véél later tot verhooring kwamen. Hoe houd jij het vol om volhardend te zijn?

In de twee brieven die Paulus aan Timoteüs schreef zijn, lees je welke rijkdommen van het geloof Paulus aan zijn geloofszoon wilde meegeven. Neem eens tijd om die - niet zo lange - brieven te lezen vanuit dit perspectief. En wat zeggen die jou?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 7 april 2024 op de website.

Morgen, 14 april, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 16:11-18](#) (NBV21), titel: Een hart geraakt door liefde.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**. Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 12 april. De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.