

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 7 april

Prediker: Patrick van der Laan

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Van generatie op generatie

Handelingen 16:1-5 (NBV21)

Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een Griekse vader. Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een Griekse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.

Bijzonderheden: De 13^{de} preek in onze preekserie over Handelingen. Woensdag 10 april start weer een Alpha en Beta.

Beste kringleden, broeders en zusters in de Heer,

Van generatie op generatie bouwt Jezus Zijn gemeente. We zien het in de Bijbel en we zien het vandaag de dag nog steeds in de wereld, zelfs in De Meerkerk. Als Hij het huis niet bouwt, dan zwoegen de arbeiders tevergeefs... maar als Hij het huist bouwt, dan zullen de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. (Matteüs 16:18)

Een hartelijke groet van het PddW(+) team

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeekkomst welke je daarvan wilt lezen.

1 Timoteüs 1:2, 1 Timoteüs 4:6-12, 1 Timoteüs 5:1-2, 2 Timoteüs 1:5-7, Psalm 100:5, Matteüs 12:46-50, Galaten 5:22-25, Spreuken 22:6, Psalm 78:1-4, Psalm 119:9.

Omdat Paulus later veel schreef over maar ook aan Timoteüs staan hieronder nog enkele teksten uit de twee brieven aan hem. (Voor het gemak deze keer de volledige tekst)

1 Timoteüs 1:5: *Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.*

1 Timoteüs 1:16: *Juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.*

1 Timoteüs 2:1: *Allereerst vraag ik dat er voor alle mensen gebeden wordt, dat er smeekbeden, voorbeden en dankgebeden voor hen worden uitgesproken.*

2 Timoteüs 1:3 *Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht.*

2 Timoteüs 1:9 *Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond van onze daden, maar omdat Hij daartoe uit genade besloten had.*

2 Timoteüs 2:8-10: *Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nakomeling, die uit de dood is opgewekt. ⁹Het woord van God laat zich niet gevangenzetten. ¹⁰Daarom verdraag ik alles omwille van de uitverkorenen, opdat ook zij in Christus Jezus redding en eeuwige luister ontvangen.*

2 Timoteüs 2:21-22 *Als iemand zich van alle kwaad gereinigt heeft, wordt hij een bijzonder en geheiligd voorwerp, dat zijn eigenaar vele diensten kan bewijzen en geschikt is voor elk goed doel. Mijd de begeerten van de jeugd, streef naar rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede met hen die de Heer met een zuiver hart aanroepen.*

2 Timoteüs 3:1 *Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn.*

2 Timoteüs 4:7-8 *Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.*

ENKELE OPMERKINGEN

We zien hier dat Timoteüs de reisgenoot wordt van Paulus. Paulus zal Timoteüs nog geregeld aanhalen en schrijven in zijn komende brieven maar hier zien we hem deel worden van de 'club'. Het is een beetje vreemd gelopen als we kijken naar de laatste verzen van hoofdstuk 15, daar zien we namelijk dat Paulus onenigheid krijgt met Barnabas omdat hij niet wil dat Johannes Marcus meegaat en zo gaan ze ieder hun eigen weg, Barnabas en Johannes Marcus en Paulus met Silas en nu dus Timoteüs. Wat ook bijzonder is, is dat de plaats Lystra, waar Paulus naartoe gaat, juist ook de plaats is waar hij eerder gestenigd werd door enkele joden. Wat een lef dat je daar dan weer naartoe terug gaat als je je door Gods Geest zo geleid weet.

In het verhaal van Timoteüs zie je de belangrijke rol die zijn oma en moeder hebben gespeeld in zijn persoonlijk geloofsleven. Ze worden genoemd in 2 Timoteüs 1:5 juist om hun oprecht geloof. Paulus neemt Timoteüs vervolgens onder zijn vleugels en ziet hem als zijn geestelijke zoon, zoals hij later in 1 Timoteüs 1:2 hem 'mijn waarachtig kind in het geloof' noemt. Timoteüs' vader was een Griek en het is waarschijnlijk dat hij het christelijk geloof niet van zijn vader heeft doorgekregen.

Hier zien we het belang van het doorgeven van ons geloof, van generatie op generatie. Het is waarschijnlijk dat Timoteüs ook naar Paulus heeft gekeken als zijn geestelijk vader. En zo komt alles toch op bijzondere wijze bij elkaar. Paulus die geen kinderen heeft wordt een geestelijk vader en de oma en moeder van Timoteüs hebben het hem voorgeleefd.

Patrick vertelde dat dit voor hem persoonlijk erg dichtbij komt. Hij ziet in zijn leven het belang van een gelovige moeder die voor je bidt en het hebben van een geestelijk vader, die Wigle voor hem geworden is. Zo gaat het van generatie op generatie.

Paulus trok op met Timoteüs en zo kregen Patrick, Remy en Wigle hetzelfde advies in de fase van overdracht, om met elkaar op te trekken. Patrick maakte een vergelijking met een estafette-race waarbij het stokje goed moet worden overgedragen. Dat gaat van de ene sprinter over naar de andere en daar hebben ze een tijd van 'oplopen' met elkaar. De sprinter die het stokje heeft overgedragen in de race, blijft daarna gewoon onderdeel van de race, ook als hij zelf niet meer mee rent.

Als je de twee brieven van Paulus aan Timoteüs leest, zie je duidelijk wat hij met zijn geestelijke zoon voorheeft. Paulus is bemoedigend, spoort aan, maar waarschuwt ook, hij maakt dingen niet mooier en gemakkelijker dan ze zijn, hij geeft aan wat Timoteüs aan moeilijkheden kan overkomen, maar ook de daarbovenuit stijgende hoop die we mogen hebben in Christus. Voor het leven nu en (in volkomenheid) later.

Mooi om in deze brieven de rijkdommen te lezen vanuit het perspectief van samen optrekken als geestelijke vaders/moeders, broers, zussen en kinderen 'in het geloof'. Waarbij Paulus (en ook Petrus met zijn geestelijke zoon Marcus) duidelijk laat zien dat wanneer iemand niet zelf een vader of moeder is, er dan toch een verantwoordelijkheid en kansen zijn om geloof over te brengen naar de volgende generatie.

Zo zien we dat dit alles bijdraagt aan het getuigen zijn van Hem, de gemeenten werden steeds sterker en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. En ook dat zien we gebeuren in De Meerkerk, elke week ontvangen we nieuwe mensen en ook de komende Alpha heeft al 24 deelnemers... Als gemeente mogen we, door Gods genade, steeds sterker worden en zien we dat God ons nieuwe mensen toevertrouwt. Dit alles omdat er geestelijke (groot)ouders zijn die in onze gemeente hebben geïnvesteerd en zich door Gods Geest geleid weten om mee te bouwen en van Hem te getuigen.

We mogen dankbaar zijn voor alles wat we al ontvangen hebben en vol verwachting vooruitkijken. Jezus bouwt Zijn gemeente... wat een genade... van generatie op generatie.

LIEDEREN

708 – Hoe groot is Uw trouw
798 – Houd vol
876 – Duizend generaties
Who You say I am – Hillsong
670 – Op Hem rust mijn geloof

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Geloofsoverdracht van generatie op generatie geldt niet alleen binnen gezinnen. En geestelijk gezien kunnen ook leeftijden niet altijd bepalen wie de vader en wie de zoon in het geloof is. Op bepaalde leeftijden kunnen/moeten we als gelovigen dus beide kanten op kijken. Voor wie ben jij een mee oplopende geloofsvader/moeder? En wie is/was voor jou een geloofsvader/moeder? Op welke manier?

5. We kennen veel verhalen van biddende ouders/grootouders en gebeden die pas veel later tot verhooring kwamen. Hoe houd jij het vol om volhardend te zijn?

6. Wat vind je van de estafette-race en het tijdelijk samen oplopen? Hoe zou je er voor een bepaalde of onbepaalde tijd voor iemand kunnen zijn? Hoe breng je daarin je geloof mee?

7. In 1 Timoteüs 5:1-2 raadt Paulus aan oude en jonge mensen te zien als vaders en moeders en jonge mensen als broers en zussen. Waar in de lezing van zondag de nadruk lag op de verhouding tussen 'ouderen' en 'jongeren', is er ook een grote rol weggelegd voor elkaar als broeders en zusters in het geloof. Denk maar aan de huiskringen. Ook daarin is sprake van met elkaar optrekken om elkaar nabij te zijn en te versterken.

Hoe zie jij de rol van broeders en zusters in het geloof?

Is er een verschil tussen je relatie met biologische broers en zussen en broeders en zusters in het geloof? Waarom/waarom niet. Hoe uit zich dat?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, ik ben dankbaar voor de mensen die U op mijn levenspad heeft gezet en een voorbeeld zijn geweest van Uzelf. Dankbaar ben ik ook voor alle mensen die voor mij bidden en hebben gebeden. Ik bid dat ik het verlangen mag ontvangen om op diezelfde wijze een voorbeeld te zijn voor anderen, in gebed en in het voorleven van Uw kostbare Evangelie. Leid mij daarom door Uw Heilige Geest, ook vandaag. Amen.

