

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 21 april

Prediker: Patrick van der Laan

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: De gevangenebewaarder en zijn huisgenoten

Handelingen 16:19-34 (NBV21)

¹⁹Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, ²⁰waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden: 'Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, ²¹die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.' ²²Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. ²³Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenebewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. ²⁴Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.

²⁵Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. ²⁶Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. ²⁷De gevangenebewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. ²⁸Maar Paulus riep hem luidkeels toe: 'Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!' ²⁹De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. ³⁰Hij bracht hen naar buiten en vroeg: 'Heren, wat moet ik doen om gered te worden?' ³¹Ze antwoordden: 'Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.' ³²En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. ³³Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. ³⁴Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden.

Bijzonderheden: De vijftiende preek in onze preekserie vanuit Handelingen. De Alpha en Beta zijn inmiddels gestart.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomen welke je daarvan wilt lezen.

Psalm 13, Psalm 63:4-5, Psalm 71:14-15, Romeinen 6:4, Efeziërs 3:12-19, Filippenzen 4:4-7 en 11-13, Psalm 23:1-4, 1 Thessalonicenzen 5:16-18.

ENKELE OPMERKINGEN

We gingen zondag weer verder in Handelingen 16. We zagen eerder dat Timoteüs deel werd van het reisgezelschap van Paulus en dat zij aankwamen in Filippi. Daar ontmoetten zij Lydia, wiens hart door de Heer geopend werd om het te raken met de woorden van Paulus. Zij en haar huisgenoten

kwamen tot geloof en lieten zich dopen. Vorige week lazen we ook dat een slavin werd bevrijd van een kwade, waarzeggende geest en daarmee ook van haar eigenaren. Goed nieuws, zou je zeggen. Maar deze zondag zagen we dat Paulus en Silas in de gevangenis terecht kwamen omdat – door de bevrijding van de slavin – de inkomsten van de slavenhandelaars afnamen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas. Dat alles zorgde ervoor dat Paulus en Silas gestraft werden met stokslagen en ze werden opgesloten in de binnenste kerker met hun voeten in een blok. Hoe vast kun je zitten!

Tegen alle verwachtingen in besluiten Paulus en Silas in die omstandigheden te gaan bidden en zingen! Een aardschok vindt plaats, boeien schieten los en deuren springen open. De gevangenebewaarder had één taak en dat leek mis te gaan. Omdat hij de consequenties ziet van zijn falen, wil hij een einde maken aan zijn leven... en dat gebeurt uiteindelijk ook, alleen niet op de manier waarop hij voor ogen had. Hij pleegt geen zelfmoord maar in Jezus sterft hij wel aan zichzelf, hij en zijn huisgenoten laten zich dopen (begraven met Christus) om in Hem ook een nieuw leven te ontvangen. (Meerkerk-'dooptekst' Romeinen 6:4)

Sommige mensen zitten letterlijk gevangen maar zijn geestelijk vrij ... maar andersom zijn er ook mensen die letterlijk vrij zijn maar geestelijk gevangen.

Het is de vrijheid in Christus die in alle omstandigheden dé uitkomst biedt.

Patrick noemde drie Bijbelgedeelten die hierover iets te zeggen hebben:

- Psalm 13. Deze psalm laat zo mooi zien dat ons geloof onze vragen niet per definitie wegneemt. Het laat juist zien dat ons geloof ons doet vertrouwen op Zijn liefde en daardoor zal 'mijn hart blijven juichen omdat we mogen weten dat Hij redding brengt, en mogen we zingen voor de Heer omdat Hij naar ons omziet'.

- Efeziërs 3:12-19. Daarin schrijft Paulus o.a.: *In Christus hebben wij vrijelijk toegang tot God, vol vertrouwen door ons geloof. 13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen. 14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.*

Patrick: Het doet mij denken aan het levensmotto van (de inmiddels overleden) Peter R de Vries: *"On bended knee is no way to be free"*. Ik ben ervan overtuigd dat gebogen knieën juist de enige weg is naar vrijheid. En dit wordt zo mooi verwoord door Paulus in dit Bijbelgedeelte. *'Ik buig mijn knieën voor de Vader. Moge Hij u innerlijke kracht en sterkte schenken. Aan Hem, die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid.'*

- Filippenzen 4:4-7. Ongeveer 10 jaar na de gebeurtenissen in Handelingen 16 schrijft Paulus een brief aan de gemeente in Filippi, de stad waar deze wonderen gebeurd zijn. Waar waarschijnlijk Lydia, de gevangenebewaarder en hun huisgenoten deel zijn van deze gemeente. Toch schrijft Paulus een soort herinnering met deze brief, met het overkoepelende thema: VREUGDE.

Is het niet zo dat we maar al te snel de wonderen vergeten die de Heer in ons leven doet? Zo snel gaan we weer verder, zo snel lijkt het alsof er 'niets' gebeurd is. Hoe goed om herinnerd te blijven aan wat de Heer heeft gedaan in ons leven. Waar ben jij geraakt door Zijn liefde? Wat is jouw geloofsverhaal? Welke Bijbelgedeeltes zijn als balsem voor je ziel? Welke liederen zing jij om de Heer te aanbidden?

Hoe goed dan dat Paulus hen herinnert, een soort: WEET JE NOG...? Onze vreugde in de Heer bracht vrijheid! Dus daarom: *'Laat de Heer je vreugde blijven, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen*

als vriendelijke mensen. Wees over niets bezorgd maar vraag in alle omstandigheden aan God wat je nodig hebt en dank Hem in al je gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, je hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ Amen.

LIEDEREN

236 – Heilig, heilig, heilig
849 – Goedheid van God
Genade – Matt Redman
Hij is genoeg voor mij
King of my heart

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.
4. Paulus en Silas laten iets zien van Efeziërs 4:20 in de NBG51, waar staat: *‘Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.’* In hopeloze omstandigheden gaan zij biddend en lofliederen zingend naar God. Business as usual, lijkt het voor hen: gewoon doen wat je anders ook doet, en dat was bidden, zingen, God eren. Ook als de omstandigheden daar niet toe oproepen. Hoe ga jij om met nare omstandigheden? Is God dan direct jouw toevlucht of reageer je nogal snel anders? Hoe?
 - 4a. En als je wel direct je gedachten op God richt (schietgebed?), lijkt het logisch dat je meteen bidt om hulp en oplossing. Of werkt het bij jullie anders?
5. De gevangenbewaarder had één taak. Die mislukte en hij wilde een eind aan zijn leven maken... Ongetwijfeld had hij met strengere mensen te maken dan wij zullen hebben, maar toch: hoe reageren wij als wij - of anderen - opdrachten of verwachtingen niet waarmaken? Is er iets te delen en te leren uit eigen ervaringen?

6. Lees (een van jullie) hardop psalm 13. Wat gebeurt er in deze tekst? Herken je iets van de verzen 2 en 3 en hoe reëel is dan vers 6 (gebleken)?

7. Is het niet zo dat we maar al te snel de wonderen of bijzondere dingen vergeten die de Heer in ons leven doet? Zo snel gaan we weer verder, alsof er 'niets' gebeurd is. Hoe goed om herinnerd te blijven aan wat de Heer heeft gedaan in ons leven.

Waar ben jij geraakt door Zijn liefde? Wat is jouw geloofsverhaal? Welke Bijbelgedeeltes zijn als balsem voor je ziel? Welke liederen zing jij om de Heer te aanbidden?

8. Filippenzen 4:4-7 spreekt over de vreugde die we kunnen hebben als we beseffen dat we kind zijn van de Vader, de Schepper van hemel en aarde, die ons altijd (!) nabij is. Het hebben van vreugde in de Heer brengt vrijheid. Maakt ons vrij van gebondenheid aan mindere zaken. Je kunt gevangen zitten, maar geestelijk vrij zijn en andersom kan ook: letterlijk vrij maar geestelijk gevangen. Denk eens na over voorbeelden van geestelijk vrij of geestelijk gevangen zijn. Bespreek die met elkaar. Als dat gebeurt is: zijn er dingen naar voren gekomen waarvan je je niet bewust was?

9. Zingen, bidden, God eren, het werd ten aanhoren van de medegevangenen een prachtig getuigenis. Paulus en Silas deden het daar niet om, het zal voor hen ook een verrassing zijn geweest. Kan iemand iets delen over een niet verwachte en verrassend goed uitgekakte getuigenis? (Hoef niet spectaculair te zijn!)

GEBEDSSUGGESTIE

Liefdevolle Vader, ik verlang ernaar om altijd verheugd te zijn, onophoudelijk te bidden en U te danken onder alle omstandigheden. Leid mij om die reden door uw Geest om op die manier getuige te zijn van uw liefde. Amen.

