

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 14 april

Prediker: Oscar Lohuis

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Een hart geraakt door liefde

Handelingen 16:11-18 (NBV21)

¹¹ We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samotrake; de dag daarop voeren we verder naar Neapolis. ¹² Van daar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. ¹³ Op sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier, naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. ¹⁴ Een van onze toehoorders was een vrouw uit Tyatira die in purperstoffen handelde; ze heette Lydia en vereerde God. De Heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. ¹⁵ Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden: 'Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek.' Ze drong er bij ons sterk op aan.

¹⁶ Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. ¹⁷ Terwijl ze achter Paulus en ons aan liep, schreeuwde ze aan één stuk door: 'Deze mensen zijn dienaren van de allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden!' ¹⁸ Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest: 'Ik beveel je in de naam van Jezus Christus: verlaat haar!' En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg.

Bijzonderheden

De veertiende preek in onze preekserie vanuit Handelingen.

De Alpha en Beta zijn inmiddels gestart.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Spreuken 4:20-23, Psalm 62:6-7, Lukas 23:39-42, Johannes 14:6-7, 2 Korintiërs 5:14-20, 1 Johannes 4:9, Matteüs 22:34-40, Genesis 3:22-24 met Openbaring 2:7 en 22:14, Openbaring 22:18-19, Jeremia 17:7-9, Psalm 25:5, Johannes 1:14,17, Johannes 8:31-32, Johannes 17:17, Efeziërs 4:15.

ENKELE OPMERKINGEN

Handelingen 16, het Evangelie is inmiddels al wijd verspreid en Paulus en zijn reisgenoten komen nu – op aangeven van de Geest – in Filippi in Macedonië. In onze serie zijn al veel verschillende mensen langsgekomen, denk bijvoorbeeld aan de discipelen, Stefanus, Filippus, Saulus, Cornelius, Barnabas, Timoteüs en nu Lydia, de purperverkoopster, en een door een geest bezeten slavin. Al de veranderde mensenlevens leren ons over hoe de kerk in die eerste jaren groeide. Ze werden niet alleen geraakt door de liefde van Jezus, maar wisten zich ook geroepen om te getuigen van hun geloof.

Lydia is de eerste christen op het vasteland van Europa. We lezen dat de Heer haar hart opende voor de woorden van Paulus. Bijzonder om dan direct te lezen wat de gevolgen van haar bekering waren: zij en haar huisgenoten lieten zich meteen dopen, waarna Lydia ook haar huis opende voor Paulus en de zijnen.

De titel van de dienst en de preek was: Een hart geraakt door liefde. Het verhaal van de slavin - die bevrijd werd van de kwade geest en van haar eigenaars/uitbuiters - mag dan in contrast staan met de omstandigheden van de rijke zakenvrouw Lydia, maar het toont wel aan dat het Evangelie voor iedereen is, in elke laag in elke samenleving. De een werd geraakt door woorden en Bijbelstudie, de ander door een machtsvertoning van Gods bevrijdende kracht. Beiden kwamen in aanraking met en werden zich bewust van de waarheid en liefde die in Jezus te vinden is.

Oscar: "Ons hart wordt geraakt als wij ons bewust worden van de waarheid. Geestelijke vernieuwing en opleving komt als wij beseft krijgen van de werkelijkheid, als we ons gaan realiseren wat God voor ons heeft gedaan, doet en zal doen in Zijn Zoon Jezus Christus."

Wie je bent of waar je vandaan komt, iedereen heeft de liefde van Jezus nodig. En als je die ontvangen en aangenomen hebt, is dat iets om door te geven. Zonder aanzien des persoons. Of het nu Lydia's zijn of uitgebuite en onderdrukte personen, succesvol of niet meetellend, iedereen heeft de liefde van Jezus nodig en Jezus wil die aan iedereen geven. Nu we zelf zo geraakt zijn door de liefde van Jezus het afgelopen Paasweekend, mogen wij net zoals Lydia onze conclusie trekken en dit goede nieuws niet voor onszelf houden, maar het doorgeven aan anderen door van die liefde te getuigen wat het voor ons persoonlijk betekent.

LIEDEREN

797 – Breng ons samen

689 – Spreek, o Heer

557 – Laat Uw glorie zien

876 – Duizend generaties

680 – Mighty to save

GESPRESKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Ons hart wordt geraakt als wij ons bewust worden van de waarheid van Jezus' liefde. Wanneer en hoe werd jij je bewust van 'de waarheid'? Hoe zou jij de waarheid willen omschrijven? En wat heeft dat voor gevolgen in je leven?
5. Paulus en Silas gingen naar een plaats waar ze verwachtten dat er werd gebeden. Ze kozen dus bewust om ergens heen te gaan waar mensen open harten hadden voor geloven. Denk samen na over de vraag of er voor ons in onze tijd vergelijkbare plaatsen zijn. En vraag je dan af welke mogelijkheden er zijn om daar heen te gaan.
6. De Heer opende het hart van Lydia. Heeft de Heer ook jouw hart geopend? Zo ja, op welke manier heeft Hij dat gedaan? Is je hart geopend om alle woorden van de Heer te ontvangen, hoe confronterend ze ook zijn? Of hou je de deur soms ook nog wel eens bewust op een kier? Hoe bereid je jezelf voor als je Gods Woord opent of als je naar de kerk gaat, zodat je echt open kunt staan om Zijn Woord te ontvangen?
7. Het is goed om ons te realiseren dat het de Heer is die harten van mensen opent. Wat betekent dat voor ons in contact met mensen die de Heer nog niet persoonlijk kennen?
8. Bijzonder om bij Lydia direct te lezen wat de gevolgen waren van haar bekering: zij en haar huisgenoten lieten zich meteen (!) dopen. En ze opende niet alleen haar hart, maar ook haar huis voor Paulus en de zijnen. We moeten niet alleen Zijn Woord horen, maar dat ook in praktijk brengen. Hoe kun jij de daad bij het Woord voegen in jouw leven? Zijn er mensen voor wie jij je huis (letterlijk en figuurlijk) mag openen?
9. Lydia was een succesvolle zakenvrouw, maar het slavenmeisje stond met lege handen. Maar de redding door Jezus is voor iedereen, hoe hoog of laag je ook op de sociale ladder staat. Zijn er mensen in je omgeving die je (als je eerlijk bent) bij voorbaat al uitsluit dat ze ooit gered kunnen/willen worden door Jezus? Is dat terecht? Zou je daar iets mee moeten?
10. Ook hadden beide vrouwen iets anders nodig: Lydia een Bijbelstudie en het meisje een vertoning van Gods kracht. Hoe zie je in je eigen leven terug dat het evangelie "maatwerk" is voor jou en mensen om je heen?
11. Paulus had andere reisplannen, maar toen hij in Troas verbleef kreeg hij een droom waarin een man aan de overkant hem riep om naar Macedonië te komen. Heb jij wel eens meegemaakt dat God andere plannen had dan jij en waarin je duidelijk Zijn leiding hebt ervaren?

GEBEDSSUGGESTIE

Heer, wat een wonder dat U harten kunt openen zodat Uw Woorden daarin kunnen landen. Opent U ook zo mijn/ons hart voor wat U tegen mij/ons te zeggen heeft. Wie we ook zijn, door de genade van Jezus kunnen wij allen gered worden! Help ons om met onze geopende harten ook onze huizen te openen zoals Lydia voor de mensen die U op ons pad brengt. Dat danken en bidden we in Jezus' naam, amen.

