

# PREEK DOOR DE WEEK

**Wees niet bang,  
blijf spreken en zwijg niet**

[Handelingen 18:1-11, 18-28](#) (NBV21)

*Geraakt &  
Geroepen*

**Wees niet bang, blij spreken en zwijg niet**

## **Leerbewerker en netwerker**

*'Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken.'*

*([Handelingen 18:1-3](#) NBV21)*

Netwerken lijkt iets van onze tijd. Dankzij allerlei sociale media en digitale apparatuur zijn we vandaag in staat om contacten te leggen en te onderhouden. Via computer, tablet en mobiel kunnen we dag en nacht informatie uitwisselen en velen van ons doen dat ook.

Paulus had al die handige (en laten we eerlijk zijn: verslavende) spullen niet. Hij schreef of dicteerde brieven die over lange afstanden werden verzonden en bezorgd. Niet zo snel en efficiënt als onze postdiensten van vandaag – en helemaal niet zo snel als email en chats - maar sneller dan je waarschijnlijk denkt. Het Romeinse Rijk had een behoorlijk weggennetwerk waar intensief gebruik van werd gemaakt door militairen, ambtenaren en allerlei reizigers. Via handelsschepen en koeriers konden brieven over land en zee hun bestemming bereiken.

Wanneer je Handelingen in één keer doorleest (dat kost je bij gemiddelde leessnelheid zo'n 100 minuten), dan ga je mee op reis en maak je al die bijzondere ontmoetingen mee. Het is werkelijk een avonturenboek!

Deze avonturen van de apostelen waren zo interessant omdat ze in een wereld vol politieke en godsdienstige spanning leefden. Daarbinnen waren zij geroepen om van de levende Jezus te getuigen. De inzet en het doorzettingsvermogen van mensen als Paulus maakt duidelijk dat zij volledig toegewijd waren aan die roeping. Maar zij konden dit werk niet alleen doen. Tal van mensen, zoals Aquila en zijn vrouw Priscilla – leerbewerkers net als Paulus – waren behulpzaam door voeding en onderdak te bieden. Lees er niet snel overheen, ook deze mensen moesten uit Rome wegvluchten, maar ze gebruikten hun hoofden en handen en bleven op God vertrouwend hun werk doen. Voorbeeldig!

Wat kunnen we hier zoal van leren? Ik zou zeggen: doe waar je goed in bent en help je broers en zussen met wat je kunt en hebt. Blijf trouw aan God en zwijg niet over Jezus.

*Heer, help ons om te werken en te netwerken in dienst van U, voor allen die op ons pad komen.*

**Wees niet bang, blijf spreken en zwijg niet**

## **Bemoedigd om te getuigen**

*Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesnel, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: 'Je God is koning!' ([Jesaja 52:7](#))*

Paulus was door God geroepen. We kennen het verhaal van zijn bekering als hij op weg is naar Damascus om daar christenen te vervolgen. (Als je het nog niet kent, kun je het vinden in [Handelingen 9:1-31](#), [Galaten 1:15-20](#)). God heeft een ander plan met het leven van Paulus en confronteert hem met de vraag: 'Paulus, waarom vervolg je mij?'. Het leven van Paulus verandert compleet en hij wordt een trouw dienaar van God. Dat betekent echter niet dat het vanaf dat moment allemaal van een leien dakje gaat. Paulus ondergaat veel vervolging zoals zweepslagen, stokslagen, gevangenis en zelfs steniging.

Je zou denken dat hij er op een goed moment wel de brui aan zou hebben gegeven, maar niets daarvan. Hij blijft volharden. Gods bemoedigingen hebben daarin vast een grote rol gespeeld. In [hoofdstuk 18 van Handelingen](#) zegt God tegen hem: 'Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen'. Dat is nog eens een hart onder de riem! Wat ik helemaal mooi vind is dat God gelijk daar achteraan ook zegt waartoe dit gaat leiden: 'want veel mensen in deze stad behoren Mij toe.' God wil dat al die mensen in Korinthe bereikt worden met het Evangelie.

In [Kolossenzen 1:25-29](#) beschrijft Paulus zijn roeping aan de mensen in Kolosse, maar dit had hij op dezelfde manier tegen de mensen in Korinthe kunnen zeggen: *Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. Daarvoor span ik mij in en strijd ik met Zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.*

Ik ben geen Paulus, maar ook ik ben geroepen, net als iedere christen, om met God te leven en Hem door mij heen te laten werken. Het is God die de taak toevertrouwt en het is God die daarvoor de kracht geeft. Als hij dat voor Paulus deed, zou Hij dat dan ook niet voor ons doen?

### **Gebed**

*Vader, dank U wel dat u ons bemoedigt door uw woord en door uw liefde voor ons. Help ons die liefde uit te delen aan de mensen om ons heen.*

Wees niet bang, blij spreken en zwijg niet

## Getuige zijn in een seculiere wereld

*“Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren Mij toe.”*  
([Handelingen 18:9](#))

Getuige zijn, hoe doe je dat, wat is je motivatie? Vorige week lag ik in het ziekenhuis en kon daar getuige zijn op de OK. Ik vertelde de chirurg dat er in de kerk voor de operatie werd gebeden en in het bijzonder voor de handen van de chirurg. Even was het stil, toen hoorde ik op de achtergrond een verpleegkundige zeggen: “mooi”. Ik kreeg zelfs nog even de tijd om vragen van anderen te beantwoorden, waarin je merkt dat men toch wel nieuwsgierig is naar je geloof. Ik merkte zo dat God aanwezig was en deze situatie wilde gebruiken om Zijn Naam groot te maken.

Ik kom nog even terug op de motivatie voor het getuige-zijn. In Handelingen 18:9 staat *“want **vele mensen behoren Mij toe.**”* Ook andere teksten in Handelingen duiden op Gods herstelplan voor alle volken. Bijvoorbeeld in [Handelingen 13:48](#): *‘Toen de niet-Joden dit hoorden (Paulus was bestemd om een licht te zijn voor alle volken) verheugden ze zich en spraken vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren kwamen tot geloof.’* NB. Lees deze tekst niet als een soort uitverkiezing, nee God is altijd al bezig zowel zijn volk als de heidenen te redden. Het past in Gods grote plan vanaf het begin van de Schepping. God zelf besloot zijn Schepping niet aan haar lot over te laten maar te verlossen. De zegen die Abraham in [Genesis 12:1-3](#) kreeg, was bedoeld tot zegen voor alle volken: *“In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.”*

Eigenlijk zien we die belofte van Gods verlossing voor alle volken ook terug bij Jezus' boodschap als Hij zegt in [Lukas 24:47](#): *“dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven”.*

Het is dus God zelf die ons inschakelt als zijn medewerkers in deze missie.

Dat die missie ook tegenstand ondervindt en niet altijd gemakkelijk is, ondervond Paulus op talloze momenten. Vandaar de bemoediging die hij meekrijgt: *“Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet”.* Afwijzing van buitenaf moet ons niet weerhouden om getuige te zijn. En besef vooral dat God met je meegaat en ook vaak je de woorden in de mond legt. Zoals het op de OK niet moeilijk was om te zeggen dat er gebeden werd, dat was een feit. En toch kreeg ik daardoor een entree om iets over God te vertellen. Ook voor jullie mag dat een bemoediging zijn; besef allereerst dat God de mensen tot wie je getuigt allang op het oog heeft en dat Hij je ook de woorden op de juiste tijd geeft. (lees [Lukas 21:13-15](#))

Wees vrijmoedig, getuig van de liefde van God, Hij zal dat zeker tot een zegen doen zijn.

Tot slot wil ik wijzen op het lied Opwekking 598 waarin een mooie zin staat om als gebed mee op stap te gaan:

*Roep mij, zend mij, leid mij, wandel naast mij.  
Ik leg mijn leven in Uw sterke hand.*

donderdag 9 mei 2024

**Wees niet bang, blij spreken en zwijg niet**

## Vrij

*'Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.'* ([Galaten 5:1](#))

Zondag was het Bevrijdingsdag. We vierden onze vrijheid. Maar wat is dat, vrijheid? Stel die vraag vandaag en je krijgt misschien dit soort antwoorden: niet hoeven werken, lekker alles doen wat je maar wilt, niemand die iets over je te zeggen heeft, met niemand rekening hoeven houden of geen oorlog.

In de Bijbel wordt ook veelvuldig gesproken over vrijheid. Als Jezus zegt dat Hij je vrij zal maken, bedoelt Hij geestelijke vrijheid. Maar wat bedoelt Hij daar nou precies mee? En wat is dan dat slavenjuk uit de Bijbeltekst van vandaag wat we ons klaarblijkelijk steeds weer laten opleggen?

Laat ik beginnen bij geestelijke vrijheid. Volgens mij is dat een leven in afhankelijkheid van God. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet.

Als je tot geloof komt in Jezus Christus vertrouw je je leven toe aan God. Je bent nu geestelijk vrij. Geestelijk vrije mensen weten dat het goed zit met hun leven, vandaag en in de toekomst.

Ze gaan de goede kant uit want het is God die hen bestuurt. Met tegenslagen gaan ze anders om want ze weten zich geborgen in de hand van God. Wat er ook gebeurt, niemand kan hen scheiden van de liefde van God. Daar leven geestelijk vrije mensen uit. Ze hoeven zich maar op één ding te richten, en dat is op God. Klinkt goed hè, vind je niet? Toch zijn er ook christenen die helemaal niet in vrijheid leven. Ze zijn bijvoorbeeld voor van alles bang. Dat is zo'n slavenjuk waardoor geestelijke vrijheid ver te zoeken is. Ze zijn bijvoorbeeld bang om wat mensen ervan zullen denken, bang om de controle te verliezen, bang om niet goed genoeg te zijn, bang voor veroordeling, bang buiten de boot te vallen, bang om ziek te worden of bang om kwetsbaar te zijn.

Als christen ben je geboren, of liever gezegd wedergeboren om vrij te zijn. Het is Gods bedoeling dat jij leeft in afhankelijkheid van Hem. Die afhankelijkheid, die vrijheid wordt steeds weer aangevallen zodat wij niet in vrijheid durven leven.

Waar ben jij allemaal bang voor? Wat belemmert jou om in vrijheid te leven? Wat is jouw geestelijke strijd? Ga de strijd aan, je voert 'm niet alleen!

*Heer, ik verlang ernaar om vrij te zijn in afhankelijkheid van U. Help mij mijn angsten onder ogen te zien en ze aan uw voeten te leggen.*

**Wees niet bang, blij spreken en zwijg niet**

## **Veel mensen behoren Mij toe...**

*9's Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus: "Wees niet bang, maar blij spreken en zwijg niet!"<sup>10</sup> Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren Mij toe."<sup>11</sup> Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap. ([Handelingen 18:9-11](#))*

Paulus moest nog weleens vluchten als hij sprak over Jezus en Zijn opstanding. De weestand kon zo groot en gewelddadig zijn dat hij meerdere keren voor zijn leven moest vrezen. Maar God/Jezus had Zich zo duidelijk aan Paulus laten zien dat geen haar op zijn hoofd erover peinsde om zich stil te houden over het Evangelie. Hij liet zich in alles leiden door God, wat het hem ook kostte. Voor hem was duidelijk dat alles wat hem overkwam in het niet zou vallen bij de heerlijkheid die ons te wachten staat. ([Romeinen 8:18](#)) Maar hoe goed is het om in de tekst van zondag uit Handelingen 18, te lezen hoe Paulus temidden van alle tegenstand keer op keer werd bemoedigd. Door God en mensen.

Wat zal hij bemoedigd zijn geweest door Gods woord in een visioen: *"Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen."* Wetend wat Paulus allemaal aan kwaadaardigheid heeft moeten meemaken, vind ik dit een super bemoedigende tekst. Hij kon gewoon in Korinte blijven zonder zich zorgen over de vijandigheid te maken. Maar Paulus was een rasevangelist, dus ik denk dat hij nóg blijer was met vers 9 en het slot van 10: *"Wees niet bang, blij spreken, zwijg niet. Want veel mensen in deze stad behoren Mij toe!"* Dat zal Paulus héél goed hebben gedaan.

Maar zouden we de andere bemoedigingen niet tekort doen als we ons alleen maar richten op de grote dingen die rechtstreeks van God komen? Want zal Paulus niet heel blij zijn geweest met de komst van Aquila en Priscilla? Die nog wel het zelfde beroep hadden als Paulus en bij wie Paulus mocht intrekken en gaan werken. Hoe bijzonder wil je het hebben!

En wat te denken van het iedere week mogen spreken in de synagoge. En de komst van Silas en Timoteüs, waarna Paulus zich volledig kon gaan richten op de verkondiging. En hoe bemoedigend moet het zijn geweest dat hij ook welkom was in het huis van Titus Justus en dat een leider van de synagoge met al zijn huisgenoten tot geloof kwam, net als veel Korintiërs die zich ook lieten dopen.

En het stopt niet als Paulus Korinte verlaat en hij in Efeze terechtkomt. Daar komt Apollos op zijn weg die ook geestdriftig de leer van Jezus verkondigt. En is het niet mooi dat toen Apollos naar Achaje ging, hij door de gemeenteleden daarin werd bemoedigd en dat ze ook een brief meegaven met het verzoek aan de leerlingen om hem gastvrij te ontvangen. En daar bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen.

Ik telde in de lezing meer dan 10 bemoedigingen. Van God, maar ook van 'gewone' mensen die God toebehoren. We mogen ons uitstrekken naar waar God ons in wil betrekken. Laten we alert zijn op mogelijkheden en kansen om mee te werken aan Zijn bedoeling.

*Heer, veel mensen behoren U toe. Dank U dat ik daar ook bij mag horen. Wie kan ik bemoedigen en nabij zijn? Mag dat alles onder uw hoede en zegen zijn. En tot uw eer!*

zaterdag 11 mei 2024

Afgelopen zondag sprak Bart van Nes in deel 17 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [18:1-11](#), [18-28](#), titel: Wees niet bang, blij spreken en zwijg niet.

Paulus reist vanuit Athene naar Korinthe. Na anderhalf jaar in Korinthe brengt hij een bezoek in Efeze. Vervolgens doet hij zijn thuisbasis aan en reist hij via Jeruzalem naar Antiochië om vervolgens uitgezonden te worden voor zijn derde zendingsreis en opnieuw naar Efeze te gaan. Deze steden waren geen kleine plaatsjes maar zeer ontwikkelde metropolen met soms wel een paar honderdduizend inwoners. Des te meer bijzonder dat het goede nieuws van het Evangelie zoveel teweeg bracht in deze steden.

Tegelijkertijd waren er allerlei uitdagingen, complexe vraagstukken en talloze culturen en ideeën die in deze steden samen kwamen en vochten om gehoord te worden. Je kunt je voorstellen dat Paulus en zijn medewerkers zich soms overweldigd hebben gevoeld door de grootsheid van hun missie en alles wat dat met zich mee bracht.

God Zelf gaf Paulus in een visioen een heel bijzondere bemoediging: *"Wees niet bang, maar blij spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren Mij toe."* Als we ons realiseren hoe vaak Paulus voor zijn leven moest vrezen wanneer hij Jezus en Zijn opstanding verkondigde, beseffen we hoe juist deze woorden van God hem zullen hebben bemoedigd en vreugde en kracht hebben geschonken.

Daarnaast valt in dit hoofdstuk op hoe ook allerlei mensen worden genoemd die op verschillende manieren bemoedigd worden en voor bemoediging zorgen. Allemaal mensen die op een of andere manier in relatie met elkaar staan of komen, en leven in de verbondenheid met God en Zijn Evangelie.

\*\*\*

Wat kunnen we leren van het relationele netwerk van Paulus en de missie in de eerste eeuw? Ook onze tijd kenmerkt zich door allerlei uitdagingen en je kunt je als christen al snel geïntimideerd voelen door de grootte van de missie en alle stemmen in de samenleving. Hoe houd je dan stand?

In de lezing van zondag vind je wel meer dan tien bemoedigingen. De genoemde bijzondere van God, maar de andere, van mensen, waren ongetwijfeld ook heel belangrijk voor Paulus en zijn reisgenoten. Lees het maar eens na.

Neem tijd om na te denken op welke manieren jij bemoedigd bent en bemoedigd hebt? Zie je mogelijkheden om de komende tijd mensen te bemoedigen? Hoe? Wie?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 5 mei 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 12 mei begint de dienst om 10:00 uur. Bijbellezing: [Handelingen 19:23-40](#) (NBV21), titel: Goden door mensenhanden gemaakt.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **GELOVEN BEGINT THUIS**

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 10 mei.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.



## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)  
webadres:

[www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.