

# PREEK DOOR DE WEEK

## PINKSTEREN

# Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

Handelingen 19:1-7 (NBV21)

DIENST MET DOPEN EN LEDENBEVESTIGING

*Geraakt &  
Geroepen*

## Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

### Kruik



*“... hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”*  
[\(Lukas 11:13\)](#)

Laatst waren wij op familiebezoek en zag ik in hun tuin oude stenen kruiken staan. Het waren er een stuk of vier en die waren ter decoratie op een mooi plekje voor een grote struik neergezet. Het zien van de kruiken deed mij denken aan een beeld dat door de jaren heen regelmatig in mijn leven terugkomt, als persoonlijke herinnering aan de Heilige Geest.

Het beeld van stenen kruiken associeer ik met ‘vervuld worden met de Heilige Geest’. Deze associatie komt vanuit een persoonlijke ervaring tijdens een jeugddienst waar gesproken werd over de vervulling met de Heilige Geest, als toerusting op het zendingswerk dat we gingen doen. Tijdens het gebed zag ik steeds zulke stenen kruiken voor me, maar ik wist niet goed wat dit voor mij betekende. Ik weet wel dat ik op dat moment verlangde naar de aanwezigheid van de Heilige Geest in mijn leven en dat ik toen zelf daarvoor heb gebeden. Het was voor mij een bijzonder moment en is mij altijd bijgebleven.

Door de jaren heen kom ik met enige regelmaat deze stenen kruiken tegen, vooral in tuinen, maar ook in musea of soms in de winkel. Op het moment dat ik zo’n kruik zie, denk ik direct aan de Heilige Geest en volgt er vanuit mij een gebed met de vraag om (opnieuw) vervuld te worden met de Heilige Geest. Dan dank ik God, haal ik vervolgens diep adem en verschijnt er een glimlach op mijn gezicht. Ik zie zo’n moment als een knipoog van God die mij laat weten dat Hij bij mij is door Zijn Geest met daarbij de bemoediging dat ik altijd om Zijn aanwezigheid mag bidden. Vraag jij God wel eens om je te vervullen met de Heilige Geest?

We vierden afgelopen weekend Pinksteren; het feest van de komst van de Heilige Geest. Dit was niet alleen voor toen, maar ook voor nu. Zoals uit de Bijbeltekst bovenaan deze bijdrage blijkt: we mogen God vragen of Hij ons de Heilige Geest wil geven en we mogen erop vertrouwen dat Hij dit zal doen.

### Gebed

Heer, vul ons met Uw Heilige Geest. Wij komen met een open hart en we vertrouwen op Uw belofte.

Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

## De Heilige Geest: de Trooster

*“En Ik zal mijn Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid.” ([Johannes 14:15-17a](#))*

Verdriet, we kennen het allemaal. Bijvoorbeeld om een geliefde die we moeten missen, een vriend die ons kwetst, een verwachting die niet vervuld wordt. En hoewel er niet altijd tranen vloeien, dragen we dat verdriet diep in ons mee. Dat merken we op onverwachte momenten als dat verdriet weer wordt aangeraakt, bijvoorbeeld in een rouwdienst of als we horen over een ervaring die leek op de onze.

Troosten is een levenskunst. We kennen allemaal wel de moeder die het kind dat gevallen is een kusje geeft, en het kind huppelt weer door. Ernstiger wordt het als we ons verdriet uiten en de ander reageert met “och, joh dat is niet zo erg, dat heb ik ook meegemaakt..” en dan volgt *zijn* of *háár* verhaal in plaats van te luisteren naar jouw verhaal. Dus misschien is wel de eerste les in het troosten: luister en reageer niet direct.

De tekst die ik boven het stukje zette, komt uit Jezus' afscheidsrede in het Johannes-Evangelie (hdst. 14-17). We krijgen een inkijkje in Jezus' hart. Hij gaat uit hun midden weg. Denk je eens in: drie jaar had Hij met hen opgetrokken, ze hadden zijn tekenen gezien, zijn troost ondervonden. Hij bood èchte troost, zoals aan de bloedvloeiende vrouw. Talloze dokters had ze geraadpleegd, tevergeefs. Maar toen zij de zoom van Jezus' kleed aanraakte, genas Hij haar; niet langer werd ze verstoten uit de gemeenschap, maar ze herstelde in haar relaties met God, haar omgeving en zichzelf.

En nu ging Jezus, hun toeverlaat, vertrekken, maar Hij beloofde juist dat ze daarover niet hoefden te treuren. Want Hij zou hen een **andere Trooster** zenden. Hij zou de Vader bidden om de Heilige Geest, en die zou hen bijstaan. Hij wordt ook wel genoemd de Parakleet, dat is advocaat, als iemand die voor je opkomt in een rechtszaak. Zoals [1 Johannes 2:1](#) zegt: wij hebben een Voorspraak bij de Vader.

Van de Geest staat er verder dat Hij de Geest van de waarheid is (lees [1 Johannes 4:1-6](#) over onderscheid tussen de Geest van waarheid en van dwaling). Wat de Heilige Geest namelijk doet is alles duidelijk maken en de woorden van Jezus in herinnering brengen. ([Johannes 14:26](#)) Die Heilige Geest blijft bij hen tot in eeuwigheid, Jezus gaat hen verlaten, maar laat hen niet zonder Helper achter. Hij zendt hun Zijn Geest.

Verdriet, teleurstelling kan ons verwarren, in twijfel brengen, waar is God nu? Maar diep in ons hart mag er de zekerheid zijn die het verstand te boven gaat. Als Paulus in [Romeinen 8:16](#) spreekt over het leven door de Geest, zegt hij: *“De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.”* De dopelingen zullen die ervaring nog kort geleden hebben ondervonden, maar ook voor wie dat langer geleden hebben ervaren geldt: *de Geest blijft bij u tot in eeuwigheid.*

*Dank, Heer, dat niets ons kan scheiden van uw liefde voor ons, door de Heilige Geest in ons die ons de zekerheid geeft een kind van U te zijn.*

## Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

### In Hem

*“In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het Evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.” (Efeziërs 1:13,14 NBV21)*

In het eerste hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs klinken de woorden ‘in Hem’ als een soort refrein. Het punt is niet te missen, bij herhaling komen dezelfde woorden terug:

Vers 4: *‘In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen...’*

Vers 7: *‘In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven...’*

Vers 11: *‘In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen...’*

Vers 13: *‘In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het Evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest...’*

Wat is het doel en het effect van deze herhaling? De schrijver hamert op een waarheid die diep moet doordringen in het besef van lezers en toehoorders: onze oorsprong, de zin en de bestemming van ons bestaan – het is alles ‘in Hem’!

Voor lezers in onze tijd is deze boodschap zeker ook belangrijk. In onze cultuur, ook binnen de christelijke subcultuur, draait het vaak om ‘ons’. Let er maar eens op als je iets hoort of leest: vaak is de boodschap gericht op *onze* identiteit, *onze* dromen, *onze* doelen in het leven. De woorden ‘in Hem’ zetten ons dan ook op onze plaats: we vinden de oplossingen niet ‘in ons’ of ‘diep in jezelf’ – ze zijn alleen te vinden in Christus!

Welke rol speelt de Heilige Geest bij het bevestigen van deze boodschap? Volgens de geciteerde tekst aan het begin van deze overdenking zijn we als gelovigen in Christus ‘gestempeld met de Heilige Geest’. Vat dat maar op als een eigendomsstempel: ‘van Mij’ omdat ons leven Christus toebehoort. Beschouw het ook maar als een stempel van goedkeuring: ‘vergeven’. Zie het tenslotte ook maar als een tegoed, omdat we het stempel ‘erfgenaam’ hebben ontvangen.

### Gebed

Heer, onze redding is in *U*. We behoren *U* toe, leven uit *uw* genade en zien uit naar *uw* toekomst!

Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

## Doop van Jezus méér dan van Johannes

*'Niemand kan zeggen: 'Jezus is de Heer', behalve door toedoen van de Heilige Geest.'*  
[\(1 Korintiërs 12:3\)](#)

Dit is een tekst waar ik - toen die binnenkwam - héél blij mee was. En nóg. Laat me uitleggen waarom. God als Vader, Schepper van hemel en aarde en de Zoon als Redder, het is veel groter, liefdevoller en complexer dan wat ik kan bevatten, maar het lijkt toch eerder te snappen dan de werking van Gods Geest in en door mensen zoals jij en ik. In het Oude Testament was de Geest zeker ook werkzaam, maar dat zien we vooral bij bepaalde personen, de grote mannen en vrouwen zal ik maar zeggen.

Als ik de vraag krijg of de Heilige Geest in mijn leven werkzaam is, ga ik niet opscheppen, dat zou ook ongepast zijn en tegen de Geest ingaan, maar de Korinte-tekst zegt dat mijn antwoord een volmondig JA mag zijn. Omdat ik belijd en eigenlijk niet anders meer kan en wil dan mij scharen achter deze woorden: Jezus is de Heer! Mijn Heer!

Dat doet de Geest in mij, zegt Paulus. En dat is van groot belang. Jezus zei niet voor niets toen Hij ging sterven dat Hij ons niet als wees zou achterlaten maar de Heilige Geest zou sturen. En het was ook niet voor niets dat de Efeziërs die alleen ondergegaan waren in de doop van Johannes - de doop tot bekering - , zich na Paulus' onderricht zich een tweede keer lieten dopen, maar nu in de naam van Jezus. Johannes de Doper hintte daar al op, in [Matteüs 3:11](#): *"Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer, maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik; (...) Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur."*

Ik weet niet hoe de weg van de dopelingen en de nieuwe leden is verlopen, maar ze hebben uit vrije wil de keuze gemaakt die God zo graag ziet. Om samen te willen optrekken, met Hem en tot Hem. En mee te doen aan wat Jezus bad in het Onze Vader: *'Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede.'* Woorden om naar uit te kijken èn om aan mee te werken als getuige van wie Hij is.

Zondag vierden we Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest en de geboorte van de kerk. Iedereen is uniek, maar we zijn één in Christus. Vanwege dat 'samen' wil ik graag afsluiten met twee teksten van Paulus die daarover gaan èn iets moois van ons vragen tot verdere opbouw van Gods koninkrijk: [Efeziërs 2:19-22](#) en [Filippenzen 2:1-2](#):

*19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.*

*1 Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.*

*Heer, help ons tijden van stilte en rust te nemen om uw Geest te kunnen verstaan. Ik prijs U om wat U door Uw Geest doet.*

## Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

### Stempel

*'Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.'* ([Efeziërs 4:30](#))

Je kunt zomaar een stempel opgedrukt krijgen waar je bijna niet meer vanaf komt. Ben je bijvoorbeeld druk, dan kun je door een willekeurig iemand zomaar als ADHD-er bestempeld worden. En sommige mensen hebben bij voorbaat al een negatief stempel alleen maar omdat ze uit een bepaald land komen of een bepaalde religie aanhangen.

Stempels zijn lang niet altijd figuurlijk en gelukkig ook niet altijd negatief. Als je de avondvierdaagse meeloopt bijvoorbeeld, krijg je een stempelkaart. Bij iedere controlepost moet je dan een stempeltje halen als bewijs dat je ook echt meegelopen hebt.

Een stempel is ook een soort zegel. Vooral vroeger werd dat gebruikt als bewijs van echtheid of om iets officieel te maken. Denk maar aan een eigendomsbewijs, een paspoort of een notariële acte.

Het stempel van de Heilige Geest waar Paulus het in de Efezebrief over heeft, is van een orde die op aarde niet voorkomt. Als christen draag je het stempel van de Heilige Geest. Dit betekent dat de Heilige Geest, uitgestort op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, in je woont. Dit stempel is het zegel van Jezus Christus. De Heilige Geest is als het ware het merkteken van Jezus in jouw leven. Je draagt het persoonlijk stempel van je Maker, Hij beschermt je, je bent Zijn eigendom.

Bestempeld zijn met de Heilige Geest betekent dat je leven aan het veranderen is. De rest van je aardse bestaan zul je toegroeien naar Zijn beeld; je gaat meer en meer op Jezus lijken. Dat is al vanaf het begin Gods bedoeling. In [Genesis 1:26](#) staat het al: *'Laten Wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op Ons lijken...'* Het stempel van de Heilige Geest is de bezegeling van het doel van jouw leven.

Merk jij het ook in je leven, dat je drager bent van het stempel van de Heilige Geest? Dat in jouw leven de vrucht van de Heilige Geest groeit, langzaam rijp wordt? Dat je karaktertrekken ontwikkelt als liefde, vreugde, vrede en geduld? Dat je je leven steeds meer kunt bestempelen met vriendelijkheid en goedheid, met zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Dan ben je een gezegend mens, als getuige van Christus op weg naar je bestemming.

*Heilige Geest van God, druk uw stempel op mijn leven, zodat ik steeds meer op U ga lijken; precies zoals altijd al de bedoeling was.*

zaterdag 25 mei 2024

Afgelopen zondag vierden we Pinksteren in een dienst met dopen en ledenbevestiging. Remy Splinter sprak in deel 19 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbel-  
lezing: [Handelingen 19:1-7](#) (NBV21), titel: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

Aan het begin van deze serie stonden we - in [Handelingen 2](#) - al uitgebreid stil bij de komst van de Heilige Geest. Jezus ging naar de hemel, maar liet ons niet als wezen achter. Hij gaf ons de Heilige Geest, onze Helper en onze Pleitbezorger, die ons kracht geeft om Zijn getuige te zijn in deze wereld. Door heel het boek Handelingen heen lezen we hoe de Geest steeds weer op andere mensen wordt uitgestort. Ook in hoofdstuk 19 toen Paulus in Efeze aankwam. Hij ontmoette er enkele leerlingen en vroeg of zij de Heilige Geest hadden ontvangen. Dat was niet het geval, waarop Paulus hen onderwijs gaf over de doop, Jezus en de Heilige Geest. Ze waren al wel gedoopt, maar met de doop van Johannes. Johannes was een voorbode voor de Messias: Jezus Christus. De doop heeft alles te maken met geloof in Jezus (zie [Romeinen 6:1-5](#)).

Ook hier in Efeze vindt een uitstorting van de Heilige Geest plaats, net zoals bij Pinksteren ([Handelingen 2](#)), maar ook zoals bij de Samaritanen ([Handelingen 8](#)) en de heidenen ([Handelingen 10](#)). Ook hierin zien we hoe de concentrische cirkel groeit, dat wil zeggen: meerdere cirkels met éénzelfde middelpunt: vanuit Jeruzalem, door heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde (zoals voorzegd in [Handelingen 1:8](#)).

Remy: "Als ik naar onze groep dopelingen kijk, dan zie ik hoe God ook aan het werk is in onze gemeente en er mensen tot geloof blijven komen in de Alpha Cursus. Een aantal van hen stond zondag in het doopbad, maar ook weer jongeren die hun hele leven al naar de kerk komen, maar in wie ook de Heilige Geest een wonder heeft gedaan door hun harten te raken met Zijn liefde."

Met '*de doop op belijdenis van hun geloof in Jezus*' ontvingen zij ook de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest als een duif op Jezus neerdaalde toen Hij gedoopt werd door Johannes ([Matteüs 3:13-17](#)). Wat mooi dat we met Pinksteren, het feest dat wel gezien wordt als het begin van de kerk, niet alleen elf mensen mochten dopen maar er ook vier mensen als nieuwe leden aan onze gemeente werden toegevoegd!

Paulus' vraag is ook voor ons een cruciale vraag: hebben wij de Heilige Geest ontvangen? We mogen erop vertrouwen dat als we geloven in Jezus, dát al een werk is van de Heilige Geest in ons. Hoe werkt de Heilige Geest in jou? Hoe stel je je daarvoor open?

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 19 mei 2024 op de website.

\*\*\*

**Morgen**, 26 mei, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbelgedeelte: [Handelingen 20:17-37](#) (NBV21), titel: Zie toe op uzelf en op de kudde.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op [www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 24 mei.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo

## **Meerkerk**

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

## **Missie**

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

## **Activiteiten**

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

## **Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: [info@meerkerk.nl](mailto:info@meerkerk.nl)

webadres:

[www.meerkerk.nl](http://www.meerkerk.nl)

## **Kantoor:**

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

## **Preek door de week en PddW<sup>+</sup> dagelijks per e-mail ontvangen?**

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

**Of beluisteren via podcast?** De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.