

PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 19 mei 2024 - Pinksteren

Prediker: Remy Splinter

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen?

Bijbelgedeelte: Handelingen 19:1-7 (NBV21)

¹ Terwijl Apollos in Korinte verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen, ² aan wie hij vroeg: 'Hebben jullie de heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?' Ze antwoordden: 'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige Geest.'³ Hij vroeg: 'Hoe zijn jullie dan gedoopt?' 'Met de doop van Johannes,' antwoordden ze. ⁴ Daarop zei Paulus: 'Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.'⁵ Toen ze dat gehoord hadden, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus, ⁶ en toen Paulus hun de handen had opgelegd daalde de heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profeteerden. ⁷ De hele groep bestond uit ongeveer twaalf mensen.

Bijzonderheden: Het is Pinksteren. We hadden een dienst met dopen en ledenbevestiging. Het is de negentiende preek in onze preekserie vanuit Handelingen.

MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Het zijn er deze keer heel veel. Kies vóór de kringbijeenkomst welke je daarvan wilt lezen.

Handelingen 1:5, Handelingen 2:38, Lukas 11:11-13, Johannes 14:15-17, Johannes 14:26, 1 Johannes 2:1, 1 Johannes 4:1-6, Romeinen 8:16, Efeziërs 1:13-14, Efeziërs 4:30, 1 Korintiërs 12:3, 2 Korintiërs 5:17, Matteüs 3:11, Efeziërs 2:19-22, Efeziërs 4:3-6, Romeinen 6:1-5, 1 Korintiërs 2:4-5, Filippenzen 2:1-5

ENKELE OPMERKINGEN

Onze preken serie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn' vanuit het Bijbelboek Handelingen is meer dan alleen een geschiedenisles over hoe het allemaal begonnen is. We leren iets over ons eigen verhaal.

Als je wilt begrijpen wie je bent, is het belangrijk om te weten waar je vandaan komt. Misschien herken je dat wel: hoe meer je te weten komt over je ouders, over je familieachtergrond, hoe meer je gaat begrijpen wie jij bent. Jouw verhaal begint namelijk niet met jouzelf. Je bent niet het startpunt van jouw eigen verhaal. Jouw verhaal is het verhaal van al die mensen die jou zijn voorgedaan. Dat zijn de schouders waar jij op staat.

Zo is het ook met de kerk. We maken deel uit van een veel groter verhaal dat teruggaat naar het begin van de schepping. Het verhaal van God de Schepper, die hemel en aarde gemaakt heeft, die jou en mij gemaakt heeft. Het verhaal van Jezus, die een gebroken en verloren wereld kwam redden. En het verhaal van Zijn Heilige Geest die is gekomen nadat Jezus naar de hemel was gevaren, om in ons te wonen en ons te maken naar het evenbeeld van Christus.

Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest. We hebben hier al bij stil gestaan aan het begin van de preekserie (de dienst van 14 januari). Wat interessant is om te zien is dat door het Bijbelboek heen we meerdere keren lezen over een uitstorting van de Heilige Geest. In Handelingen 2 lezen we het verhaal van Pinksteren en de discipelen die in Jeruzalem verbleven. In Handelingen 8 waar Petrus en Johannes bidden voor de gelovigen uit Samaria die vervolgens de Heilige Geest ontvangen. En vervolgens in Handelingen 10 kwamen we de Romeinse centurio Cornelius tegen samen met zijn familie en vrienden. Hierin herkennen we het patroon van de belofte die Jezus Zijn discipelen meegaf in Handelingen 1:8: *Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.*

Het Evangelie en de Heilige Geest is niet alleen bestemd voor de discipelen, niet alleen voor de Joden die tot geloof kwamen in Jeruzalem, niet alleen voor de Samaritanen, maar ook voor de heidenen, voor Cornelius, een Romein en zijn huisgezin. Dat was een doorbraak: God maakt geen onderscheid. En hier in Handelingen 19 zijn we aanbeland in Efeze en lezen we dat er zelfs ook zo'n uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt tot aan 'de uiteinden van de aarde'.

Paulus komt aan in de stad en hij ontmoet daar een groep van ongeveer twaalf leerlingen. Nu is het niet duidelijk wie deze leerlingen waren. Elke keer als Lukas spreekt over leerlingen in Handelingen en in het Lukas evangelie, gaat het over leerlingen van Jezus. Misschien waren dit leerlingen van Jezus die over Hem gehoord hadden van Apollos. Of het waren leerlingen van Johannes de Doper, omdat ze met zijn doop gedoopt waren. In ieder geval waren het leerlingen die nog niet volledig geïnformeerd waren. Paulus vroeg hen: *'Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen?'* Ze antwoordden: *'Nee, we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een Heilige Geest.'*

Het was niet alleen zo dat ze die niet hadden ontvangen, ze hadden daar zelfs nog nooit van gehoord. Hoe kun je een leerling van Jezus zijn, zonder de Heilige Geest? Jezelf een leerling noemen is blijkbaar niet genoeg. Zelfs gedoopt zijn is niet genoeg. Want als je de Heilige Geest niet hebt, dan kun je Jezus niet kennen. Dan heb je misschien over Hem gehoord, dan heb je je verdiept in wat Hij te zeggen heeft, maar dan ken je Hem niet persoonlijk. Want dat is wat de Heilige Geest doet, Hij openbaart Christus aan jou en Hij maakt dat je Hem toebehoort.

De eerste vraag is gelinkt aan geloof. De tweede vraag die hij hen stelt linkt hij aan de doop: *'Hoe zijn jullie dan gedoopt?'* *'Met de doop van Johannes', antwoordden ze.* Al in Handelingen 1:5 heeft Lukas het onderscheid al uitgelicht tussen de doop van Johannes en de doop van Jezus: *'Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest.'* Johannes doopte mensen op basis van hun bekering. Maar deze doop van Johannes was een voorbereiding op de komst van Jezus. Hij wordt dan ook wel de wegbereider van Jezus genoemd. Hij riep op om te geloven in degene die ná Hem kwam (Lukas 3:16). En dat is precies wat we ook lezen in de reactie van Paulus: *'Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus.'*

Ze hadden het laatste nieuws nog niet gehoord. Ze waren nog niet bijgepraat, het hele verhaal was hen nog niet verteld. Johannes de Doper was nog maar het begin, het voorbereidende werk, maar het werk is volbracht door Jezus en de komst van Zijn heilige Geest. Zoals de Britse theoloog John Stott het verwoordt: "Ze ervoeren een mini-versie van Pinksteren. Beter gezegd, ze werden ingehaald door Pinksteren. Nóg beter gezegd, ze werden helemaal opgenomen in Pinksteren en alle beloftes werden ook voor hen realiteit" Met andere woorden: Bekering, geloof in Jezus, de doop en

de Heilige Geest, die horen allemaal bij elkaar. Voor elke christen is dit een package deal en zijn deze niet los verkrijgbaar.

Om die reden is het zo mooi dat we mensen mogen dopen juist met Pinksteren. Juist omdat dit alles een groot wonder is van de Heilige Geest. Het feit dat deze kerk er is, dat al eeuwenlang mensen tot geloof komen, zich laten dopen en vervuld worden van de Heilige Geest. En ook vandaag onderstrepen we dat eeuwenoude verhaal van de drie-ene God, waartoe wij allemaal worden uitgenodigd om deel van uit te maken.

Dat ook wij vervuld mogen worden van de Heilige Geest. Niet als een energie of een levenskracht waar je in meer of mindere mate mee vervuld kan zijn. De Heilige Geest is namelijk niet een wat maar een Wie. Hij is een persoon. Is Hij al binnengekomen in jouw leven? De Heilige Geest wil persoonlijk aanwezig zijn in jouw leven om jou constant te wijzen op Jezus, die ons weer verzoent met de Vader. Dat is het wonderlijke mysterie van de drie-eenheid! Zo helpt de Geest ons om ons over te geven aan God. Daarom is het niet de vraag of jij meer van de Geest mag, maar mag de Geest meer van jou? Heb jij de Heilige Geest ontvangen?

LIEDEREN

320 – Ere zij aan God de Vader
820 – Feest van genade
Joh.300 – Geest van God, maak in dit uur
Doop - Sela
In U weet ik wie ik ben – Hillsong Nederland
832 – Jezus overwinnaar
King of my heart
602 – Vrede van God
884 – Allesomvattend
556 – Prijst God die ons het leven geeft

GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
 - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
 - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
 - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
 - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
 - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Wat is jouw beeld van de Heilige Geest en Zijn werk? Als een gelovige en een ongelovige jou zouden vragen wat Pinksteren voor je betekent, wat voor antwoord(en) zou je dan geven?

5. Bekering, geloof in Jezus, de doop en de Heilige Geest, die horen allemaal bij elkaar. Hoe werkt dat in jouw eigen leven? Hoe werkt de Heilige Geest in jou? Hoe stel je je daarvoor open?

6. In Romeinen 6:4 - de dooptekst – wordt gesproken over (wandelen in een) 'nieuw leven'. Wat betekent dat voor jou in je relatie met God? Wat voor nieuws werkt(e) dat uit in jouw leven ten opzichte van vóór je bekering, je doop of andere geloofsstap?

7. Mensen worden lid van de gemeente en wijden zich op die manier toe aan onze lokale kerk. In hoeverre voelen wij ons verbonden met andere gemeenteleden? Wat kunnen we doen om die verbondenheid nog meer uiting te geven?

8. Als je tot nu toe reflecteert op de preken serie, wat heb je geleerd over de rol van de Heilige Geest in het leven van de eerste christenen? Welke lessen trek je daaruit voor jezelf? Wat vind je mooi? Wat vind je moeilijk of uitdagend?

GEBEDSSUGGESTIE

Geest van God, maak in dit uur al Uw kinderen vrij. Schenk nieuw leven, kracht en vuur, schenk het ook aan mij. Neem mij, vorm mij, vul mij, zend mij. Doe Uw werk in mij, opdat ik meer mag gaan zien van Jezus die mij verzoent met de Vader. Prijs de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

