

PREEK DOOR DE WEEK

Je zult Zijn getuige zijn

[Handelingen 22:1-21](#) (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Je zult Zijn getuige zijn

Het licht en de stem

“De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van Hem die tegen me sprak.” ([Handelingen 22:9](#))

Bij het lezen van het Bijbelgedeelte van zondag sprong vers 9 eruit voor mij. Het is een zin die inwerkt op de verbeelding, alsof je bij het moment van Saulus' bekering aanwezig bent en met eigen ogen kunt zien wat er gebeurt. Het valt op dat alle mensen om Saulus heen het licht zagen, net als Saulus. Maar de stem die ook bij dat moment omschreven wordt, is alleen hoorbaar voor Saulus, heel persoonlijk.

Stel je voor dat jij geraakt en geroepen wordt (of bent) door God, vergelijkbaar als Saulus. De mensen om je heen zien het licht dat om je heen straalt, of van je afstraalt. Als je dit figuurlijk bedoelt, hoe ziet dat er dan voor jou uit? Sommige mensen krijgen een glimlach van oor tot oor, andere mensen worden vrolijker. Wat zien de mensen om je heen aan jou als je straalt?

Als we weer kijken naar het verhaal van Saulus, dan lezen we dat alleen Saulus de stem hoorde. Stel dat jouw bekering vergelijkbaar is met die van Saulus, dan horen de mensen om je heen die stem niet. Die is alleen voor jou persoonlijk. Wat zou die stem tegen jou zeggen? En daarmee bedoel ik: wat is de *kern* van jouw bekering? Voor sommige mensen betekent hun bekering dat ze terugkijken op hun leven tot dan toe en zien dat God altijd voor ze gezorgd heeft. Andere mensen worden geraakt doordat ze horen en ervaren dat God liefde is. Zo'n kern is voor iedereen persoonlijk en kun je altijd delen met anderen.

Je zou de verbeelding die in vers 9 omschreven staat misschien wel in je achterhoofd kunnen houden ter bemoediging en ter inspiratie als je zelf bewust nadenkt over hoe je Zijn getuige kunt zijn. Misschien is het wel een gedachte die jou alert maakt in het getuige zijn of die jou aanmoedigt om bepaalde dingen wel of niet te zeggen of te doen.

We kunnen eens nadenken over de twee aspecten vanuit het verhaal van Saulus, namelijk het licht en de stem. We mogen weten dat we een licht mogen zijn voor de ander en dat we mogen stralen. En we mogen God de ruimte geven om voor de ander hoorbaar te zijn, zodat de ander Gods stem mag horen, op welke manier dan ook. Op zo'n moment kunnen wij dan stil zijn en bidden.

Gebed

Heer, wilt U ons leren om een getuige van U te zijn.

Je zult Zijn getuige zijn

Geschikt gemaakt

“Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten opsluiten, iets dat de hogepriester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om ook daar mensen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten ondergaan.”

([Handelingen 22:4,5](#) NBV21)

We zijn aardig op weg door het boek Handelingen. Vanaf Hemelvaart en Pinksteren hebben we de ontwikkelingen binnen de jonge kerk gevolgd en het optreden van Paulus op tal van plaatsen rond de Middellandse Zee meebeleefd. Is het niet fascinerend om zo stap voor stap mee op reis te gaan? Je krijgt een heel ander beeld dan wanneer je zomaar wat losse gedeelten leest.

Maar we zijn er nog niet, want Handelingen telt 28 hoofdstukken en we zijn nu bij 22. Goed om in gedachten te houden dat de indeling in hoofdstukken en verzen pas later is toegevoegd om gemakkelijker een bepaalde passage te kunnen vinden. Heel handig, maar het nadeel kan zijn dat we hierdoor de teksten gefragmenteerd lezen.

Al die brieven die Paulus schreef – denk daar eens aan. Stel je voor dat de ontvangers die niet in z'n geheel zouden lezen, maar slechts gedeeltelijk. Ze zouden belangrijke aanwijzingen en inzichten missen! Ook voor ons geldt: lees de Bijbelteksten in hun verband en je gaat structuur en lijnen ontdekken.

We kennen de voorgeschiedenis van Paulus. Hij was een fanatiek vervolger van christenen: ‘aanhangers van de Weg’, zoals ze toen genoemd werden. Maar onderweg naar Damascus werd hij met kracht onderbroken door Christus zelf! Paulus meende dat hij goed bezig was, maar zijn weg liep dood. De Heer van het leven greep in, zorgde voor een volledige ommekeer in het leven van Paulus (die in het Hebreeuws Saulus genoemd werd), en maakte van een vijand een vriend. Paulus, de christenvervolger, werd een vurig volgeling van Jezus: de Weg, de Waarheid en het Leven!

Paulus liet zich niet tegenhouden door zijn verleden. Hij vertelt in het gelezen gedeelte open over wat hij misdaan heeft. Maar zijn verleden bepaalde niet wie hij geworden was, als nieuwe schepping in Christus. Hij was geschikt gemaakt!

Gebed

Heer, laat ons met liefde en genade kijken naar mensen die tegenwoordig op een verkeerde weg gaan. U kunt ook vandaag wonderen doen in mensenlevens!

woensdag 5 juni 2024

Je zult Zijn getuige zijn

Persoonlijk

Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.

Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over Hem horen zonder dat iemand Hem verkondigt? ([Romeinen 10:13-14](#))

We hebben inmiddels 21 preken achter de rug uit de serie 'jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Ik weet jouw ervaring niet, maar ik ben bijna iedere zondag nogal onder de indruk van de overdenkingen. Ik hoor zoveel rake woorden en zinnen dat ik het, alleen door aantekeningen te maken, nog een beetje kan volgen. Het emotioneert me soms als ik me realiseer dat de verspreiding van het Evangelie, die in Handelingen begon, ook mij bereikt heeft. Ik, een kind van God! Het is onvoorstelbaar, en toch is het zo.

Nu is het aan ons om het Evangelie verder te verspreiden, toch? Kijk maar naar de titel van de huidige prekenreeks. Een rechtstreekse opdracht van Jezus zelf, je kunt er niet omheen.

Ik ken veel christenen die dat moeilijk vinden. Je staat gauw met je mond vol tanden als je aan iemand het Evangelie moet uitleggen, denk je misschien. Het lokt altijd discussie uit en heb ik dan wel een goed weerwoord?

Dat veel christenen het moeilijk vinden om te getuigen, komt volgens mij door het hardnekkige misverstand dat getuigen van Jezus hetzelfde is als het goed kunnen uitleggen van het Evangelie. Dat verkondigen betekent dat je een ander, het liefst met steekhoudende argumenten, moet kunnen overtuigen. Net zoals Paulus deed of sommige evangelisten. Als je goed leest, is dit niet wat Hij van ons vraagt.

Wat doet geloven in Jezus met je? Hoe heeft het je veranderd? Wat is de invloed van je geloof op je dagelijks leven, op je beslissingen, op de manier waarop je naar andere mensen kijkt? Wat is de zin van jouw leven en hoe kijk je naar de toekomst? Wat is je drijfveer? Wat zijn jouw normen en waarden?

Daarvan getuigen is wat Jezus van je vraagt. Laat wat je zegt en vooral wat je doet, een getuigenis zijn van wie Jezus voor jou is. Een getuigenis van Jezus is geen theologische uitleg over het Evangelie maar stukjes laten zien van jouw persoonlijke geloofsverhaal.

Heer, help mij om van U te getuigen door de Heilige Geest in mij. Breng vandaag mensen op mijn pad aan wie ik kan laten zien wat leven met U voor mij betekent.

Je zult Zijn getuige zijn

Paulus, een geboeide apostel

“Ik hecht echter geen enkele waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van Jezus ontvangen heb: getuigen van het Evangelie van Gods genade.” ([Handelingen 20:24](#))

De boodschap uitdragen, het Evangelie verkondigen, een prachtige taak zou je zeggen. Begerenswaardig om je voor in te zetten. Maar nu we het einde naderen van Handelingen en Paulus zijn 3^e en laatste zendingsreis voltooit, heb ik toch even teruggekeken hoe die verkondiging ging. Misschien herinner je nog dat God al bij Paulus' roeping tegen Ananias zei: *“Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam.”* ([Handelingen 9:16](#)) Al snel bleek dat waar te zijn. De joden waren van plan hem te doden. Paulus moest in de nacht vluchten uit Jeruzalem.

Paulus is nu (in Handelingen 18:35-23:35) aan z'n derde zendingsreis bezig en hij lijkt maar één doel te hebben: gaan naar Jeruzalem en Rome, de stad van de geestelijke en wereldlijke macht. ([Handelingen 19:21](#)) Onderweg ondervindt hij veel tegenstand: In Efeze zag de zilversmid Demetrius zijn handel in Artemis' beeldjes inzakken na de prediking van Paulus en de hele stad raakte in rep en roer. Als Paulus dan in Milete afscheid neemt van de oudsten uit Efeze zegt hij dat de Heilige Geest hem verzekert van gevangenschap en vervolging op zijn reis. Later wordt hij nog door Agabus, een profeet, gewaarschuwd niet naar Jeruzalem te gaan, want daar wachten hem boeien en zal hij overgeleverd worden door de Joden. ([Handelingen 21:10-11](#)) Maar let eens op Paulus' reacties. In [Handelingen 20:24](#) zegt hij: *‘Ik tel mijn leven niet als ik mijn levenstaak maar kan vervullen’*. En in [Handelingen 21:13,14](#): *‘ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om te sterven omwille van de naam van Jezus. Laat gebeuren wat de Heer wil.’* Dat zijn dezelfde woorden die Jezus in Getsemane zei: *“Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede.”*

In Jeruzalem aangekomen ontstaat er een grote opstand tegen Paulus en wordt hij gevangen gezet. In zijn verdedigingsrede haalt hij zijn roeping aan en herinnert aan de woorden van Jezus tegen hem: *“Haast je en vertrek meteen uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis aanvaarden.”* ([Handelingen 22:19](#))

Paulus ondervond veel tegenstand in het brengen van de boodschap, dat doet me denken aan andere bringers van de blijde boodschap die het leven erbij moesten laten. Jim Elliot was een van de vijf zendeling die naar de Auca's toegingen om hen het Evangelie te brengen. Een gewelddadige stam, dat wisten ze. Maar toch waagden ze het om hen op te zoeken. Het eerste bezoek moesten de vijf mannen echter met de dood bekopen. Het is bijna niet te geloven, maar later zijn hun vrouwen teruggegaan en wonder boven wonder hebben de mannen in het dorp zich bekeerd. (We kunnen het lezen in het boek 'Vijf kruizen in de jungle'.) Van Jim Elliot is de bekende uitspraak: *“Geen dwaas is hij die geeft wat hij niet kan houden om te winnen wat hij niet kan verliezen”*. Zijn leven konden ze hem afnemen, maar zijn ziel bleef bewaard bij God.

Geloven, Jezus volgen, zijn boodschap uitdragen kan veel kosten, maar Jezus zelf is ons voorgegaan en geeft ons de kracht om Hem te volgen.

Je zult Zijn getuige zijn

Ik ben een van jullie...

“Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.” ([Handelingen 22:3](#))

Er is een oproer in de stad en niet zo'n kleintje ook. Er is een opgejutte, woedende menigte die een oproerkraaiër, Paulus, wil vermoorden omdat die anders is dan zij en hij hun God afvalt. Althans dat denken ze. Als Paulus van de Romeinse overste het woord mag voeren, begint hij met de mensen te zeggen dat zij hetzelfde zijn als hij, want *“Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde.”*

Paulus legt uit dat zij en hij dezelfde God dienen, maar ... en dan komt het ... 'door die God, ónze God, is er iets gebeurt wat mij totaal veranderd heeft.' En dan vertelt hij hoe hij door God geraakt en geroepen is om Zijn boodschap te verkondigen. Hij gaat God dienen op een andere manier dan voorheen, maar wel dezelfde God, hún God, ónze God. Als ik het zo lees, vind ik het wel slim van Paulus om er een 'wij-verhaal' van te maken, maar helpen deed het niet, een paar verzen later staat dat ze nog steeds vinden dat Paulus niet in leven mag blijven. Dat was overigens voor Paulus niet het grootste probleem, het doorgeven van Gods boodschap was voor hem veel belangrijker.

Niet te vergelijken met Paulus' toespraak, maar bij mijn doop in 1999 kon ik – temidden van veel gelovigen – ook een 'wij-verhaal' delen. Over wat veel betekend had in mijn geloofsgroei, o.a. door iemand die ik na een kerkdienst sprak en die mij enorm enthousiast en aanstekelijk vertelde over Jezus. Zij en mijn andere voorbeelden lieten zien niet alleen in Jezus te gelóven, maar ook van Hem te hóuden! Ik snap dus wel waarom we zondags altijd horen dat er na de dienst niet alleen gelegenheid is om in de zaal na te blijven maar ook in de ontmoetingsruimte om met anderen door te praten over de dienst. Het verhaal van Gods genade en liefde moet de wereld door en het onderling doorgeven van persoonlijke verhalen kan daarbij uitstekend helpen en bemoedigen.

In onze seculiere wereld is het geloof delen als een 'wij-verhaal' vaak lastig omdat veel mensen niets met God lijken te hebben. Maar zijn we niet allemaal door God geschapen en geliefd? En is Jezus niet voor allen gestorven? Is het niet zo dat we allemaal Jezus nodig hebben om gerechtvaardigd voor God te kunnen staan?

Het is niet voor niets dat we blij zijn als iemand Jezus ontdekt als zijn of haar Redder en Heer. Het is reden voor een feest in de hemel ([Lukas 15:1-10](#)), maar ook bij ons. Je zult er toch maar een steentje aan hebben bijgedragen...

Denk vandaag eens na over jouw geloofsverhaal. Wat en wie hielp of hielpen jou? En wat kun jij doorgeven aan een ander?

Heb je daarvoor al iemand in gedachten? Bij zowel Ja als Nee geldt: bid ervoor!

Zullen we ook samen bidden: *Here God, ik hou van U, ik dank U dat ik U mag kennen en weten dat U uitziet naar iedere mens die dichterbij U komt. Geef ons wijsheid, inzicht, liefde en onderscheidingsvermogen om ons steentje bij te kunnen dragen aan uw Blijde boodschap voor iedereen.*

zaterdag 8 juni 2024

Afgelopen zondag sprak Peter Kos in deel 21 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: [Handelingen 22:1-21](#) (NBV21), titel: Je zult Zijn getuige zijn.

We gingen verder met onze preken serie, waar we al maanden stilstaan bij iets heel fundamenteels: getuige zijn van Jezus! Het is gemakkelijk om er veel over te praten en na te denken, maar veel lastiger om het te praktiseren in ons eigen leven. Paulus lijkt er minder of zelfs geen moeite mee te hebben. Hij is door Gods licht, kracht, stem en liefde (enzovoorts) zó geraakt dat hij niet bang is om het Evangelie te brengen waar zijn Heer het hebben wil.

In de lezing zagen we hoe Paulus zijn eigen verhaal navertelt. Hij maakt slim gebruik van de moeilijke situatie en gebruikt de kans, niet om zich vrij te pleiten of zich uit een benarde situatie te redden, maar slechts om te verkondigen.

Nu is het verhaal van Paulus uniek en daar kunnen we ontzettend veel van leren, maar we moeten niet ontmoedigd raken dat wij misschien niet zo'n spectaculair verhaal hebben als Paulus. Wanneer we getuigen van Jezus is het belangrijk, dat we niet gaan praten over dingen die we niet weten, maar dat we getuigen van hetgeen we wél weten en wat we gezien hebben. We hoeven geen theologie gestudeerd te hebben om anderen over Jezus te vertellen. We mogen het heel dichtbij onszelf houden en vertellen wat we met onze eigen ogen gezien hebben en met onze eigen oren gehoord hebben, hoe we persoonlijk zijn geraakt door Zijn liefde.

Paulus is ook niet bang om ongemakkelijke waarheden te verkondigen. Dit vraagt veel moed. Het kan op ons overkomen dat dit onhaalbaar is voor wie geen superheld is, maar niets is minder waar. Moed is niet de afwezigheid van angst, maar dat is het doen van waarvoor je geroepen ondanks het feit dat je bang bent. Het behoud van zijn leven was voor Paulus zelfs minder belangrijk dan zijn roeping om het Evangelie te verkondigen.

Een bekende uitspraak is: 'Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.' Een mooie uitspraak, maar het kan misschien ook weleens een handig excuus zijn omdat we soms niet weten wat we moeten vertellen. Paulus had zijn verhaal klaar, wij ook?

Peter vertelde: "Ik ben betrokken bij OM. We hebben een Global experience (stonden daarmee ook op Opwekking) waar mensen de uitdaging krijgen aan mensen/acteurs iets te vertellen over Jezus. Over het algemeen komen volwassenen daar moeilijker uit dan tieners..."

Neem vandaag of van de week (agenda!) eens tijd om kort onder woorden te brengen wat Jezus voor jou betekent en wat je graag ook anderen zou gunnen.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 2 juni 2024 op de website.

Morgen, 9 juni, begint de dienst om 10:00 uur. [Handelingen 26:12-32](#) (NBV21), titel: Woorden van waarheid en gezond verstand.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 7 juni.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.