

PREEK DOOR DE WEEK

Woorden van waarheid en gezond verstand

Handelingen 26:12-32 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

19de jaargang, nr. 23 week 24
10 juni – 15 juni 2024

Woorden van waarheid en gezond verstand

Wijsheid en dwaasheid

Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: 'U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!' Maar Paulus zei: 'Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand.' ([Handelingen 26:24-25](#))

Het getuigenis van Paulus was voor Festus wartaal. Een hemelse verschijning aan Paulus en een Messias die uit de dood is opgestaan. Festus begreep er niets van. Paulus en Festus zaten duidelijk niet op dezelfde golflengte. Ook koning Agrippa was erbij. Hij had waarschijnlijk al wel van Jezus gehoord. Hij wilde zijn mening over het verhaal van Paulus niet geven, maar leek wel geïnteresseerd in het getuigenis van Paulus.

Toen ik pas tot geloof gekomen was, zag ik een poster hangen met deze tekst:

De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God. ([Psalm 14:2a](#), NBG51)

Mijn gedachten over deze tekst waren in die tijd redelijk zwart-wit. De wereld bestond uit wijze en dwaze mensen. De wijze mensen erkennen het bestaan van God. De dwaze mensen ontkennen dat.

Nu ik deze tekst nog eens lees zie ik een diepere laag. Verderop in Psalm 14 wordt duidelijk dat God vanuit de hemel naar de mensen kijkt en niemand ziet die wijs is. Alle mensen hebben God nodig. Ook jij en ik.

Laten we niet denken dat we de wijsheid in pacht hebben. Het is wijs om ons vertrouwen op Jezus te stellen. Maar de weg naar die wijsheid loopt altijd via dwaasheid. In zijn brief aan de gemeente in Korinthe roept Paulus op tot bescheidenheid:

Laat niemand zichzelf bedriegen. Wanneer iemand van u denkt dat hij in deze wereld wijs is, moet hij eerst dwaas worden; pas dan kan hij wijs worden. Wat namelijk in deze wereld wijsheid is, is dwaasheid bij God, want er staat geschreven: 'Hij vangt de wijzen in hun eigen sluwheid.' En er staat ook geschreven: 'De Heer kent de gedachten van de wijzen; Hij weet dat ze niet meer dan lucht zijn.' ([1 Korinthe 3:18-20](#))

Denk hier eens over na wanneer je over je geloof praat met iemand die daar niet zo bekend mee is. Probeer op dezelfde golflengte te komen. Besef dat jouw wijsheid in het niet valt bij de wijsheid van God. En wees oprecht geïnteresseerd in de ander. Vraag God om de juiste woorden om op dezelfde golflengte te komen met de ander. God is het die echte wijsheid geeft.

Gebed

Heer, wilt U me de woorden geven wanneer ik van U getuig?

Woorden van waarheid en gezond verstand

Zondag lazen we [Handelingen 26:12-32](#) waarin Paulus bij koning Agrippa getuigt van zijn bekering en de Waarheid die Jezus is. Paulus kreeg een hemelse verschijning die zo sterk was dat alles wat hem bezielde in een ander licht kwam te staan, Gods licht. Door die waarheid is Paulus - zoals Jezus hem gezegd had – de wereld in gegaan om aan joden en andere volken te verkondigen dat ze tot inkeer moesten komen, zich tot God moesten bekeren en zich moesten gaan gedragen op een manier die daarbij past. Als wij praten over Geraakt & Geroepen is het niet vreemd aan Paulus te denken. Hij vond de Waarheid en gaf daaraan het gevolg dat Jezus voor hem voor ogen had. Maar ook op andere manieren heeft de Waarheid gevolgen, de waarheid heeft altijd gevolgen. Het gedicht hieronder heet 'Als het waar is'. Ja, als het waar is - en we mogen weten dát het waar is – ja, dán kan het niet anders of de gevolgen zijn of worden ook waar.

Als het waar is

Als het waar is dat God liefde is
Waarvan Christus taal en teken is
Dan opent zich een geheimenis
Geschreven in Zijn geschiedenis

Als het waar is in Paulus' dagen
Dat hij vastzit in zijn vragen
Dan werpt een engel door God gezonden
Vernieuwend licht op Jezus' wonden

Als het waar is dat Zijn komst bevrijdt
En klaarmaakt voor de eeuwigheid
Dan is elk mens de moeite waard
Die zich gewillig achter Hem schaart

Als het waar is dat de Geest Zich bindt
Aan ieder die Zijn bestemming vindt
Dan juicht de hemel vol ontzag
Over alle daden die God vermag

Als het waar is dat de traan vervaagt
En het aardse niet verder draagt
Dan ontpopt zich de Geest van het Koninkrijk
In handelingen met een groot bereik

Als het waar is dat God de toekomst kent
En ook mijn leven is Hem bekend
Dan helen de dagen door heilig gehalte
Want Christus krijgt al groeiend gestalte!

Woorden van waarheid en gezond verstand

Gewenst of niet: de Waarheid is toch echt de Waarheid

Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. ([1 Korintiërs 2:1-2](#))

In de aanloop naar de lezing van zondag uit [Handelingen 26](#) las ik voor de context een paar hoofdstukken daarvóór. Zo kwam ik in [Handelingen 23](#). Paulus houdt een van zijn betogen als reactie op felle aanklachten. Mensen eisen Paulus' dood vanwege de leer die hij verkondigt over 'Jezus die gekruisigd is èn opgestaan'. Want het kruis en de opstanding hóren bij elkaar. Zonder opstanding zouden we de beklagenswaardigste mensen op aarde zijn, schreef Paulus in [1 Korinthe 15:11-22](#).

Deze keer spreekt hij tot de leden van het Sanhedrin, de joodse raad. Ananias, de hogepriester, vindt het nodig dat zijn ondergeschikten Paulus op zijn mond slaan omdat die zei: *'Broeders, ik heb een volstrekt zuiver geweten, want tot op de dag van vandaag heb ik mijn leven altijd in dienst gesteld van God.'* Het geeft de vijandigheid van de sfeer aan ten opzichte van Paulus, èn daarmee ook ten opzichte van Jezus. Maar dan gebeurt er iets onverwachts. Het Sanhedrin bestond uit Sadduceeën en Farizeeën, waarvan de eerste groep beweert dat er geen opstanding is en er geen engelen en geesten bestaan, maar de Farizeeën geloven dit wel. En als dan Paulus ([in vers 6](#)) zegt: *"Broeders, ik ben een Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan!"*, ja, toen waren de rapen gaar. De vergadering raakte verdeeld, er ontstond onenigheid en tumult en... *enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig: "Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan! Het kán toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft?"*

Paulus spreekt vanuit een zuiver geweten, waarbij hij zeker ook zijn verleden niet verzweg, want ook zijn fouten maakte hij vanuit een zuiver geweten. Maar zonder het juiste inzicht. En nu komen enkele Farizeeën die Paulus wilden vonnissen tot het besef dat Paulus wel eens de waarheid kon vertellen omdat hij niet tégen de Schrift predikte maar juist ervóór, door te spreken over de opstanding. Geweldig wat een woord van waarheid en gezond verstand al niet kan doen!

Maar niet iedereen gaat overstag, ook niet iedereen die wel in de opstanding, engelen en geesten gelooft. Is dat niet een les voor wie zich inzet om het Evangelie te delen? Paulus zei tegen alle aanwezigen precies hetzelfde, maar ieder mens zal toch persoonlijk de keuze moeten maken, vóór Jezus of níet voor Jezus. De Waarheid is dat er vele wegen leiden naar Jezus, maar slechts één weg naar God, en die Weg, die Waarheid en dat Leven, is Jezus. En die gekruisigd is en opgestaan!

De opschudding werd zo groot dat Paulus door de menigte dreigde te worden verscheurd. Soldaten redden Paulus uit het tumult en brengen hem naar de kazerne. De volgende nacht komt de Heer bij Paulus staan en zegt: *"Houd moed, want zoals je over Mij hebt getuigd in Jeruzalem, zo moet je ook in Rome getuigen!"* ([Handelingen 23:11](#))

Heer, uw woord aan Paulus maakt heel duidelijk dat wat hij sprak over Jezus' kruisiging, dood en opstanding de volle waarheid is en de enige waarheid waardoor wij gered worden. Help ons altijd daaraan vast te houden, te midden van wie of wat dan ook.

Woorden van waarheid en gezond verstand

Christenen

*Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.
([Handelingen 11:25,26](#) NBV21)*

Aan het begin van [Handelingen 9](#) staat dat Saulus 'de leerlingen van de Heer' met de dood bedreigde en dat hij 'aanhangers van de Weg' in Damascus wilde gevangennemen en meevoeren naar Jeruzalem.

'Aanhangers van de Weg' was de naam die men destijds gaf aan de eerste volgelingen van Jezus. Het is mogelijk dat deze eerste leerlingen *zichzelf* zo noemden, geïnspireerd door de bekende uitspraak van hun Heer in [Johannes 14:6](#): *"Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij."*

In de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw waren stickers populair met een omhoog priemende wijsvinger met daarbij de tekst: 'One way Jesus!' Die kreet was dus niet uit de lucht gegrepen, de woorden gaan terug op een uitspraak van de Heer zelf.

In [Handelingen 19:9](#) lezen we dat inwoners van Efeze "de Weg bij iedereen belachelijk maakten". In datzelfde hoofdstuk vermeldt vers 23: *"Omstreeks die tijd ontstond er grote opschudding naar aanleiding van de Weg."*

De volgelingen van Jezus werden daar kennelijk beschouwd als druktemakers en onruststokers. Waarom? Omdat ze beweerden dat goden die door enshanden gemaakt zijn, geen goden zijn. Dat vonden de makers van winstgevendende zilveren artemistempeltjes geen goed nieuws, want daar ging hun mooie verdienmodel!

Paulus was nu de grote verkondiger van de Weg, terwijl hij in de tijd daarvoor een tegengestelde reputatie had, of zoals hij zelf zegt in [Handelingen 22:4](#) – *"Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd."*

In [Handelingen 24](#) moet Paulus zichzelf verdedigen tegenover de Romeinse procurator Felix. Hij zegt dan; *"Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat"*. Kennelijk werden de aanhangers van de Weg als een joodse sekte beschouwd. In [vers 22](#) van hoofdstuk 24 staat dat Felix goed bekend was met alles wat op de Weg betrekking had.

In [Handelingen 11](#), het vers waarmee we begonnen, staat dat de leerlingen in Antiochië voor het eerst 'christenen' werden genoemd. Een erenaam, natuurlijk! Eigenlijk kreeg iedere volgeling van Jezus daar de mooie achternaam 'Van Christus'...

Gebed

Heer, U bent nog altijd de Weg en wij dragen met trots uw naam!

Woorden van waarheid en gezond verstand

Een kans voor het Evangelie

Toen Paulus dat tot zijn verdediging aanvoerde, riep Festus: 'U slaat wartaal uit, Paulus! Het vele studeren drijft u tot waanzin!' Maar Paulus zei: 'Het is geen wartaal, excellentie. Integendeel, wat ik zeg is waar en getuigt van gezond verstand.

([Handelingen 26:24,25](#) NBV21)

Het Evangelie is Goed Nieuws, maar zo wordt het zeker niet door iedereen opgevat. Het is leerzaam om te lezen hoe Paulus het Evangelie op tal van plaatsen verkondigt. Hij houdt rekening met zijn publiek, zoekt kansen om de boodschap over te laten komen en accepteert dat hij geen regie heeft over de reacties. Er zijn er die hem uitlachen, er zijn er die hem bedreigen, mishandelen en gevangenzetten... maar dat weerhoudt Paulus er niet van de boodschap van verlossing te brengen. En gelukkig zijn er ook velen die tot geloof komen!

Als er iemand was die beseftte dat mensen zeer negatief konden reageren op het Evangelie van Jezus Christus, dan was het Paulus zelf wel. Hij had voor zijn bekering geen enkel begrip en geen enkele waardering voor 'mensen van de Weg'. Hij deed juist zijn uiterste best om deze christenen te vervolgen. Jezus zelf verandert Paulus radicaal: van een fanatieke vervolger wordt hij een toegewijde verkondiger.

In het gesprek met Festus weet Paulus dat hij te maken heeft met een hooggeplaatst persoon. Hij blijft beleefd in zijn reacties, ook als hij te horen krijgt dat hij door zijn vele studeren 'wartaal' uitslaat. Tegelijkertijd is hij goed in staat voor zichzelf op te komen en laat hij zich niet intimideren. Paulus kent zijn rechten als Romeins staatsburger en weet dat hij vals beschuldigd wordt.

Als we oplettend lezen, zien we dat Paulus ook deze kans aangrijpt om aan hooggeplaatsten het Evangelie te verkondigen. Uiteindelijk wordt hij door Romeinse machthebbers met een juridisch proces aan het lijntje gehouden. Echte bescherming en een eerlijke rechtszaak krijgt hij niet. Hij beroept zich op de keizer in Rome en zal uiteindelijk op dat hoogste niveau ook zijn getuigenis geven. Dat heeft hem niet gered, want deze wrede keizer Nero vervolgde christenen fanatieker dan wie dan ook. We weten niet precies hoe het met Paulus is afgelopen, maar we mogen vaststellen dat hij zijn Heer trouw toegewijd is gebleven.

Gebed

Heer, we bidden voor medegelovigen die in onze tijd vals beschuldigd, gevangen- genomen en gedood worden. Geef hun moed kracht en sta hen bij door uw Geest!

zaterdag 15 juni 2024

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in deel 22 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbellezing: Handelingen 26:12-32 (NBV21), titel: Woorden van waarheid en gezond verstand.

Paulus sprak in voorgaande hoofdstukken van Handelingen met Romeinse leiders Felix en Festus over Jezus en diens opstanding. Hoewel er wel begrip leek te zijn voor Paulus en zijn 'woorden van waarheid en gezond verstand', moest hij toch lange tijd in de gevangenis verblijven. De Romeinse mannen bleken dus niet helemaal overtuigd of waren niet doordrongen van de consequenties die deze waarheid in zich draagt. Hoe anders was dat gegaan bij Paulus' bekering. Het is door de openbaring van Jezus zelf waardoor Paulus overtuigd werd en tot geloof kwam. Als er iemand niet overtuigd wilde worden was het wel de Farizeeër Paulus, maar hij kon er niet meer omheen. Dit is uiteindelijk hoe mensen tot geloof komen, niet door rationele argumenten, maar door de openbaring van Jezus Christus. Niet door mensen van vlees en bloed, maar geopenbaard door God de Vader in de hemel ([Matteüs 16:17](#)).

Na Felix en Festus kwam koning Agrippa, die bekend was met de joodse tradities en nieuwsgierig was naar Paulus' verhaal. Dat was een mooie kans voor Paulus om zijn verhaal ook aan hem voor te leggen. Dat is de toespraak die we lezen in hoofdstuk 26. Wat opvalt is dat Paulus helemaal niet gericht lijkt te zijn om zijn eigen zaak te bepleiten, maar deze gelegenheid gebruikt om te getuigen van het Evangelie. Hij is niet gericht op zijn eigen vrijlating, maar op de redding van zijn hoorders. Hij is moedig en spreekt vrijuit over Jezus. Zijn doel is duidelijk: hij wil Agrippa en iedereen die hem hoort overtuigen (vers 28-29). De koning kon dit verhaal van Paulus niet wegwuiven zoals Festus dat deed. Hij liet zich bijna verleiden om zelf christen te worden, omdat hij wist dat wat Paulus zei geen onzin was. Maar uiteindelijk is de uitkomst niet in onze handen. Wij mogen getuigen zijn met overtuiging, maar het is de Heilige Geest die de identiteit van Gods Zoon moet openbaren om mensen daadwerkelijk te overtuigen.

Waar tegenwoordig veel mensen van mening zijn dat er niet zoiets is als één waarheid, is overtuigen niet snel mogelijk maar getuigen wel. Het is mogelijk iemands mening en geloofsovertuiging volledig te respecteren en tegelijkertijd te hopen dat hij of zij overtuigd raakt van de waarheid die jou overtuigd heeft.

Wil je dat jouw getuigenis overtuigingskracht heeft, dan moet je zelf overtuigd zijn van het Evangelie. Dat jouw hele leven gekenmerkt wordt door de genade van Jezus, de liefde van de Koning die jou deel laat uitmaken van Zijn koninkrijk. Dat geloof geeft je de vrijmoedigheid om, zoals we bij Paulus zagen, zelfs ten overstaan van koningen te getuigen van Jezus met gevaar voor eigen leven, omdat je de liefde van de Koning der koningen hebt die je nooit kwijt kunt raken.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 9 juni 2024 op de website.

Morgen, 16 juni, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: Handelingen 27:13-26 (NBV21), titel: Dwars door de storm.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 14 juni.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.