

PREEK DOOR DE WEEK

Dwars door de storm

Handelingen 27:13-26 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

Dwars door de storm

Goed advies volledig in de wind geslagen...

Er was al geruime tijd verstreken en ook de vastentijd was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt: “Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren: niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens.” Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. ([Handelingen 27:9-11](#) NBV21)

Wat maakte Paulus tot expert op het gebied van navigatie en scheepvaart? Hij was opgeleid als farizeeër en had het handwerk van leerbewerker geleerd. Hij had geen opleiding gevolgd aan een scheepvaartschool, maar had wel heel veel levens- en reiservaring. Je kunt het je nauwelijks voorstellen, maar volgens de Bijbel heeft deze man, geraakt en geroepen door Jezus zelf, maar liefst viermaal (!) schipbreuk geleden. Lees het maar na in [2 Korintiërs 11:25](#) waar Paulus schrijft: *“Ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven.”* Dat is driemaal – en volgens het gezegde is driemaal ‘scheepsrecht’ – maar op Malta overkwam Paulus dit dus voor de vierde keer!

Laten we zeggen dat Paulus wel uit eigen ervaring kon spreken toen hij probeerde de centurio te overtuigen om *niet* uit te varen. Zijn goede advies werd volledig in de wind geslagen, want de Romeinse hoofdman stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in die gevangengenomen Paulus. Bovendien, zo lezen we, het uitvaren was een meerderheidsbesluit. Een volgeling van Jezus, onvermoeibaar op weg voor het Evangelie, na zijn arrestatie meegenomen naar Rome omdat hij zich op de keizer had beroepen... Waarom zou je naar zo’n man luisteren? Daar kwam de centurio achter, en met hem de hele bemanning van het schip.

Nadat ze dagenlang stuurloos ronddobberen in een hevige storm, verzucht Paulus: *“Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan.”* ([Handelingen 27:21,22](#) NBV21)

Gebed

Heer, er zijn zoveel lessen te trekken uit deze avontuurlijke geschiedenis. Help ons te luisteren naar wijze raadgevers. Behoed ons voor eigenwijsheid en slecht advies. Dank U voor Paulus’ voorbeeld van geloofsmoed en wijsheid.

Dwars door de storm

Had ik maar...

Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning...

([Handelingen 27:9](#))

En [Handeling 27:21](#) zegt: *Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe: “Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan.”*

Wat een spannend verhaal staat er in [Handelingen 27:13-26](#). Lees dit gedeelte maar eens in verschillende vertalingen. Dan gaat het verhaal echt leven en gaat het spreken tot de verbeelding.

In vers 21 staat een vers dat mij aan het denken heeft gezet. Er staat: *“Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan.”*

Paulus zegt dit tegen de mensen op het schip toen ze al dagenlang middenin de storm zaten, niets meer te eten hadden en er geen sprankje hoop in het vooruitzicht was. Eerder (zie vers 9) had Paulus al gewaarschuwd dat deze periode van het jaar gevaarlijk was om uit te varen, maar de stuurman en kapitein van het schip zagen het wel zitten, waardoor het schip toch op weg ging. Achteraf gezien had Paulus gelijk en kwam het schip met alle bemanningsleden in een zware storm terecht.

De waarschuwing van Paulus in vers 9 is misschien al door Gods Geest geleid. Paulus leefde immers in verbondenheid met God. De woorden die Paulus later sprak (vers 23) getuigen zeker van Gods aanwezigheid in Paulus' leven, want Paulus vertelde dat hij woorden van een engel ontvangen had. Woorden van moed en hoop. Zowel letterlijk de redding vanuit de storm maar ook de geestelijke redding, namelijk het zien op God de Heer.

Soms gaat ons leven ook als vers 9 en vers 21. Een waarschuwing, teken, richting of een 'seintje van boven' merken we misschien niet (meteen) op. We kunnen in een situatie terechtkomen waarin we denken: “Had ik maar...”. Gelukkig betekent dat niet per definitie dat er geen hoop meer is. Want er is altijd hoop, namelijk het zien op God de Heer. Dát doet onze blik veranderen en dát is onze redding, in welke situatie je dan ook zit.

Laat dit onderdeel zijn van jouw persoonlijke getuigenis; dat je opziet naar Hem die onze redding is. Betrek God in alle situaties in je leven en vestig je hoop op Hem.

Ik wil graag besluiten met de tekst van [Psalm 31:25](#):

“U die uw hoop vestigt op de Heer: wees allen sterk en houd moed.”

Dwars door de storm

Storm

Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.

“Houd dus moed, mannen, want ik vertrouw op God dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.” ([Handelingen 27:18-20](#) & [25-26](#))

Soms komt je leven in zo'n hevige storm terecht dat je wereld volkomen op z'n kop staat. Een diep en donker dal waarin je je afvraagt hoe het ooit beter kan worden, al is het maar een beetje.

Zoiets gebeurde Paulus en zijn medepassagiers als een schipbreuk dreigt. Ze hadden alle hoop op redding verloren, ondanks dat ze alles geprobeerd hadden om hun ondergang te voorkomen. Niets had geholpen.

Het kan iedereen overkomen, ook christenen. En als je het zelf niet meemaakt kun je enorm veel verdriet en ellende waarnemen in de journaals die dagelijks aan ons voorbijtrekken. En net als Paulus en zijn reisgenoten kun je je afvragen hoe het allemaal ooit nog goed kan komen.

In deze geschiedenis in Handelingen over deze dramatische schipbreuk zit een aantal bemoedigende boodschappen verborgen. Ze kunnen je helpen in tijden van nood.

Wat Paulus doet is bidden. Hij roept het uit naar God, midden in de storm. God maakt hem duidelijk dat niemand zal verdrinken en dat ze aan zullen spoelen op één of ander eiland.

Paulus geeft dit door aan zijn doodsbanige reisgenoten. Hij komt met woorden van God middenin deze heftige crisis.

Bijzonder vind ik dat: midden in een heftige storm vertrouwen op een goede afloop. Paulus gelooft Gods woorden dat iedereen levend aan wal komt, ook al heeft hij geen idee hoe. De toevoeging 'op één of ander eiland' maakt dat wel duidelijk. Bid en geloof, ook al weet je de route niet.

Als jouw leven zich in een crisis bevindt, hoop ik dat je net als Paulus kunt bidden. Dat je het desnoods uitschreeuwt naar God, te midden van het geraas van de storm. Dat je gelooft in Gods Woord waarin staat dat God bij je is, ook al ga je door een dal van diepe duisternis. En dat je bovendien vertrouwt op een goede afloop, ook al heb je geen idee hoe.

Heer, geef mij de kracht om te bidden en schenk me de genade om op U te vertrouwen, juist als mijn leven zich midden in een crisis bevindt.

Dwars door de storm

Paulus: Gevangen en toch vrij

Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf anderen moed, zodat ook zij gingen eten.

[\(Handelingen 27:35-36\)](#)

Deze tekst over Paulus sprak mij aan en ik moest ineens denken aan een voorval op mijn vrijwilligerswerk. Ik was gewoon om voor het eten te bidden, maar hoe doe je dat als je samen luncht met anderen en een hoop gekakel om je heen? Ik vroeg dus maar om stilte. Totdat het mij verboden werd, ik stoorde hun gesprekken. Zo moet je het blijkbaar niet doen te midden van ongelovigen. Kunnen we wat van Paulus leren?

Paulus werd als gevangene meegenomen naar Rome. Hoe gedroeg hij zich zo midden in dat heidense gezelschap? Onderweg voorzag Paulus dat er grote problemen zouden komen en hij waarschuwde de centurio in de haven van Lasea te blijven ([Handelingen 27:8](#)) Kennelijk had hij een band opgebouwd met de centurio, maar ondanks dat luisterde deze toch niet naar hem. Toen ze dan toch op reis gingen en het ging stormen, bemoedigde Paulus alle opvarenden. Ze zouden allen gered worden, zo had God hem verteld (vers 25) Enkele bemanningsleden probeerden te ontsnappen, maar Paulus waarschuwde de centurio dat ze allen aan boord moesten blijven, anders konden ze niet gered worden. Omdat de mannen al 14 dagen niet gegeten hadden, raadde Paulus hen aan eerst wat te eten om de schipbreuk te kunnen overleven. En toen nam hij zelf het initiatief, hij nam een stuk brood, dankte God, brak het brood en begon te eten. De anderen kregen moed hem te volgen. De rollen werden omgedraaid, Paulus, een gevangene, zorgde voor hun bevrijding. Wat voor indruk van Gods goedheid zal dat hebben gegeven. Het doet me ook denken aan dat moment dat Jezus het brood brak en de zegen uitsprak en het uitdeelde bij de wonderbare spijziging ([Lukas 9:16](#)) en later bij het Avondmaal ([Lukas 22:19](#)). In het brood deelt God zijn zegen uit. Paulus mocht door deze handeling ook Gods zegen uitdelen en zoals je zag werden de anderen bemoedigd en volgden ze zijn voorbeeld. Paulus mocht dan uiterlijk wel meegenomen worden als een gevangene, maar innerlijk stond hij vrij om voor anderen tot zegen te zijn.

Misschien mag dat voor ons een les zijn. Ik vroeg niet meer om stilte voor de maaltijd, maar elke vrijdag als ik werk bid ik voor de vrijwilligers. En ik krijg de vrijheid om bij elke christelijke feestdag iets te delen van mijn geloof. En telkens merk ik hoe God dat gebruikt om ook hen te bemoedigen. Ik had boos of teleurgesteld kunnen blijven over het verbod, maar het paste kennelijk niet in de sfeer. Door hen te blijven dienen en liefhebben kan ik toch op andere manieren vrijmoedig Gods woord brengen. Soms worden deuren om te getuigen gesloten maar gaan andere weer open. Leer zo te bewegen met Gods Geest en blijf niet bij je eigen ideeën. God kan hen misschien langs andere wegen bereiken. Misschien voel je je wel eens een gevangene in je omgeving en werk, denk eraan dat je in Christus vrij bent en dat Hij je ook daar een getuige kan laten zijn.

Gebed

Heer, open mijn ogen om te zien waar U werkt.

Dwars door de storm

Richt je oog toch op Jezus

“Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?” ([Markus 4:41](#))

Wat een avonturen beleeft Paulus. Het is bijna niet voor te stellen wat deze apostel allemaal heeft meegemaakt en doorgemaakt. Veel mooie en bijzondere dingen maar ook zware, moeilijke en pijnlijke dingen. Paulus somt in [2 Korintiërs 11:24-27](#) zelfs een heel rijtje op: *‘Ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren.’*

Het heeft veel gestormd in het leven van Paulus en ik vraag me weleens af hoe ik het ervan af zou brengen als er zulke stormen op mijn pad zouden komen. Zou ik overeind blijven? Zou ik blijven vertrouwen op de Heer? Of zou mijn geloof schipbreuk lijden?

Paulus geeft mij wel een heel goed voorbeeld. Hij bleef ondanks al die stormen rustig omdat hij wist dat God alles in handen heeft. In [Hebreeën 12:2](#) schreef diezelfde Paulus: *“En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof”.*

Daar ligt de sleutel voor ons allemaal. We mogen onze ogen gericht houden op Jezus. Dan zal het hoe dan ook goed aflopen, want Hij is bij ons.

De discipelen wisten nog niet wie ze nu precies bij zich hadden toen ze met Jezus op het meer van Galilea midden in een storm terechtkwamen. Als Jezus de storm bestraffend toespreekt en tegen het water zegt: “Zwijg, wees stil”, worden de discipelen *bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: “Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water Hem gehoorzamen?”* Wij mogen inmiddels weten wie Jezus is: onze Verlosser en Heer!

Een van mijn favoriete liederen is ‘U geeft rust’ ([Opwekking 855](#)). Vooral deze regels vind ik prachtig: *“Kijk op, laat los, vertrouw op Hem, de storm herkent nog steeds Zijn naam”.*

De storm herkent **nog steeds** Zijn naam! Wat een proclamatie! God regeert nog steeds. Hij heeft alles in Zijn hand. Paulus vertrouwde op die Naam en ik mag ook op die Naam vertrouwen. Hoe zwaar een storm ook kan zijn, we mogen elke storm ook zien als een kans om dichter naar God toe te groeien.

Gebed

Heer, dank U wel dat U er altijd bent. Dat U ons nooit los zal laten en dat U trouw bent tot in eeuwigheid.

zaterdag 22 juni 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 23 van de preekserie 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbel: [Handelingen 27:13-26](#) (NBV21), titel: Dwars door de storm.

Paulus is - als gevangene - aan boord van een boot, onderweg naar Italië. Ondanks het advies van Paulus om niet uit te varen gaan ze toch. Dan steekt er een hevige wind op die 14 dagen aanhoudt! Er ontstaat angst aan boord, de storm dwingt hen om een deel van de lading en uitrusting overboord te gooien. Ook hebben ze geen idee van hun positie omdat de zon en de sterren al dagenlang niet te zien zijn... elke hoop op redding raakt verloren. Maar dan roept Paulus op om moed te houden want, zo zegt hij: "Niemand zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan." Dit was hem door een engel gezegd. Verplaats je in die situatie, hoe zou jij reageren op de storm en hoe zou je reageren op Paulus die woorden van een engel doorgeeft?

Bijzonder dat God de levens zal sparen maar niet de boot. Daar komt het neer op vertrouwen, vertrouwen dat de redding niet gaat verlopen zoals waarschijnlijk onze voorkeur zou hebben. Hoe is dat, om de moed niet te laten zinken op een zinkend schip?! We hebben eerder al nagedacht over stormen in het leven en toen ook benoemd dat stormen onvermijdelijk zijn in het leven. Maar Jezus wil aan boord zitten van onze levensboot, dwars door de storm is Hij nabij.

Als jouw leven zich in een crisis bevindt, hoop ik dat je net als Paulus kunt bidden. Dat je het desnoods uitschreeuwt naar God, te midden van het geraas van de storm. Dat je gelooft in Gods Woord waarin staat dat God bij je is, ook al ga je door een dal van diepe duisternis. En dat je bovendien vertrouwt op een goede afloop, ook al heb je geen idee hoe. God heeft ons geen rustige vaart beloofd, maar wel een behouden aankomst.

De centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus die het woord van God doorgaf. Hoe ga jij om met woorden die tegenstrijdig zijn aan Gods woord? Hoe hou jij vast aan Gods woord?

Het heeft veel gestormd in het leven van Paulus, hoe zouden wij het ervan af brengen als er zulke stormen op ons pad zouden komen? Paulus geeft ons wel een heel goed voorbeeld. Ondanks al zijn stormen bleef hij rustig omdat hij wist dat God alles in handen heeft. In [Hebreeën 12:2](#) schreef diezelfde Paulus: *"En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof"*.

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 16 juni 2024 op de website.

Morgen, 23 juni, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Handelingen 28:30-31](#) en [2 Timoteüs 4:6-18](#) (NBV21), titel: De goede strijd gestreden.

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 21 juni.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.