

PREEK DOOR DE WEEK

De goede strijd gestreden

Handelingen 28:30-31 en
2 Timoteüs 4:1-8 (NBV21)

*Geraakt &
Geroepen*

De goede strijd gestreden

Kijk vooruit

'Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.' ([Filippenzen 3:12-14](#))

Vooruit kijken. We doen het allemaal. Misschien kijk je op maandag al uit naar het einde van de werkweek. Of naar de volgende vakantie. Misschien verheug je je al op het moment dat je je familie of vrienden weer ziet. Wanneer je ziek bent, kijk je uit naar het moment dat je weer beter bent. Misschien kijk je vaak uit naar het moment dat Jezus terugkomt op aarde.

In zijn brief aan de gemeente in Filippi kijkt Paulus ook vooruit. Hij kijkt over het hier en nu heen. Alles wat hij vroeger belangrijk vond wordt overtroffen door het kennen van Jezus. Dat is zijn doel. Dat bepaalt zijn koers.

Toen ik hierover nadacht moest ik denken aan het boek 'Doelgericht leven' van Rick Warren. Aan het begin van het hoofdstuk 'De reden van alles' staat deze tekst: *Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.* ([Romeinen 11:36](#))

Zoals een vogel gemaakt is om te vliegen, zo zijn wij mensen gemaakt om God eer te brengen. In zijn boek gaf Rick Warren ons 5 manieren om God te eren met je leven.

1. **Hem aanbidden.** Dat doe je door elke dag van Hem te genieten. Aanbidden is geen plicht. Het is geen activiteit. Het is een levensstijl.
2. **Andere gelovigen liefhebben.** We maken als gelovigen deel uit van Gods gezin. Je eert God door je broeders en zusters lief te hebben.
3. **Op Christus gaan lijken.** In onze manier van denken, voelen, doen en laten mogen we het schitterende licht van Jezus weerspiegelen. Dat is tot eer van God.
4. **Anderen met onze gaven dienen.** Met jouw talenten en vaardigheden kun je anderen dienen. Ook daarmee eer je God.
5. **Anderen over Hem vertellen.** God wil dat steeds meer mensen Hem leren kennen. Daarin mogen wij een aandeel hebben.

Denk eens na over het doel van jouw leven. Kijk eens over het leven van alledag heen en richt je blik vooruit. Welke koers heeft God voor jou uitgestippeld? Hoe kun jij tot eer van God leven? Ik ben ervan overtuigd dat dit je dagen meer betekenis kan geven.

Gebed

Heer, dank U dat U ons allemaal een doel gegeven heeft: Leven tot eer van U. Ook vandaag wil ik U eren met mijn leven.

De goede strijd gestreden

Vooruitzien

‘Het moment waarop ik heenga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.’ ([Handelingen 28:6-8](#))

Zondag was het slot van de preekserie ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’. Woorden die Jezus zijn leerlingen meegaf, net voor Zijn hemelvaart: *“Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.”* ([Handelingen 1:8](#)) Waar ze zwak en angstig waren, gaf de Heilige Geest hen kracht, moed en wijsheid om van Christus te getuigen.

In de serie liepen we een half jaar lang aan de hand van het boek Handelingen mee met de gelovigen uit de eerste eeuw van de christelijke kerk. We lazen prachtige dingen zoals de krachtige preek van Petrus op de Pinksterdag waarop 3000 mensen zich lieten dopen en ook daarna breidde de kerk zich snel en sterk uit. De boodschap van Jezus’ offer en zijn onverwachte opstanding waren dan ook waarlijk hemels, ja Goddelijk, en bracht velen hoop toen ze gingen zien dat de profetieën uit de oude Geschriften daadwerkelijk vervuld werden. Hoe onverwachts en ongekend ze ook waren, ze werden werkelijkheid.

Maar hoe mooi en hoopvol ook, tegenstand was er ook. En hoe! Tot zware vervolging aan toe. Paulus heeft het aan het einde van zijn leven over het strijden van de goede strijd, de goede strijd van het Evangelie behouden en uitdelen. We lazen ook wat een van de redenen was om het vol te houden: *‘Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien’.*

Dat lijkt op wat we in [hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief](#) lezen: *Laten we vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt en laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard, en heeft Hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God.*

Daar zijn we naartoe op weg. En Handelingen heeft ons laten zien dat we mogen weten dat Gods Geest met ons meegaat en wat er aan de eindstreep voor ons klaarligt. Als volgers van Jezus mogen wij – in alle omstandigheden – vooruitkijken. Of zoals ik iemand eens hoorde zeggen: Je ogen zitten niet voor niets aan de voorkant... Het is goed om in je leven als christen om je heen te kijken, maar mag dat altijd zijn met de blik naar de einder waar de Grondlegger en Voltooier van ons geloof naar ons uitzielt.

Er is deze preekserie veel voorbij gekomen om mee te nemen in ons leven. Een van de dingen die ik zeker niet meer vergeet, is dat volgers van Jezus christenen worden genoemd en dat we dat mogen zien als een ere naam! Wij zijn van Christus!

Here God, dank dat we in de preekserie hebben kunnen zien hoe U uw kerk bouwt en dat U ook ons daarbij wilt inschakelen voor de mensen om ons heen, die U ook op het oog heeft. Dank dat U niet loslaat wat uw hand begon. Mag ook dat deel van ons worden.

De goede strijd gestreden

Volharding

Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. Nu wacht mij de erekrans van de gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. ([2 Timoteüs 4:7-8](#))

Afgelopen zondag hoorden we de laatste preek uit onze serie over Handelingen. Wat een voorrecht was het om zo te worden meegenomen in de avonturen van de eerste gemeente. Een van de dingen die er voor mij uitsprong was het voorbeeld dat Paulus aan ons geeft. Vanaf zijn bekering op weg naar Damascus was zijn leven volledig toegewijd aan God. Het haperde nergens. Door alle ontberingen en ellende heen bleef hij volharden in het volgen van God.

Een van de definities van volharding die ik vond, was: 'standvastig volhouden wat je begonnen bent'. We weten allemaal dat het moeilijk is om iets vol te houden. De meeste goede voornemens sterven een vroege dood. Paulus hield echter vol. In de brief aan de Filippenzen zegt hij in [hoofdstuk 3 vers 14](#): 'Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept.' Aan Timoteüs schrijft hij over de 'erekrans van de gerechtigheid voor allen die naar zijn komst hebben uitgezien'.

Hier trekt Paulus het veel breder. Hij schrijft niet alleen over zichzelf maar over 'allen die naar Zijn komst hebben uitgezien'. Dat gaat over iedereen die Jezus volgt en een relatie met Hem heeft. In het tweede hoofdstuk van Handelingen lezen we hier al over: 'Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.' ([Handelingen 2:42](#)) Trouw zijn heeft alles met volharden te maken. Ook als alles tegenzit en de stormen van het leven tekeer gaan. Kijk maar naar Daniël. Zijn leven was zo gericht op God dat uitgerekend de koning die hem naar de leeuwenkuil stuurde tegen hem zei: 'Uw God, die u zo vasthoudend dient, zal u redden!'

In [Kolossenzen 1](#) spreekt Paulus een prachtig gebed uit over de gemeente van Kolosse. Wat zou het mooi zijn als dit ook ons dagelijks gebed wordt voor De Meerkerk.

'Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.'

De goede strijd gestreden

Gewoon beginnen

Het is God en God alleen. Alle keren dat ik Preek door de Week heb geschreven is het God en God alleen die door mij heen tot mij, tot jou, tot u spreekt. Meestal weet ik helemaal niet wat ik wil schrijven, maar geef ik het aan God en begin ik gewoon. Voor de meeste zaken geldt dat 'gewoon beginnen' de beste methode is. Gewoon beginnen aan je werk, de was, de vaat en leren voor school. In een interview wat ik hoorde op de radio werd een kunstenaar de volgende vraag gesteld: 'Hoe begin je aan een schilderij?' De kunstenaar antwoordde: 'Gewoon bij het begin'. 'Maar hoe weet je dan wat het begin is?' 'Dat weet ik niet', zei de kunstenaar, maar ik begin gewoon en dat is het begin'. Is het niet ook zo met alles wat je doet? Als je naar de sportschool wil, als je een marathon wil lopen, als je de Bijbel wil lezen. Je moet gewoon beginnen. En natuurlijk loop je niet tijdens je eerste trainingsrondje een hele marathon. Je leest ook niet de Bijbel in één keer helemaal uit. Maar houd vol! Geef niet op! En begin gewoon!

[Hebreeën 12:1-3](#) zegt: *'Nu wij door zo'n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooiër van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor Hem in het verschiet lag, liet Hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.'*

Wat me de laatste tijd erg bezig houdt, is hoe ontzettend graag God betrokken wil zijn bij ons leven. Dat we niet alleen op zondag met God bezig zijn, maar ook de rest van de week. God geeft om ons. Ook als het minder gaat, is God daar om je te troosten en te bemoedigen.

En weet dat je iedere dag opnieuw mag beginnen, met een schone lei.

Gebed

Dank U, Heer dat we zo gezegend zijn met alles wat we van U mogen ervaren in ons leven. We bidden dat we ook vandaag Uw liefde mogen ervaren en vanuit deze liefde mogen leven.

De goede strijd gestreden

Veilige haven

‘Maar de Heer heeft me terzijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb kunnen brengen en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.’
([2 Timoteüs 4:17-18](#) NBV21)

Paulus gebruikt in 2 Timoteüs 4 het beeld van een atleet die niet opgeeft, maar de race tot over de eindstreep uitloopt. Die eindstreep was voor de ijverige, dappere Paulus heel dichtbij. Hij heeft de goede strijd gestreden, maar zijn woorden aan Timoteüs maken duidelijk dat dit op het laatst wel een bijzonder eenzame strijd was. Alleen Lukas, de schrijver van Handelingen, was bij Paulus gebleven. Anderen hadden hem verlaten en niemand had hem bijgestaan bij zijn eerste verdediging, zo schrijft hij.

Toch zetten de woorden die we aan het begin van deze overdenking hebben gelezen die eenzaamheid wel in een ander perspectief. De Heer had Paulus nooit verlaten, hij had hem terzijde gestaan, kracht gegeven én de gelegenheid geboden om de boodschap overal te verkondigen.

Moeten we de woorden ‘gered uit de muil van een leeuw’ letterlijk opvatten? David bidt in [Psalm 22:22](#): ‘Red mij uit de muil van de leeuw’. Dat is in de Psalm die begint met de vraag die Jezus aan het kruis stelde: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’

De benarde omstandigheden waarin Paulus in Rome verkeert, doen ook terugdenken aan Daniël die letterlijk ontkomen was aan leeuwenmuilen. En natuurlijk roept de uitspraak van Paulus het beeld op van christenen die bij wrede gladiatorspelen in Rome eveneens letterlijk aan de wilde dieren werden overgeleverd. Het is te gruwelijk om over na te denken, maar dit was wel de werkelijkheid waarin Paulus zich bevond – en mogelijk ook een wreed lot waaraan hij ternauwernood is ontsnapt.

Het heeft geen zin om te speculeren over hoe het met Paulus hier op aarde is afgelopen. Hij heeft zeker een erekrans verdiend voor zijn moedige, onverzettelijke inspanningen in dienst van Jezus Messias. Weten we waar hij uiteindelijk terecht is gekomen? Jazeker, in Gods veilige Haven, want: *‘De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen.’*

Gebed

Heer, dank U voor het voorbeeld van Paulus, uw trouwe dienstknecht die het Evangelie verspreid heeft.

zaterdag 29 juni 2024

Afgelopen zondag sprak Remy Splinter in het slotdeel van de 24-delige preekserie over het boek Handelingen met de titel: 'Jullie zullen Mijn getuigen zijn'. Bijbeltekst: [Handelingen 28:30-31](#) en [2 Timoteüs 4:1-8](#) (NBV21), titel: De goede strijd gestreden.

Dé les die we leren uit Handelingen is dat Jezus Zijn kerk bouwt en dat de poorten van het dodenrijk haar niet kunnen overweldigen ([Matteüs 16:18](#)). Jezus bouwt en zijn volgelingen kregen de opdracht mee van Hem te getuigen.

In deze laatste preek keken we naar het einde van Paulus' leven. Hier lezen we dat Paulus de goede strijd gestreden heeft en de wedloop heeft volbracht. Hij heeft het geloof behouden. Het was een goede strijd, maar vaak ook moeilijk en eenzaam. De Heer had Paulus echter nooit verlaten, hij had hem terzijde gestaan, kracht gegeven én de gelegenheid geboden om de boodschap overal te verkondigen.

We zitten allemaal op een weg en het is goed om regelmatig te controleren of we nog op koers zitten. Daarom is het goed om bewust met onze geestelijke vorming bezig te zijn. Dit proces is niet gemakkelijk en kan met strijd gepaard gaan. Deze strijd is erop gericht om meer en meer te worden als Jezus en in steeds diepere verbondenheid en eenheid met Hem te leven.

Wat je nodig hebt is een ander verlangen dat jouw eigen aardse verlangens ondergeschikt maakt. Daarin moeten we kijken naar Jezus en wat Hij doorstond, want, zo lezen we in [Hebreeënen 12:2](#): *'met de vreugde voor ogen die voor Hem in het verschiet lag, heeft Hij het kruis verdragen en de schande ervan aanvaard.'*

Als je de liefde van Christus op je laat inwerken, kan het niet anders dan dat jouw liefde voor Hem gaat groeien en dat je naar Hem gaat verlangen, meer dan naar al dat andere. Het verlangen om Christus te winnen, om te vergeten wat achter je ligt en je te richten op wat voor je ligt, de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. ([Filippenzen 3:7-14](#))

De preekserie over Handelingen is hiermee ten einde gekomen. Er is veel voorbij gekomen om mee te nemen in ons (geloofs)leven. Wat heeft jou met name geraakt? Kun je daar een vervolg aan geven in je (manier van) leven? Hoe?

Als je verder wilt nadenken over de preekserie over het boek Handelingen, zie dan ook de Preek door de Week+ van zondag 23 juni 2024 op de website. Daarin zie je ook alle lezingen en titels van de serie vermeld.

Morgen, 30 juni, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbelgedeelte: [1 Tessalonicenzen 1:1-10](#) (NBV21), titel: Het verhaal gaat door...

De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl

GELOVEN BEGINT THUIS

De **jongeren van X-pact** en de **Meerkids** zijn van harte welkom in hun **eigen diensten**.

Voor de programma's van **Meerkids** morgen: zie de Weekinfo van 28 juni.

De **Meerkids door de Week** ligt zondag geprint bij de uitgang. En je vindt hem ook digitaal in de Weekinfo.

De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.