

## OPREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 2 juni 2024

Prediker: Peter Kos

Preekserie: Jullie zullen Mijn getuigen zijn

Titel: Je zult zijn getuige zijn

Handelingen 22: 1-21 (NBV21)

1 'U, broeders, en u, vaders van ons volk, luister naar wat ik tot mijn verdediging heb aan te voeren.'  
2 Toen de menigte hoorde dat hij hen in het Hebreeuws toesprak, werd het nog stiller. Paulus vervolgde: 3 'Ik ben een Jood, geboren in Tarsus in Cilicië, maar opgegroeid in deze stad. Ik heb als leerling aan de voeten van Gamaliël gezeten en ben strikt volgens de voorschriften van de wet van onze voorouders opgevoed. Ik ben een vurig dienaar van God, en u allen geeft vandaag blijk van hetzelfde. 4 Ik heb de aanhangers van de Weg tot de dood toe vervolgd. Mannen en vrouwen heb ik gevangengenomen en laten opsluiten, 5 iets dat de hogepriester en de hele raad van oudsten kunnen bevestigen. Ik heb van hen zelfs aanbevelingsbrieven gekregen voor onze broeders in Damascus, toen ik daarheen ging om ook daar mensen gevangen te nemen en hen naar Jeruzalem te brengen, waar ze hun straf moesten ondergaan. 6 Maar onderweg, niet ver van Damascus, gebeurde er tegen het middaguur iets onverwachts: opeens werd ik omstraald door een fel licht uit de hemel. 7 Ik viel op de grond en hoorde een stem tegen me zeggen: "Saul, Saul, waarom vervolgt je Mij?" 8 Ik vroeg: "Wie bent U, Heer?" En de Heer antwoordde: "Ik ben Jezus van Nazaret, die jij vervolgt." 9 De mensen die bij me waren, zagen wel het licht, maar hoorden niet de stem van Hem die tegen me sprak. 10 Ik vroeg: "Wat moet ik doen, Heer?" De Heer zei tegen mij: "Sta op en ga naar Damascus, daar krijg je precies te horen wat je opdracht is." 11 Omdat het stralende licht me blind gemaakt had, namen mijn reisgenoten me bij de hand en brachten me zo naar Damascus. 12 Daar kwam een zekere Ananias naar me toe, een vroom en wetsgetrouw man, die bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond. 13 Hij ging voor me staan en zei: "Saul, broeder, open je ogen!" En op datzelfde ogenblik kon ik hem zien. 14 Hij zei: "De God van onze voorouders heeft jou uitgekozen om zijn wil te leren kennen, om de rechtvaardige te zien en Hem te horen spreken, 15 want je zult zijn getuige zijn en aan alle mensen verkondigen wat je gezien en gehoord hebt. 16 Wat aarzel je dan nog? Sta op, laat je dopen en je zonden wegwassen, terwijl je zijn naam aanroept." 17 Later, toen ik terug was in Jeruzalem en in de tempel aan het bidden was, werd ik opeens gegrepen door een visioen. 18 Ik zag de Heer, die tegen me zei: "Haast je en vertrek meteen uit Jeruzalem, want ze zullen van jou geen getuigenis over Mij aanvaarden." 19 Ik zei: "Heer, ze weten toch dat ik vroeger de mensen die in U geloven heb laten opsluiten in de gevangenis en dat ik hen in de synagogen heb laten geselen? 20 Ook toen Stefanus zijn getuigenis over U met de dood moest bekopen, was ik erbij. Ik hield de mantels van degenen die hem doodden in bewaring en keurde de moord op hem goed." 21 Maar Hij zei tegen mij: "Ga, want Ik wil je naar de andere volken sturen, ver van hier.""

### Bijzonderheden

De 21<sup>e</sup> preek in onze preekserie vanuit Handelingen.

Deze week is het PddW+-team op vakantie. Dat betekent dat deze PddW+ er anders uitziet dan normaal. In plaats van een toelichting op de preek en vragen voor de huiskring, hebben we een aantal tips opgenomen om de preek van deze zondag in de huiskring met elkaar te bespreken.

\*\*\*\*\*

### MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN

Deze waren bij het opstellen van deze PddW+ nog niet bekend. Mocht je op de huiskring aanvullende bijbelgedeelten willen lezen, dan kun je die tijdens je voorbereiding uitzoeken. Een tip

hierbij: zoek het bijbelgedeelte op op internet door er 'bijbelstudie' of 'preek' achter te zetten. NB: als je een andere taal beheerst, kun je ook in die taal zoeken. Lees enkele van de gevonden links - die je sowieso kunnen helpen bij je voorbereiding – en noteer bijbelgedeelten waarvan je denkt dat die kunnen helpen de bespreking op de huiskring te versterken. Het kan ook helpen een concordantie te gebruiken, mocht je die hebben.

\*\*\*\*\*

## ENKELE OPMERKINGEN

Zoals eerder opgemerkt is het PddW+-team deze week op vakantie. Daarom staan er deze keer geen opmerkingen over de preek in de PddW+ en zijn ook alleen de 3 vaste gesprekvragen vermeld. In plaats van opmerkingen en overige vragen geven we hieronder een tweetal methodes voor de huiskringavond.

### 1. DE OIA-METHODE.

Remy Splinter heeft deze methode op 25 februari 2024 in zijn preek genoemd. OIA (ezelsbruggetje :’o ja’) is een afkorting voor de zogenaamde inductieve bijbelstudiemethode. De O staat voor observatie, de I voor interpretatie en de A voor applicatie (=toepassing).

Als je kiest voor deze methode, dan is het handig om iedereen van de kring te vragen vooraf onderstaande toelichting te lezen en alvast thuis te proberen enkele antwoorden te vinden. Je kunt ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld met observatie iedereen voor zich in stilte wat dingen op te laten schrijven op post-its en die te verzamelen en per categorie te verzamelen. Wat je vervolgens met interpretatie kan doen is de kring in twee of drie groepjes te splitsen om samen deze vragen te bespreken en te ontdekken wat je samen vindt. Vervolgens deel je de bevindingen van je groepje weer met elkaar in de grote groep. En samen doe je de laatste stap, kijken hoe je dit kunt toepassen in je eigen leven.

**Observatie** is de 1e stap van deze studiemethode. In deze stap probeer je te ontdekken wat er staat in de tekst, zonder er op dit moment een eigen uitleg aan te geven. Het kan daarbij een hulp zijn wwwwh-vragen aan de tekst te stellen: wie, wat, wanneer, waar, waarom en hoe. Voorbeelden: wie zijn de hoofdrolspelers in dit gedeelte? Wat betekent het woord/begrip .....? Wanneer speelde de gebeurtenis? Hoe reageerde X op Y of op wat Jezus zei of op wat er gebeurde? Etc.

Andere vragen in de observatiefase zijn bijvoorbeeld:

- Welke overtuiging heeft X?
- Hoe of waaraan is Y gehoorzaam?
- Hoe of waaraan wijdt zich Z toe?
- Wat voor groei zie je hier?
- Welke belofte lees ik hier?

Ook kan het helpen een of meer verzen in je eigen woorden op te schrijven. Probeer dat eens met wat volgens jou de kernverzen van het gedeelte te zijn. Door dat te doen ontdek je namelijk snel wat je nog niet precies begrijpt en waar je dus nog wat verder over moet nadenken.

**Interpretatie** betekent dat je je afvraagt wat de schrijver ons probeert te vertellen. Om daarachter te komen kan het helpen om naar de context te kijken. Wat weet je over het bijbelboek, de auteur, de context van het verhaal? Welke andere bijbelgedeelten kunnen helpen dit stuk beter te begrijpen? Hierbij kan het handig zijn op internet te gaan zoeken en een concordantie te gebruiken.

Ga niet op zoek naar allerlei mogelijke ingewikkelde betekenissen. Vaak is de simpelste betekenis de beste.

Deze fase kost net als die van Observatie tijd en inspanning.

**Applicatie** betekent dat je je afvraagt hoe je een of meer lessen uit het bestudeerde gedeelte zelf kunt toepassen in je eigen leven. Je kunt deze fase beginnen door *in het algemeen* op te schrijven wat volgens jou mogelijke lessen en toepassingen zijn. Daarna ga je biddend met de Heer door de lijst heen, vragend welke van deze mogelijke toepassingen een toepassing is waar jij de komende tijd mee aan de slag zou kunnen gaan. Goed om de volgende kringavond te beginnen met hoe het iedereen vergaan is, zodat er ook een vervolg aan gegeven wordt.

## 2. DE DISCOVERY BIBLE METHOD

Deze methode bestaat uit het met elkaar bespreken van een korte set met vragen en opdrachten. Het doel is om deelnemers de kans te geven Gods waarheid *zelf* te ontdekken. Vanzelfsprekend ben je vrij om delen van de methode wel/niet te gebruiken. Ook mag je de het bijbelgedeelte een beetje inkorten om het overzichtelijk te houden.

### INLEIDENDE VRAGEN

1. Waar ben jij deze week dankbaar voor?
2. Waardoor ben je deze week gestrest? Wat heb je nodig om dingen beter te laten gaan?
3. Hoe kunnen we elkaar helpen met de behoeften die we hebben geuit?
4. Neem tijd voor gebed om dit alles bij de Heer te brengen

### LEES

1. Vraag iemand om de passage in zijn eigen woorden na te vertellen, alsof ze het aan een vriend vertelden die er niet was.
2. Ben je het eens met hun hervertelling? Is er iets dat ze hebben toegevoegd of weggelaten wat niet goed lijkt? Zolang de groep geen belangrijk onderdeel van de passage mist, ga door. Als ze iets missen, lees de passage dan opnieuw. Als iemand iets zegt dat niet in de passage staat, vraag dan: "Waar heb je dit in deze passage gevonden?" Herlees de passage indien nodig.

### BESPREEK

1. Wat heb ik in deze passage over God/Jezus/Heilige Geest ontdekt?
2. Wat heb ik in deze passage over mensen/mijzelf ontdekt?

### HANDEL

1. Wat ga ik doen om deze passage deze week te gehoorzamen?
2. Met wie ga ik delen wat ik uit deze passage heb geleerd?

### BID voor elkaar

### VOLGENDE KEER

Als je deze aanpak kiest kun je *de volgende kringavond* beginnen met de volgende vragen:

1. Heb je iets in je leven veranderd als gevolg van het verhaal van vorige week?
2. Heb je de kans gekregen om het verhaal te delen met... [de persoon die ze hebben geïdentificeerd]?

Op het internet staan nog veel meer uitwerkingen. Een daarvan – in het Engels – is te vinden via deze link: <https://intent.org/wp-content/uploads/2017/04/DBS.pdf>.

### TIP 3: GEBRUIK DE 3 VRAGEN DIE VERMELD STAAN ONDER 'GESPREKSVRAGEN'

In elke PddW+ zijn de 1<sup>e</sup> 3 vragen altijd dezelfde. Deze vragen zijn op zich al voldoende om een huiskringavond mee te vullen.

\*\*\*\*\*

#### LIEDEREN

Deze waren bij het opstellen van deze PddW+ nog niet bekend. Mocht je er op de huiskring wat mee willen doen, schrijf dan de namen van de liederen op tijdens de dienst.

\*\*\*\*\*

#### GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:

- a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
- b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
- c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
- d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
- e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).

3. Noteer wat jou in het bijbelgedeelte van deze zondag in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.

4. Een bekende uitspraak is: 'Verkondig het Evangelie, desnoods met woorden.' Een prachtige uitspraak, maar het kan misschien ook wel een handig excuus zijn omdat we soms niet weten wat we moeten vertellen. Paulus had zijn verhaal klaar, wij ook? Peter vertelde: "Ik ben betrokken bij OM. We hebben een global experience (stonden daarmee ook op Opwekking) waar mensen de uitdaging krijgen aan mensen/acteurs iets te vertellen over Jezus. Over het algemeen komen volwassenen daar moeilijker uit dan tieners..."

Neem tijd om kort onder woorden te brengen wat Jezus voor jou betekent en wat je graag met anderen zou willen delen.

\*\*\*\*\*

#### GEBEDSSUGGESTIE

Dank onze Heer voor Zijn Zoon, Zijn Woord en elkaar.

Bid voor elkaar voor de tijdens de huiskringavond genoemde noden en voornemens.

\*\*\*\*\*

