

PREEK DOOR DE WEEK

Geloof & Volharding

[Hebreeën 10:19-25 \(NBV21\)](#)

*Geraakt &
Geroepen*

19de jaargang, nr. 27 week 28
8 juli – 13 juli 2024

NB. DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VOOR DE ZOMER!

Geloof & Volharding

Heilige grond

'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan.' ([Hebreeën 10:19](#))

Hoe langer ik deze woorden op me laat inwerken, hoe meer het tot me doordringt wat dit voor ons betekent. Het heiligdom was de plaats waar Joodse priesters elke dag offers aan God brachten. De mensen, voor wiens zonden die offers gebracht werden, mochten niet naar binnen. Doordat ze niet volmaakt waren, konden ze niet bij God in de buurt komen. Tot dat ene moment dat Jezus zichzelf als offer bracht. Door dat definitieve offer zijn wij in Gods ogen voor eens en altijd volmaakt. Door Jezus mogen we vrijmoedig naar God gaan. We kunnen in ons gebed gewoon met Hem praten. We mogen Hem zelfs Vader noemen.

Boven dit Bijbelgedeelte staat 'Geloof en volharding'. Het vasthouden van dat geloof gaat niet vanzelf. Dat is ook voor ons zo. Een paar verzen verderop lezen we dat we elkaar hard nodig hebben:

'Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.' ([Hebreeën 10:24-25](#))

We zijn op weg naar het 40-jarig jubileum van De Meerkerk. De zondagsdienst, de huiskring, het contact met anderen, ze zijn voor mij niet meer weg te denken. Hoe zou mijn geloof hebben stand gehouden zonder dit alles? Zonder dat ik word aangespoord tot liefde en goede daden? Zonder de wederzijdse bemoediging? Ik durf er niet aan te denken.

Wat betekent het samenkomen als gemeente en misschien ook als huiskring voor jou? Ik ervaar het steeds meer als heilige grond. Als een plaats waar God aanwezig is. In de liederen, de boodschap en de onderlinge gemeenschap proef je de aanwezigheid van God. Op die plaats kun je bemoedigen en bemoedigd worden. Aansporen en worden aangespoord tot liefde en goede daden. Op die heilige grond houdt je geloof stand.

Begin dit jaar bracht Sela een CD uit met daarop een nummer getiteld 'Heilige grond'. Het gaat over de ontmoeting met God op heilige grond. Wat me in de tekst opvalt is dat er niet staat dat *wij* God op die plek ontmoeten maar dat *God* ons daar ontmoet. Hij heet jou en al die andere gelovigen elke keer welkom op de plaats waar Hij is. Bijzonder toch?

Gebed

Dank U, Heer, voor heilige grond. Voor plaatsen waar U mij samen met andere gelovigen ontmoet.

Aanstaande zondag

'Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.' ([Hebreeën 11:1-2](#))

Als je een volgeling bent van Jezus Christus mag je je uitstrekken naar een hoopvolle toekomst, in wat voor omstandigheden je leven zich ook bevindt. Je leven is bij Jezus in veilige handen. Door zijn lijden en sterven én door zijn opstanding uit de dood kunnen jij en ik straks, na dit aardse leven, vrij voor God staan. Dat betekent dat al je zonden zijn vergeven, weggewassen alsof je een 100% rein leven hebt geleefd. Hierover nadenken vind ik ontroerend en duizelingwekkend tegelijk. Ik kan er gewoon niet bij.

Persoonlijk sta ik echter niet zo vaak stil bij die hoopvolle toekomst. Ik ben juist veel meer bezig met mijn leven hier op aarde, maar dan wel als volgeling van Jezus. Daardoor verlang ik bijvoorbeeld naar elke bijeenkomst van de huiskring waar ik deel van ben. Ik vind het belangrijk om intensief met geloofsgenoten op te trekken. Geloven anno nu is bepaald niet eenvoudig met al de afleiding, verleiding en misleiding die dagelijks op je afkomt.

Daarnaast kijk ik steeds uit naar aanstaande zondag, naar de wekelijkse samenkomst in de kerk. Het raakt me iedere keer weer om met geloofsgenoten samen te komen, samen te zingen en te luisteren naar de preken die worden gehouden.

Als Preek-door-de-Week-schrijver heb ik bovendien het voorrecht om vooraf al te weten waar de dienst over gaat. Sterker nog, ik heb het Bijbelgedeelte al meerdere keren aandachtig doorgelezen en er studie van gemaakt om er een stukje over te kunnen schrijven. Dat geeft de preek meer verdieping, maakt deze voor mij meer intens, omdat ik me al met het Bijbelgedeelte heb beziggehouden.

Graag maak ik je dit keer deelgenoot van dit voorrecht. Aanstaande zondag gaat de preek namelijk over Hebreeën hoofdstuk 11 met als thema 'Voorbeeldig geloof'. Ik raad je aan dit hoofdstuk vóór aanstaande zondag alvast aandachtig door te lezen. Je kunt daarbij aantekeningen maken met bijvoorbeeld deze vragen in gedachten: wat zegt dit Bijbelgedeelte over God, wat zegt het over de genoemde personen en wat betekent dit gedeelte voor mij?

Ik wens je voor aanstaande zondag alvast een gezegende dienst toe!

Heer, dank U voor het voorrecht om samen kerk te zijn, in het groot op zondag, in het klein in de huiskring. Dank U dat U ons aan elkaar geeft om samen U te volgen.

Gods woord spreekt ons aan

Als je zondags in De Meerkerk komt, zie je voordat de dienst begint op de schermen een bijbeltekst staan. Een mooie gelegenheid om voor de dienst tijd te nemen om je te focussen op de samenkomst van God en jou, mij, de gemeente samen. We kunnen God voorleggen wat ons op dat moment erg bezighoudt, maar daarnaast kan ook de bijbeltekst op het scherm helpen om tot rust en bezinning te komen, mag ik zeggen: in de juiste sfeer te komen, los van het alledaagse.

Zondag 30 juni las ik op het scherm de tekst van [Psalm 119:114](#):

'Bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop.'

Een prachtige, aansprekende tekst om te onthouden, maar daarmee ook paraat te hebben voor in ons leven. De tekst is heel direct, er staat niet: 'bij God kun je schuilen, Hij wil je schild zijn en je kunt hoop putten uit Zijn woord', nee, het is iemand die zegt: *'Ik schuil bij God, Hij is mijn schild en mijn hoop is gebouwd op Zijn Woord.'*

Toen we thuiskwamen keken we naar het EO-programma 'Bid, Bedank, Bewonder'. Daarin vertelde een (aanstekelijk blijmoedige) vrouw hoe zij staande is gebleven in haar leven te midden van enorm verschrikkelijke dingen. Ze was vroeg weduwe geworden, had jonge kinderen die hun vader kwijt waren, zij kreeg kanker en een burn out. Maar wat ze toen vertelde, kwam precies overeen met de tekst die wij die morgen op het scherm zagen. De vrouw had, dat zal iedereen begrijpen, een héél zware tijd. Maar ze hield vol, zo zei ze, door vast te houden aan wat God ons in Zijn woord geeft. Ze wees o.a. naar de tekst van [1 Korintiërs 10:13](#) waar ze las 'dat God trouw is en niet zal toestaan dat ik boven mijn krachten wordt beproefd.' Ze voegde er iets heel moois aan toe, even uit mijn hoofd zei ze dit: 'dus Hij gelooft in mij, Hij vertrouwt erop dat wat er nu ook gebeurt en nog zal gebeuren, ik het aankan. Dát staat in Zijn Woord en daar vertrouw ik op.'

Geslagen, maar niet verslagen. Door kennis van het Woord van God en... die toegepast... Onmisbaar bij discipelschap.

God geeft ons Zijn Woord om ons aan vast te houden. Dat geldt natuurlijk ook voor de tekst die we afgelopen zondag in de dienst lazen: [Hebreeënen 10:19-25](#). Daar staat o.a. dat we *'dankzij het bloed van Jezus zonder schroom het heiligdom kunnen binnengaan. Hij heeft voor ons met zijn Lichaam, een nieuwe, levende weg gebaad, en doet nu als Hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof.'*

Als Zijn kind mogen we Gods heiligdom binnengaan. Als kind van een goede vader. Die te vertrouwen is, waar je op kunt bouwen, die je nooit laat vallen, die altijd naast en achter je staat en weet wat het beste voor je is, die er is in de vreugde, die er is in de ellende en alles wat daartussen zit. Die je Maker is, je Bron, de Nabije, je Doel, je Toekomst. Die ons Zijn Woord heeft gegeven en door wie het goed is en door wie het goed komt.

Zullen we bidden met de woorden van [Psalm 119:114](#)?:

Heer, bij U schuil ik, U bent mijn schild, in Uw woord stel ik mijn hoop. Punt! Amen!

Geloof & Volharding

Tot rust komen

Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed. Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen.

Maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput.

[\(Jesaja 40:29-31\)](#)

Vakantie is in onze cultuur een verworvenheid, iets waar je ‘gewoon’ recht op hebt. Maar dat is niet altijd zo geweest en op veel plaatsen in de wereld is men niet zo bevoorrecht als bij ons. In vergelijking met veel andere Europese landen kennen we in Nederland weliswaar relatief *weinig* verplichte vakantiedagen, maar op Amerikaanse werknemers hoeven we bijvoorbeeld niet jaloers te zijn – zij hebben veel minder betaald vrij en kunnen meestal niet lang op vakantie. ‘Vakantiegeld’ is bovendien een gegeven in Nederland en België, maar een onbekend begrip daarbuiten, al kent men daar soms wel andere regelingen.

Je bent gezegend wanneer je de gezondheid en de kans hebt om te werken. Je kunt ook veel voldoening halen uit arbeid. Maar hoe gepassioneerd je ook voor je werk bent, het is niet goed als je baan je leven volledig beheerst en bepaalt. ‘Je werkt om te leven, je leeft niet om te werken’, zegt men terecht.

De Bijbel onderwijst ons over de sabbatsrust. Jezus leert ons dat we er ontspannen mee om mogen gaan en Paulus schrijft: *“Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus.”*

[\(Kolossenzen 2:16-17\)](#) NBV21)

Het respecteren van rustdagen en het vieren van feestdagen kan ‘een doel op zich’ worden, terwijl deze dagen juist bedoeld zijn om op verhaal te komen, stil te staan, te rusten.

Misschien studeer je, doe je onbetaald werk of ben je op zoek naar een baan. Dat alles zegt niets over wie jij als mens bent. Ook hier: de werkelijkheid is van Christus – en in zijn ogen ben je uniek en kostbaar.

Gebed

Heer, we zijn vaak zo druk bezig, dat we voorbijgaan aan wat werkelijk belangrijk is. Open onze ogen hiervoor, help ons om de juiste keuzes te maken. U bent een goede Heer, U wilt niet dat wij geen rust nemen en volledig doordraaien. Help ons om op adem te komen, geef ons nieuwe kracht.

Geloof & Volharding

Bidden

Ik wil vandaag met jullie teruggaan naar de Bergrede en dieper ingaan op het gebed.

In [Matteüs 6:6](#) staat: *“Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene is, zal je ervoor belonen.”*

En in [Matteüs 7:7-8](#) lezen we: *“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt en voor wie klopt zal de deur worden opengedaan.”*

Jezus spreekt in de Bergrede twee keer over gebed. De eerste keer spreekt Hij over de Vader die in het verborgene is. Daarna spreekt Jezus over datgene wat een terugkerend thema in de Bijbel is als het gaat over bidden: het geloof en de zekerheid van een antwoord. We voelen in de tekst aan dat Jezus door wil dringen tot zijn discipelen (en ons). De woorden zeggen bijna hetzelfde: bid, zoek, klop – en daarna de belofte: ‘zal je gegeven worden’, ‘zult vinden’ en ‘zal voor je worden opengedaan’. En daarna nogmaals: *Die vraagt, ontvangt. Wie zoekt, die vindt. Wie klopt zal worden opengedaan.*

De Heer wil ons leren, dat als je bidt, zoekt, klopt, dit niet zonder vrucht kan blijven. Dat Jezus het hier nodig vond om dit zes (!) keer te noemen is een belangrijke les.

Het gebed bestaat uit twee delen, het heeft twee zijden. Een menselijke en een goddelijke. De menselijke is het bidden of het vragen, het Goddelijke is het geven. Vanuit menselijk oogpunt is er het bidden en het ontvangen: deze twee horen onafscheidelijk bij elkaar. Het is alsof Jezus tegen ons zeggen wil, dat we met het gebed niet moeten rusten zonder het antwoord.

De moeilijke vraag is natuurlijk: ‘Wat als het gebed niet verhoort wordt? Wat als er geen antwoord komt?’ Soms moeten we wachten op het antwoord, soms moet er iets in het gebed veranderen, omdat het nog niet zo is als God het hebben wil. We moeten aanhouden met bidden totdat het antwoord komt. Het antwoord kan soms wel afwijzend zijn, zoals toen Mozes bad om Kanaän in te gaan. ([Deuteronomium 3:23-29](#)) Maar er komt altijd antwoord!

Gebed (naar [Lukas 11:1](#))

Heer, leer ons bidden.

zaterdag 13 juli 2024

Afgelopen zondag sprak Patrick van der Laan in deel 1 van de nieuwe, driedelige preekserie uit Hebreëën 10,11 en 12. Bijbeltekst deze zondag: [Hebreëën 10:19-25](#) (NBV21), titel: Geloof & Volharding. De volgende twee delen van de serie zijn: 14 juli, Hebreëën 11:1 en 13-16a, thema: Voorbeeldig geloof; 21 juli, Hebreëën 12, thema: Omringd door geloofsgetuigen.

In de preekserie van het afgelopen halfjaar dachten we na over wat het betekent om Jezus' getuigen te zijn. De serie van deze drie weken is bedoeld als reflectie op alles wat we hebben geleerd. In Hebreëën 10:19-25 staat o.a.:

'Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met Zijn Lichaam een nieuwe, levende weg gebaad, en doet nu als Hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.'

Dit gedeelte bepaalt ons bij Jezus en dat we vanuit Hem een weg willen gaan van discipelschap. Het thema discipelschap stond dan ook centraal op de kringleidersavond die we onlangs hadden.

Jezus is onze Rabbi (Leraar), en dat maakt ons, als Zijn volgelingen, leerlingen (discipelen). Het was prachtig om hier met de kringleiders over na te denken, voor te bidden en in de toekomst samen voor te gaan... om discipelen te worden en te maken.

Patrick deelde dat het feit 'dat Jezus AL mijn zonden gedragen heeft' hem enorm kan ontroeren. 'Jezus weet ALLES van mij, al mijn falen en fouten die ik beging en nog begaan zal... en toch, toch koos Hij ervoor om mijn hart te raken met Zijn liefde en mij te vullen met Zijn Heilige Geest, bizar!'

Het Bijbelgedeelte laat zien: alles is alleen door Jezus! Wat een genade.

Welke 'reden(en)' heb jij om discipel te willen zijn en God te naderen met een oprecht hart en vast geloof?

Waarom denk je bij: 'Door Zijn kracht kan ik zonder wankelen blijven belijden waarop ik hoop'? En: 'Door Zijn liefde wil ik, juist in de gemeenschap, op elkaar letten, elkaar aansporen en bemoedigen om samen van Zijn liefde te getuigen 'naarmate je de dag van Zijn wederkomst ziet naderen''?

Voor meer zie de Preek door de Week+ van 7 juli 2024.

Morgen, 14 juli, begint de dienst om 10:00 uur. Bijbeltekst: [Hebreëën 11:1](#) en [13-16a](#) (NBV21), titel: Geloof & Volharding.

NB. DIT IS DE LAATSTE PREEK DOOR DE WEEK VOOR DE ZOMER!

De Meerkerk

Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in een open relatie met God en met elkaar.

Missie

We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.

Activiteiten

Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.

Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.

Kerkelijk centrum en correspondentie-adres:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63

U kunt ook **corresponderen** via e-mail: info@meerkerk.nl

webadres:

www.meerkerk.nl

Kantoor:

Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72

IBAN NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN 802147306

Preek door de week en PddW⁺ dagelijks per e-mail ontvangen?

Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de Bijbel door te lezen.

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te beluisteren via de podcast. Je vindt 'm op Spotify, Apple podcast en Google podcast.