

## **PREEK DOOR DE WEEK+ n.a.v. zondag 7 juli 2024**

Prediker: Patrick van der Laan  
Titel: Titel: Geloof & Volharding

Bijbelgedeelte: Hebreëen 10:19-25 (NBV21)

*Broeders en zuster, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom het heiligdom binnengaan. Hij heeft voor ons met Zijn Lichaam, door het voorhangsel heen, een nieuwe, levende weg gebaad, en doet nu als Hogepriester dienst in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons geweten gereinigd is door de besprenkeling van ons hart, en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen, want Hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we op elkaar letten en elkaar aansporen tot liefde en goede daden, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van Zijn komst ziet naderen.*

### **Bijzonderheden**

De eerste preek in een nieuwe 3-delige preekserie uit Hebreëen 10, 11 en 12. De volgende 2 delen van de serie:

14 juli, Hebreëen 11:1 en 13-16a, thema: Voorbeeldig geloof,

21 juli, Hebreëen 12 (verzen op dit moment nog niet zeker), thema: Omringd door geloofsgetuigen.

\*\*\*\*\*

### **MOGELIJKE AANVULLENDE BIJBELLEZINGEN**

*Kies vóór de kringbijeekkomst welke je daarvan wilt lezen.*

Exodus 17, Psalm 119:114, Jesaja 40:29, Lucas 21:8-19, 1 Korintiërs 10:13, Kolossenzen 2:9-17, Hebreëen 11:1-2,

\*\*\*\*\*

### **ENKELE OPMERKINGEN**

In de preekserie van het afgelopen halfjaar dachten we na over wat het betekent om Jezus' getuigen te zijn. De serie van deze 3 weken, door de hoofdstukken 10, 11 en 12 van het Bijbelboek Hebreëen, is bedoeld als reflectie op alles wat we hebben geleerd én om het getuigen zijn van Jezus ook samen in de praktijk te brengen.

Het thema is deze zondag "Geloof & Volharding" en waar we op willen uitkomen is de conclusie dat we alleen *samen* kunnen volharden in geloof, hoop en liefde. We hebben elkaar nodig. Om die reden is het goed om de samenkomsten niet te missen. Die zijn er namelijk niet alleen om iets te halen, maar juist ook om iets te brengen, namelijk jezelf (in Christus).

Een bijzonder verhaal om hierbij te lezen is Exodus 17:8-15 waar het volk van Israel de strijd tegen Amalek wint doordat Mozes, ondersteund door Aaron en Chur, zijn armen omhoog weet te houden. Het is een prachtig beeld van hoe we elkaar mogen dienen en hoe we samen kunnen volharden als gemeente. Laten we daarom niet wegblijven van onze samenkomsten...

Hebreëen 10:25 zegt letterlijk: "Laten we de samenkomsten niet in de steek laten". Dat geldt dus ook voor je huiskring! De eerste vraag moet niet zijn: "Wat heb ik aan de samenkomst gehad?". De vraag moet zijn: "Wat heb ik aan de ander gegeven?"

Stel je een samenkomst voor, als de onze, waarbij iedereen hier DIE vraag zou stellen...

We realiseren ons dat er onder ons geliefde broeders en zusters zijn, die noodgedwongen wegblijven uit de samenkomsten. Bijvoorbeeld door ziekte, ouderdom of noodzakelijk werk. Het doet hen pijn dat ze niet kunnen komen, want ze willen juist graag. Maar de laatste tientallen jaren blijven steeds meer mensen weg (zelfs mensen die zich wel christen noemen!), zonder noodzaak.

Dáárvan geldt: alle mooie woorden van elkaar liefhebben als broeders en zusters zijn leeg als we wegblijven! **Jakobus 2:18** zou zeggen: *“Laat mij maar eens zien dat je elkaar kunt liefhebben zónder te komen, dan zal ik laten zien dat ik liefheb dóór te komen.”*

Voor het ‘bij elkaar komen’ staat in Hebreeën 10 een woord met de letterlijke betekenis van ‘bij elkaar gebracht worden’, ‘verzameld worden’. Jezus is het die ons samenbrengt. Dit woord doet sterk denken aan de laatste dag wanneer alle gelovigen samen bijeengebracht worden bij Jezus.

Het samen worden gebracht nu, in deze samenkomst, staat in het licht van het samen worden gebracht straks, op de dag dat Jezus terugkomt. Die dag komt, letterlijk met de dag, dichterbij. De vraag is niet OF Jezus terugkomt, het is de zekerheid DAT Jezus terugkomt. Daar hoeft je niet bang voor te zijn, daar moet je klaar voor zijn.

**Lucas 21:8-19** – Als Jezus uitlegt wanneer Hij terugkomt en aan welke tekenen je dit kan herkennen, dan noemt Hij:

- Laat je niet misleiden
- Raak niet in paniek over oorlogen en opstand
- Aardbevingen, hongersnoden en epidemieën zullen komen
- Jullie zullen worden gehaat omwille van Mijn Naam
- Jullie zullen worden mishandeld, vervolgd, uitgeleverd en opgesloten
- DAN zullen jullie van Mij getuigen!!

Ben jij er klaar voor? Je kan, door geloof in Jezus, zonder schroom naderen tot God, in het heilige der heilige. Daar vind je 100% zeker: geloof, hoop en liefde!

Alleen samen kunnen we hierin volharden...tot de dag dat Hij terugkomt!

\*\*\*\*\*

## LIEDEREN

708 – Hoe groot is Uw trouw

249 – Heer, wat een voorrecht

369 – Door Uw genade Vader

Jesus at the center

Zoon van de levende God

KINDERMEDLEY: Vertel het aan de mensen – Elly & Rikkert

Jezus is de weg

Kinder Opwekking 106 – Wij zullen gaan

123 – Groot is Uw trouw, o Heer

\*\*\*\*\*

## GESPREKSVRAGEN

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet voor de kringleider. *Bekijk welke je kunt gebruiken of kunt aanvullen met vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn.*

1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Welke verandering brengt dit teweeg in jouw eigen geestelijk leven in navolging van Jezus? Denk daarbij ook aan wat jou in de Bijbeltekst en de preek van zondag opviel en aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?
2. Neem tijd om elkaar op te bouwen met het getuigenis van wat de Heer de laatste weken in je leven aan het doen is:
  - a. in het lezen van de Bijbel (Woord);
  - b. in de omgang met Hem in je gebedsleven (Gebed);
  - c. in hoe je bidt en je jezelf openstelt naar mensen die Hem nog niet kennen (Zending);
  - d. in hoe je bidt voor je mede-geloofsgenoten en hen zoekt te dienen in het geloof (Zorg);
  - e. in hoe je tot zegen bent voor je leefomgeving, in de straat en je werk, in je sociale leven (Zegen).
3. Noteer wat jou in de lezing in het bijzonder aansprak of bij jou tot vragen leidt en deel dit met elkaar.
4. Ga met elkaar als kring, i.p.v. achteraf, eens vooraf het Bijbelgedeelte lezen en overdenken met elkaar. Voor volgende week dus Hebreeën 11 en die week erop hoofdstuk 12. Bespreek dan achteraf of dit jullie heeft geholpen om met nog meer verwachting naar de kerk te komen?
5. Hebreeën 10: 23 spoort ons aan zonder te wankelen datgene te blijven belijden waarop we hopen. Denk een minuutje na om dit vers in je eigen woorden te zeggen. Deel jouw gedachten met de kring. Bespreek vervolgens met elkaar hoe je dit vers in de praktijk kunt brengen.
6. Hebreeën 10: 24 roept ons op, op elkaar te letten en elkaar aan te sporen tot liefde en goede daden. Hoe breng jij dit vers in de praktijk? Hoe kun je elkaar aansporen tot liefde en goede daden tijdens de zomerweken, wanneer je elkaar niet of veel minder dan normaal ziet?
7. Patrick zei dat de eerste vraag bij Hebreeën 10: 24 en 25 niet moet zijn: “Wat heb ik aan de samenkomst gehad?”, maar “Wat heb ik aan de ander gegeven?”. Ben jij het hier mee eens? Ga jij met deze instelling naar de dienst op zondag en naar je huiskring? Waarom wel/niet?
8. Stel je een zondagsdienst voor, waarbij iedereen met de vraag “Wat heb ik aan de ander gegeven? in zijn of haar achterhoofd naar de dienst is gekomen. Wat zou er volgens jou dan anders zijn?  
Stel je een huiskringavond voor, waarbij iedereen met die vraag in zijn of haar achterhoofd naar de kring is gekomen. Wat zou er volgens jou dan anders zijn?
9. Mis jij het als je niet naar de zondagsdienst of huiskring gaat? Waarom wel/niet?
10. Ben je het eens met de volgende stelling: alle mooie woorden van elkaar liefhebben als broeders en zusters zijn leeg als we wegblijven bij onze samenkomsten? Waarom wel/niet?

11. Lees met elkaar Lucas 21:8-19. Welke reacties, gevoelens en lessen roept dit gedeelte bij je op?

12. Welke 'reden(en)' heb jij om discipel te willen zijn en God te naderen met een oprecht hart en vast geloof?

13. Waaraan denk je bij: 'Door Zijn kracht kan ik zonder wankelen blijven belijden waarop ik hoop'? En: 'Door Zijn liefde wil ik, juist in de gemeenschap, op elkaar letten, elkaar aansporen en bemoedigen om samen van Zijn liefde te getuigen 'naarmate je de dag van Zijn wederkomst ziet naderen''?

\*\*\*\*\*

### **GEBEDSSUGGESTIE**

*Heer, breng ons samen, één in Uw Naam om te kunnen volharden in geloof, hoop en liefde. Tot de dag dat U terugkomt. Amen!*

\*\*\*\*\*

