

Samen naar Zondag



Preekserie: Heb elkaar lief Onderweg naar zondag 11 mei 2025: 'Heb elkaar lief'

Het Nieuwe Testament bevat maar liefst 59 geboden waarin het woord 'elkaar' voorkomt: heb elkaar lief, draag elkaars lasten, vergeef elkaar – en zo verder. In de preekserie 'Heb elkaar lief' willen we samen stilstaan bij tien van deze 'elkander-teksten'. Samen optrekken in Zijn gemeente brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar tegelijk schuilt daarin een enorme rijkdom. In deze serie willen we concreet maken hoe we de opdracht om elkaar lief te hebben – zoals Jezus ons heeft liefgehad – in de praktijk kunnen brengen.

Hoe werkt 'Samen naar Zondag'? Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

1. Zelf ontdekken

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

2. Aanvullende teksten en suggesties

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: Johannes 13:1-17 en 31-35 (NBV21)

Jezus wast de voeten van de leerlingen

¹Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat Hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die Hem in de wereld toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. ²Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iskariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. ³Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven en dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, ⁴stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om ⁵en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af met de doek die Hij omgeslagen had. ⁶Toen Hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: ‘U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?’ ⁷Jezus antwoordde: ‘Wat Ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ ⁸‘O nee,’ zei Petrus, ‘mijn voeten zult U niet wassen, nooit!’ Jezus zei: ‘Als Ik ze niet mag wassen, kun je niet bij Mij horen.’ ⁹‘Dan niet alleen mijn voeten, Heer,’ antwoordde Simon Petrus, ‘maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ ¹⁰Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ ¹¹Hij wist namelijk wie Hem zou uitleveren, daarom zei Hij dat ze niet allemaal rein waren. ¹²Toen Hij hun voeten gewassen had, deed Hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?’ vroeg Hij. ¹³‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen Mij, en terecht, want dat ben Ik ook. ¹⁴Als Ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. ¹⁵Ik heb een voorbeeld gegeven; wat Ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. ¹⁶Werkelijk, Ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. ¹⁷Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt.

Jezus is de weg naar de Vader

³¹Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. ³²Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. ³³Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” ³⁴Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals

Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. ³⁵Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

2. Aanvullende teksten en suggesties

1 Johannes 4:16

¹⁶ Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld Hem niet kent.

Johannes 13:34-35 Jezus zegt tegen zijn leerlingen:

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. ³⁵Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

1 Korintiërs 13:4-8

⁴De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. ⁵Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ⁶ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. ⁷Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. ⁸De liefde zal nooit vergaan.

Suggestie 1. Jezus noemt het elkaar liefhebben een gebod. Dat klinkt misschien gek – kun je liefde eigenlijk wel opdragen? Is liefde niet vooral een gevoel? Je zou tijdens de kringavond dieper kunnen nadenken over deze spanning.

Suggestie 2. Je kunt samen 1 Korintiërs 13:4-8 lezen. Deze tekst is – na Johannes 3:16 – misschien wel de bekendste Bijbeltekst over liefde. Ze wordt vaak gelezen bij huwelijksluitingen, en dat is niet vreemd: dit wil je je geliefde natuurlijk geven. Maar Jezus sprak over liefde in een veel bredere context. Hij gaf Zijn leerlingen de opdracht om elkaar lief te hebben – als weerspiegeling van Zijn liefde. Niet als gevoel, maar als houding. Niet alleen richting mensen die je aardig vindt, maar richting de

hele gemeenschap van gelovigen. Sta als kring stil bij deze liefdevolle beschrijving. Laat de woorden op je inwerken. Wat raakt je? Wat vind je moeilijk? Wat leer je eruit over hoe we met elkaar mogen omgaan binnen de gemeente?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

De afgelopen maanden spraken we in de diensten veel over de ‘verticale’ liefde, de liefde van God voor de mens. Met als ultiem sluitstuk de genade en liefde van God die we mochten herdenken en vieren tijdens Goede Vrijdag en Pasen. In de nieuwe preekserie denken we meer na over de horizontale liefde: die van mensen onderling, maar in het bijzonder de liefde binnen de gemeente, als broeders en zusters van Gods huisgezin. En dat alles gebaseerd op de onuitputtelijke Bron van liefde die God is en die de wereld (en de gemeente) kan veranderen.

Samen. Om met elkaar te delen, elkaar te bemoedigen, om elkaar te helpen vasthouden aan God en Zijn beloften, aan Zijn kerk, Zijn liefde, Zijn genade, Zijn plan, en vanuit dat fundament ook de moeilijkheden die er in onze gebroken wereld kunnen zijn, te helpen dragen.

Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn (lied Opwekking 378)

Hoe belangrijk is de liefde? Toen Jezus Petrus riep voor het leiden van Gods kudde, vroeg Hij eerst tot driemaal toe: *“Petrus, heb je Mij lief? Houd je van Me?”* (Johannes 21,15-19) Kwaliteiten en gaven kunnen heel belangrijk zijn, maar denkend aan 1 Korintiërs 13:1-3: zonder liefde is het niets.

In 1 Johannes 4 staat: *¹¹Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. ¹²Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen. ¹³Dat wij in Hem blijven en Hij in ons, weten we doordat Hij ons heeft laten delen in zijn Geest. ¹⁴En we hebben zelf gezien waarvan we nu getuigen: dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als redder van de wereld.*

*En Paulus verwoordt het zo in 2 Korintiërs 5:14:
De liefde van Christus dringt ons.*

Vragen:

Liefde is geweldig, maar wat is het ook moeilijk. Ja of Nee?
Geef eens woorden aan je antwoord.

Kun je zeggen dat je liefde niet kunt 'maken', dat je liefde voor iets of iemand nu eenmaal hebt of niet. Of kunnen we er iets aan dóen? En zo ja, denk eens na over hoe je daarin - binnen en buiten de gemeente - kunt 'oefenen'. Deel met elkaar wat zoal naar boven komt.

Voor wie heb jij liefde terwijl je zijn/haar gedragingen echt naar vindt? Hoe kan dat?

Liefde geven of liefde ontvangen, als je moest kiezen, wat koos je dan?
Waarom?

Stelling: Liefde voor medemensen komt je niet aanwaaien... tenzij de Heilige Geest met jou en/of de ander aan het werk is... Mee eens?
Waarom/waarom niet?

Liefde heeft veel gezichten/uitingen. Wij kunnen liefhebben, maar God IS liefde. Hoe heb jij Gods liefde leren kennen en hoe zou je die liefde omschrijven als je een ander erover zou willen vertellen?

Liefde is... ken je de cartoons en teksten van Kim Casali nog?
Hoe zou jij woorden geven aan de vraag: wat is liefde?

Tot slot nog een paar bemoedigende teksten (er zijn er veel meer!):

1 Johannes 4:16-17: *¹⁶Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. ¹⁷Zo is de liefde bij ons tot volmaaktheid gekomen, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.*

2 Korintiërs 13:13: *De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.*