

# Samen naar Zondag



## Preekserie: Genesis – Van Eden naar Egypte Onderweg naar zondag 18 januari 2026: 'Abram trok naar Egypte'

Na de adventsserie hebben we de draad weer opgepakt van Genesis en het grote verhaal dat God met de wereld heeft. Een verhaal dat zijn vervulling vindt in Christus: de Alpha en de Omega, het begin en het einde. In Hem vinden we zowel onze oorsprong als onze bestemming. De eerste serie sloten we af met de geschiedenis van het bouwen en mislukken van de toren van Babel, die inging tegen Gods geboden. Nu volgen we tot aan Pasen de geschiedenis van God met aartsvader Abraham, die wel gehoor gaf aan wat God vroeg en daardoor - volkomen onverwacht en tegen alle menselijke logica in - een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis werd als 'vader van vele volkeren'.

\*\*\*\*\*

**Hoe werkt 'Samen naar Zondag'?** Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

### 1. **Zelf ontdekken**

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

### 2. **Aanvullende teksten en suggesties**

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

### 3. **Meer toelichting en gespreksvragen**

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

# 1. Zelf ontdekken

## Bijbeltekst: Genesis 12:9-13:4 (NBV21)

<sup>9</sup> Steeds verder reisde Abram, in de richting van de Negev.

<sup>10</sup> Toen brak er in het land hongersnood uit. Abram trok naar Egypte om daar als vreemdeling te verblijven, want de hongersnood was

zwaar. <sup>11</sup> Toen hij op het punt stond Egypte binnen te trekken, zei hij

tegen zijn vrouw Sarai: ‘Luister, ik weet heel goed dat jij een mooie vrouw bent. <sup>12</sup> Als de Egyptenaren je zien, zullen ze zeggen: “Dat is zijn vrouw,”

en dan doden ze mij en laten ze jou in leven. <sup>13</sup> Zeg daarom dat je mijn

zus bent, dan zal het dankzij jou misschien goed met me aflopen en komt

mijn leven niet in gevaar.’ <sup>14</sup> Inderdaad was Abram nog maar nauwelijks

in Egypte of de Egyptenaren zagen dat Sarai een bijzonder mooie vrouw

was. <sup>15</sup> Ook de officieren van de farao merkten haar op, en ze prezen

haar aan bij de farao, die de vrouw liet overbrengen naar zijn paleis. <sup>16</sup> En

dankzij haar ging het Abram goed: de farao gaf hem schapen en geiten,

runderen, ezels, slaven en slavinnen, ezellinnen en kamelen.

<sup>17</sup> Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er

gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. <sup>18</sup> Toen ontbood de farao Abram.

‘Wat hebt u mij aangedaan!’ zei hij. ‘Waarom hebt u me niet verteld dat ze

uw vrouw is? <sup>19</sup> Waarom hebt u gezegd dat ze uw zus is? Nu heb ik haar

tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en vertrek

van hier.’ <sup>20</sup> En de farao gaf zijn mannen bevel om Abram, met zijn vrouw

en al zijn bezittingen, uitgeleide te doen.

<sup>1</sup> Vanuit Egypte trok Abram, met zijn vrouw en zijn bezittingen, weer naar

de Negev. Lot ging met hem mee.

<sup>2</sup> Abram was bijzonder rijk: hij had veel vee, zilver en goud. <sup>3</sup> Vanuit de

Negev trok hij verder naar Betel, van de ene pleisterplaats naar de

andere, tot aan de plaats tussen Betel en Ai waar zijn tent al eerder had

gestaan <sup>4</sup> en waar hij toen een altaar had gebouwd. Daar riep Abram de

naam van de HEER aan.

# 2. Aanvullende teksten en suggesties

## Genesis 12:1-3

<sup>1</sup> De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie,

*verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.*

*<sup>2</sup> Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn.*

*<sup>3</sup> Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.'*

### **Deuteronomium 31:8**

*'De HEER zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen.'*

### **Psalm 25:4-5**

*<sup>4</sup> Maak mij, HEER, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.*

*<sup>5</sup> Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want U bent de God die mij redt, op U blijf ik hopen, elke dag weer.*

### **Psalm 139:23-24**

*<sup>23</sup> Doorgrond mij, God, en ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt,*

*<sup>24</sup> zie of ik geen verkeerde weg ga, en leid mij op de weg die eeuwig is.*

### **Spreuken 4:26-27**

*<sup>26</sup> Weet welke weg je wilt inslaan, dan loop je met vaste tred.*

*<sup>27</sup> Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.*

### **Spreuken 28:13**

*<sup>13</sup> Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.*

### **1 Korinthe 10:13**

*U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: Hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.*

### **Suggestie 1**

Zondag 11 januari lazen we in Genesis 12:1-8 hoe Abram op weg ging met God. Deze week lezen we vanaf vers 10 hoe het verder gaat nadat een hongersnood was uitgebroken. Vergelijk Genesis 12:1-8 met Genesis 12:10-20. Welke verschillen in de manier waarop Abram met God onderweg is vallen je op? Kijk nu eens naar hoe jij met God onderweg bent. Welke lessen voor jouw reis haal je uit de vergelijking?

## Suggestie 2

Abram is nog maar net op weg. God had hem grote zegen beloofd. En dan breekt een hongersnood uit. Het geloof van Abram wordt meteen op de proef gesteld. Wat gaat hij doen? Probeer je eens te verplaatsen in de situatie van Abram. Hoe zou jij reageren? En heb je zelf wel eens een situatie meegemaakt dat je geloof op de proef gesteld werd? Vertel er eens over.

## 3. Meer toelichting en gespreksvragen

Abram, die later Abraham zou worden genoemd, is samen met Sarai (later Sara genoemd) op weg naar een voor hem vreemd land. Hij had alles achtergelaten om de roeping van God te volgen. Wat een voorbeeld in geloof! God had hem veel zegen beloofd.

En toen brak er een hongersnood in het land uit. Wat nu? In Genesis 12:9-13:4 lezen we hoe Abram reageert op deze situatie.

### Vraag 1

Lees Genesis 12:9-13:4 door en noteer wat je opvalt in hoe Abram reageert op de hongersnood. Noteer ook hoe God reageert op de situatie waarin Abram zichzelf en met name zijn vrouw Sarai heeft gebracht. Wat zegt dit jou over Gods trouw?

### Vraag 2

De manier waarop Abram reageert op tegenslag kan ons aan het denken zetten. Ken je andere verhalen uit de Bijbel waarin iemands geloof op de proef werd gesteld? Misschien is jouw geloof ook wel eens behoorlijk op de proef gesteld. Hoe kunnen deze verhalen uit de Bijbel jou en anderen helpen om hiermee om te gaan?

### Vraag 3

In 1 Petrus 1:4-9 zien we hoe we zelfs in tijden van beproevingen blij kunnen worden over onze hoopvolle toekomst:

*<sup>4-5</sup> Er wacht u, die vanwege uw geloof door Gods kracht wordt beschermd, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die klaarligt om aan het einde van de tijd geopenbaard te worden. <sup>6</sup> Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. <sup>7</sup> Zo kan de*

*echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst – en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. <sup>8</sup> U hebt Hem lief zonder Hem ooit gezien te hebben; en zonder Hem nu te zien gelooft u in Hem en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde, <sup>9</sup> omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding.*

En in Jakobus 1:2-4 lezen we wat beproeving met ons kan doen:

*<sup>2</sup> Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. <sup>3</sup> Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. <sup>4</sup> Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming.*

Blij worden van beproeving, dat klinkt misschien wel als een brug te ver. Het kan veel van ons geloof vragen. Beproevingen hebben het geloof van Abraham gevormd, zoals we in Hebrëeën 11:17-19 kunnen lezen:

*<sup>17</sup> Door zijn geloof kon Abraham, toen hij op de proef werd gesteld, Isaak als offer opdragen. Hij die de beloften had ontvangen, was bereid zijn enige zoon te offeren. <sup>18</sup> Terwijl er tegen hem gezegd was: ‘Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,’ <sup>19</sup> zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.*

Zo is het geloof van Abraham een voorbeeld voor ons allemaal. Gods trouw is er voor ons allemaal. In welke situatie we ons ook bevinden.

Deel met elkaar in alle eerlijkheid of je op dit moment tegenslag of beproeving in je geloof ervaart. Of misschien ervaar je juist zegen. Breng je dank en misschien je vragen en onzekerheden in gebed bij God. Dank voor Gods eeuwige trouw en bid dat je die trouw mag ervaren.

