

Samen naar Zondag



Preekserie: Genesis – Van Eden naar Egypte Onderweg naar zondag 15 maart 2026: 'Met Christus omkleed'

We zitten in de preekserie over het boek Genesis en het grote verhaal dat God met de wereld heeft. Een verhaal dat zijn vervulling vindt in Christus: de Alpha en de Omega, het begin en het einde. In Hem vinden we zowel onze oorsprong als onze bestemming.

In de periode tot aan Pasen volgen we de geschiedenis van God met aartsvader Abraham, die gehoor gaf aan wat God vroeg en daardoor - volkomen onverwacht en tegen alle menselijke logica in - een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis werd als 'vader van vele volkeren'.

Hoe werkt 'Samen naar Zondag'? Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

1. **Zelf ontdekken**

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

2. **Aanvullende teksten en suggesties**

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

3. **Meer toelichting en gespreksvragen**

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: Galaten 3:6-29 (NBV21)

⁶ Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als rechtvaardigheid toegerekend.’ ⁷ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. ⁸ En de Schrift, die voorzag dat God ook de andere volken door geloof rechtvaardig zou verklaren, verkondigde het evangelie al lang tevoren aan Abraham: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ ⁹ En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend. ¹⁰ Maar wie zijn vertrouwen stelt in het naleven van de wet, leeft onder een vloek, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die zich niet houdt aan alles wat in het boek van de wet geschreven staat.’ ¹¹ Dat niemand voor God als rechtvaardig geldt omdat hij de wet naleeft, is volkomen duidelijk, want ‘de rechtvaardige zal leven door geloof’. ¹² Bij de wet daarentegen gaat het niet om geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ ¹³ Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons vervloekt te worden, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’ ¹⁴ Zo zouden in Christus Jezus alle volken delen in de zegen van Abraham en zouden wij, zoals is beloofd, door geloof de Geest ontvangen.

¹⁵ Broeders en zusters, zoals algemeen bekend, is een testament rechtsgeldig als het door een mens bekrachtigd is; niemand kan het ongeldig verklaren of er iets aan toevoegen. ¹⁶ Net zo gaf God zijn beloften aan Abraham en zijn nakomeling. Let wel, er staat niet ‘nakomelingen’, alsof het velen betreft, maar het gaat er om één: ‘je nakomeling’ – en dat is Christus. ¹⁷ Ik bedoel dit: de wet, die vierhonderddertig jaar na de belofte is gekomen, maakt het testament dat door God bekrachtigd is niet ongeldig. De wet kan de belofte niet ontkrachten. ¹⁸ Immers, als de erfenis afhankelijk zou zijn van de wet, zou ze niet afhankelijk zijn van de belofte, maar het is nu juist door zijn belofte dat God zijn genade aan Abraham heeft geschonken.

¹⁹ Waarom dan toch de wet? De wet is later toegevoegd om onze overtredingen aan het licht te brengen, tot de komst van de nakomeling aan wie de belofte was gedaan, en werd door engelen uitgevaardigd bij monde van een bemiddelaar. ²⁰ Maar bemiddeling is niet nodig wanneer

er maar één is die handelt, en God is één. ²¹ *Is de wet daarom in strijd met Gods beloften? Absoluut niet. Als er een wet gegeven was die leven kon brengen, dan zouden we inderdaad rechtvaardig verklaard kunnen worden op grond van de wet.* ²² *Maar de Schrift heeft alles in de macht van de zonde gelegd, zodat de belofte kon worden gegeven op grond van geloof in Jezus Christus, aan wie op Hem vertrouwen.* ²³ *Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden.* ²⁴ *Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam, opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof.* ²⁵ *Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,* ²⁶ *want door dit geloof bent u allen kinderen van God, in Christus Jezus.* ²⁷ *U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.* ²⁸ *Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.* ²⁹ *En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.*

2. Aanvullende teksten en suggesties

Genesis 15:6

Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als rechtvaardigheid.

Romeinen 1:16-17

¹⁶ *Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.* ¹⁷ *In dit evangelie openbaart Gods gerechtigheid zich immers van begin tot eind door geloof, zoals ook geschreven staat: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’*

Romeinen 6:3-4

³ *Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood?* ⁴ *We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.*

Romeinen 6:7-9

⁷ Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. ⁸ Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met Hem zullen leven, ⁹ omdat we weten dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de dood, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.

2 Korinthe 5:21

Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Efeze 2:8-10

⁸ Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God ⁹ en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan. ¹⁰ Want Hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Efeze 4:23-24

²³ laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken ²⁴ en trek de nieuwe mens aan, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.

Kolossenzen 2:11-15

¹¹ In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. ¹² Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. ¹³ U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. ¹⁴ Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. ¹⁵ Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Suggestie 1

In Galaten 3:27-28 lezen we dit:

27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

Probeer met elkaar de betekenis van deze twee verzen uit te diepen.

- * Wat betekent het *één met Christus* in vers 27?
- * En wat betekent het *één in Christus* in vers 28?
- * Wat betekent het voor jou om één met Christus te zijn?
- * En wat betekent het voor je om één in Christus te zijn?

Paulus gebruikt het beeld dat je met Christus omkleed bent. Stel je voor dat je naar een feest gaat. Hoe anders voel je je wanneer je met oude versleten kleren aankomt of wanneer je in je mooiste kleren komt?

Wanneer je je bewust bent van die mooie kleren, voel je je misschien wel anders. Je gedraagt je misschien wel anders. Ben jij je ervan bewust dat je elke dag met Christus omkleed bent? Hoe zou dit je doen en laten kunnen beïnvloeden? Hoe zouden anderen aan jou kunnen zien dat je met Christus omkleed bent?

Suggestie 2

Paulus wijst de Galaten erop dat ze niet door het onderhouden van de wet gerechtvaardigd zijn maar door het geloof in Jezus Christus. Dat was nodig omdat veel Galaten dachten dat geloof in Jezus niet voldoende was. Sommigen beweerden dat ook de besnijdenis en het onderhouden van de wetten van Mozes noodzakelijk was om gerechtvaardigd te worden.

Denk met elkaar eens na waarover Paulus een brief aan onze kerk, anno nu, zou kunnen schrijven. Zou hij voor ons ook een boodschap over wet en geloof hebben? Waarover zou Paulus aan ons kunnen schrijven?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

We maken vanuit Genesis een uitstapje naar de brief van Paulus aan de christenen in Galatië. Daarbij laten we de geschiedenis van Abraham niet los. Direct in vers 6 wordt over Abraham al gezegd dat hij op God vertrouwde en dat dit hem als rechtvaardigheid werd toegerekend. De Galaten hadden deze boodschap nodig omdat ze vonden dat het onderhouden van de wetten van Mozes bijdroeg aan hun rechtvaardiging. Dit Bijbelgedeelte heeft ons ook veel te zeggen over het verband tussen wet en geloof.

Vraag 1

Lees Galaten 3:6-29 door en noteer wat je opvalt. Wat vind je mooi? Wat verwondert je? Wat vind je moeilijk? Wat raakt je?

Vraag 2

Paulus zegt zowel in vers 10 als in vers 13 “*er staat geschreven*”. Laat die woorden op je inwerken. Om de dwaalleer van de Galaten te weerleggen maakt Paulus gebruik van de Schriften. Dat deed Jezus ook toen Hij in de woestijn door de duivel op de proef werd gesteld ([Mattheüs 4:1-11](#)). Heb jij voor jezelf wel eens woorden uit de Bijbel gebruikt toen je geloof op de proef gesteld werd? Hoe heeft dit uitgewerkt?

Vraag 3

Hoe kijk jij naar het gehoorzamen van Gods wetten en geboden? Kun je echt geloven en alle wetten en geboden naast je neerleggen?

Wat vind je van de volgende metafoer?

Je kunt het vergelijken met een spiegel waarin je ziet dat je vuil bent. De spiegel toont aan dat je vuil bent, maar de spiegel is geen zeep waarmee je die vuiligheid kunt afwassen. Zo toont de wet aan dat je een zondaar bent, maar geeft niet het middel waardoor je van je zonden kunt worden verlost. De verlossing van je zonden kan alleen door het bloed van Jezus.

Het Griekse woord voor ‘omkleed’ in vers 27 (*U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.*) komen we ook tegen in de gelijkenis van de Verloren zoon in Lucas 15:

²¹ “Vader,” zei zijn zoon tegen hem, “ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u, ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te

worden.”²² Maar de vader zei tegen zijn knechten: “Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan, doe hem een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen.”²³ Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feestvieren,²⁴ want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen, hij was verloren en is teruggevonden.” En ze begonnen feest te vieren.

Dat ‘trek het hem aan’ is in het Grieks hetzelfde woord als ‘omkleed’. De Vader stond al op de uitkijk naar zijn zoon en laat hem het mooiste gewaad aantrekken. Zo stond God voor jou en mij al op de uitkijk om je te omkleden met Christus. Net als de verloren zoon vind je jezelf misschien niet waardig. Door de doop mag je weten dat je door Jezus’ redding waardig bent geworden om elke dag met Hem bekleed te zijn!

