



Preekserie: Genesis – Van Eden naar Egypte Onderweg naar zondag 22 maart 2026: 'Een halve waarheid, een hele redding'

We zitten in de preekserie over het boek Genesis en het grote verhaal dat God met de wereld heeft. Een verhaal dat zijn vervulling vindt in Christus: de Alpha en de Omega, het begin en het einde. In Hem vinden we zowel onze oorsprong als onze bestemming.

In de periode tot aan Pasen volgen we de geschiedenis van God met aartsvader Abraham, die gehoor gaf aan wat God vroeg en daardoor - volkomen onverwacht en tegen alle menselijke logica in - een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis werd als 'vader van vele volkeren'.

Hoe werkt 'Samen naar Zondag'? Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

1. **Zelf ontdekken**

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

2. **Aanvullende teksten en suggesties**

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

3. **Meer toelichting en gespreksvragen**

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

1. Zelf ontdekken

Genesis 20:1-18 (NBV21)

¹Abraham brak op en trok naar de Negev, waar hij tussen Kades en Surging wonen. Toen hij vervolgens als vreemdeling in Gerar verbleef, ²zei hij van zijn vrouw Sara dat ze zijn zus was. Het gevolg was dat Abimelech, de koning van Gerar, Sara naar zijn paleis liet overbrengen. ³Maar 's nachts verscheen God in een droom aan Abimelech en zei tegen hem: 'Je bent ten dode opgeschreven omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald: ze is getrouwd.' ⁴Nu had Abimelech nog niet met haar geslapen. 'Heer,' riep hij uit, 'wilt U dan mensen doden terwijl ze onschuldig zijn?' ⁵Hij zei me toch dat ze zijn zus was? En ook zijzelf heeft gezegd dat hij haar broer is. Ik heb dit gedaan met een zuiver geweten, mij treft geen enkele blaam.' ⁶God antwoordde hem in zijn droom: 'Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt. Daarom heb Ik je er ook van weerhouden tegen Mij te zondigen en heb Ik verhinderd dat je haar zou aanraken.' ⁷Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden, en dan zul je in leven blijven. Maar geef je haar niet terug, weet dan dat je onherroepelijk zult sterven, jij en allen die bij je horen.'

⁸De volgende morgen riep Abimelech in alle vroegte zijn dienaren bij zich en vertelde hun wat er was gebeurd; de schrik sloeg hun om het hart. ⁹Hierna liet hij Abraham bij zich roepen. 'Wat hebt u ons aangedaan!' zei hij. 'Wat heb ik u misdaan dat u mij en mijn rijk schuldig hebt laten worden aan zo'n zwaar vergrijp? De manier waarop u mij hebt behandeld, is ontoelaatbaar. ¹⁰Met welke bedoeling hebt u dit gedaan?' ¹¹Abraham antwoordde: 'Ik dacht: Misschien heeft men in deze streken geen ontzag voor God en zullen ze me doden om mijn vrouw. ¹²Bovendien, ze is werkelijk mijn zus: ze is de dochter van mijn vader. Ze is alleen niet de dochter van mijn moeder, en zo kon ze mijn vrouw worden. ¹³Toen God mij ver van mijn verwanten liet rondzwerven, zei ik dan ook tegen haar: "Bewijs me een dienst en zeg overal waar we komen dat ik je broer ben."'

¹⁴Toen schonk Abimelech schapen en geiten, runderen, slaven en slavinnen aan Abraham, en ook gaf hij hem zijn vrouw Sara terug. ¹⁵'Mijn land ligt voor u open,' zei hij, 'u kunt gaan wonen waar u maar wilt.' ¹⁶En tegen Sara zei hij: 'Ik geef uw broer duizend sjekel zilver, in de hoop dat allen in uw omgeving dan bereid zullen zijn de ogen te sluiten voor wat u is overkomen; uw eer blijft volledig bewaard.' ¹⁷Toen bad Abraham tot God, en

God genas Abimelech en zijn vrouw en bijvrouwen, zodat ze weer kinderen konden krijgen; ¹⁸de HEER had namelijk bij alle vrouwen in Abimelechs paleis de moederschoot gesloten om wat er gebeurd was met Abrahams vrouw Sara.

Genesis 21:22-34 (NBV21)

Bondgenootschap met Abimelech

²²Op een dag kwam Abimelech bij Abraham, samen met zijn legeraanvoerder Pichol. 'God blijkt u terzijde te staan bij alles wat u onderneemt,' zei hij. ²³'Zweer mij daarom bij God, hier op deze plaats, dat u mij, mijn kinderen en kindskinderen nooit zult bedriegen, maar dat u mij en het land waar u als vreemdeling verblijft, evenveel loyaliteit zult tonen als u van mij hebt ondervonden.' ²⁴'Dat zweer ik,' zei Abraham. ²⁵Maar wel maakte hij Abimelech verwijten over een waterput die Abimelechs knechten zich hadden toegeëigend. ²⁶'Ik weet niet wie dat heeft gedaan,' zei Abimelech. 'U hebt er mij niets over gezegd en ik hoor er nu voor het eerst van.' ²⁷Toen schonk Abraham schapen, geiten en runderen aan Abimelech en sloten zij een bondgenootschap. ²⁸Zeven oilammetjes zette Abraham apart. ²⁹'Wat hebben die zeven lammetjes te betekenen die u apart hebt gezet?' vroeg Abimelech hem, ³⁰en hij antwoordde: 'Door die zeven oilammetjes van mij aan te nemen erkent u dat ik deze put hier heb gegraven.'

³¹Omdat zij daar een eed zwoeren heet die plaats Berseba. ³²Zo sloten zij in Berseba een bondgenootschap. Daarna ging Abimelech met zijn legeraanvoerder Pichol terug naar het land van de Filistijnen. ³³Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van de HEER, de eeuwige God, aan. ³⁴Hij woonde lang als vreemdeling in het land van de Filistijnen.

2. Aanvullende teksten en suggesties

Genesis 12:17-20

¹⁷Maar de HEER trof de farao en zijn hof met zware plagen om wat er gebeurd was met Abrams vrouw Sarai. ¹⁸Toen ontbood de farao Abram. 'Wat hebt u mij aangedaan!' zei hij. 'Waarom hebt u me niet verteld dat ze uw vrouw is?' ¹⁹Waarom hebt u gezegd dat ze uw zus is? Nu heb ik haar

tot vrouw genomen. Hier is uw vrouw weer, neem haar mee en vertrek van hier.’ ²⁰*En de farao gaf zijn mannen bevel om Abram, met zijn vrouw en al zijn bezittingen, uitgeleide te doen.*

Ezechiël 22:30

Ik heb gezocht naar iemand die een muur om de stad kon bouwen, die het land wilde verdedigen, die vóór Mij ging staan opdat het niet zou worden vernietigd – maar zo iemand heb Ik niet gevonden.

Psalm 106:23

Hij besloot hen uit te roeien, maar Mozes, de man die Hij had gekozen, verdedigde hen, ging voor Hem staan en wendde zijn dodelijke woede af.

Jakobus 5:16b

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.

Genesis 18:23

Abraham ging dichterbij Hem toe en vroeg: ‘Wilt U dan behalve de schuldigen ook de onschuldigen het leven benemen?’

Matteüs 2:13

Nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Maak je gereed en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.’

Genesis 12:2-3

²Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. ³Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.’

Suggestie 1

We hebben in hoofdstuk 20 gelezen dat Abraham opnieuw niet vertrouwt op God maar tegen Sara zegt dat zij moet doen alsof ze zijn zus is. Wat denk je als je dit leest? Wat zegt het over Abraham? Herken je dit ook in je eigen leven? Wat zegt het over God?

Suggestie 2

Abraham vervalt in een oude fout terwijl Abimelech, iemand die nog nooit

van God heeft gehoord, een veel betere indruk maakt. Je zou hem zelfs integer kunnen noemen. God zegt tegen hem: *'Ik weet heel goed dat je dit met een zuiver geweten gedaan hebt.'*

Heb jij wel eens meegemaakt dat iemand die God helemaal niet kent gedrag vertoonde dat veel christelijker/eerlijker was dan je eigen gedrag? Wat voor impact had dat op jou? Zou dit ook iets over God kunnen zeggen?

Suggestie 3

Lees vers 3 tot en met 7 nog eens van hoofdstuk 20. Wat vind je van dit gesprek tussen God en Abimelech? Wat valt je op?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Nadat Abimelech Sara naar zijn paleis had laten brengen zei God tegen hem in een droom: *"Je bent ten dode opgeschreven omdat je die vrouw naar je paleis hebt gehaald: ze is getrouwd."(....) "Maar geef haar nu terug aan haar man, want hij is een profeet en kan voor je bidden, en dan zul je in leven blijven."*

Vraag 1

De enige mogelijkheid voor Abimelech om het er levend af te brengen, is een gebed van Abraham. Waarom zou dit nodig zijn? En hoe kan het gebed van Abraham, die toch duidelijk fout zat in dit hele verhaal, toch het noodlot afwenden voor Abimelech?

In Ezechiël 22:30 (NBG) staat: *'Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.'*

Vraag 2

In hoofdstuk 22 van Ezechiël wordt Jeruzalem aangeklaagd vanwege de vele zonden en ongerechtigheid. Net als Abimelech het gebed van Abraham nodig had, had de stad Jeruzalem iemand nodig die voor deze stad bad, die voor hen in de bres sprong. Helaas kon God zo iemand toen niet vinden. Zou dit nog steeds kunnen voorkomen? Zie jij hierin een

taak/opdracht weggelegd voor jezelf als gelovige, of voor je kring of voor de gemeente?

In de vorige hoofdstukken hebben we diverse keren gelezen dat God een verbond sluit met Abraham en dat ook bevestigt. God blijft ondanks de fouten en vreemde streken van Abraham trouw aan zijn verbond.

Vraag 3

Geloof je dat God ook altijd trouw is naar jou toe? Hoe kan je dit zeker weten? Welke rol speelt Jezus hierin?

