



Preekserie: Genesis – Van Eden naar Egypte Onderweg naar zondag 5 april 2026 - Pasen: 'De belofte wordt werkelijkheid'

De afgelopen maanden volgden we de geschiedenis van God met aartsvader Abraham, die gehoor gaf aan wat God vroeg en daardoor - volkomen onverwacht en tegen alle menselijke logica in - een van de belangrijkste mensen in de geschiedenis werd als 'vader van vele volkeren'.

Deze zondag vieren we Pasen,
de Heer is waarlijk opgestaan,
zoals voorzien!
God vervult Zijn beloften.

Hoe werkt 'Samen naar Zondag'? Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

1. **Zelf ontdekken**

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

2. **Aanvullende teksten en suggesties**

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

3. **Meer toelichting en gespreksvragen**

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: Genesis 23:1-20, Romeinen 4:16-25 (NBV21)

Genesis 23:1-20

¹ Sara leefde honderdzevenentwintig jaar. ²⁻³ Ze stierf in Kirjat-Arba, het huidige Hebron, in Kanaän. Nadat Abraham bij zijn overleden vrouw had gerouwd en haar had beweend, stond hij op, vertrok en wendde zich tot de Hethieten. Hij zei: ⁴ 'Ik woon maar als vreemdeling bij u. Geeft u mij hier een eigen graf, dan kan ik mijn overleden vrouw uitdragen en begraven.'⁵ De Hethieten antwoordden hem: ⁶ 'Maar luister, heer, wij beschouwen u als een vorst die door God zelf begunstigd wordt! Begraaf uw vrouw in het beste graf dat we hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren en u beletten haar daarin te begraven.'⁷ Toen boog Abraham diep voor de Hethitische landeigenaars. ⁸ 'Als u er dus mee instemt dat ik mijn vrouw uitdraag en begraaf,' zei hij, 'wees dan zo goed er bij Efron, de zoon van Sochar, op aan te dringen ⁹ dat hij mij de grot van Machpela afstaat, die zijn eigendom is en aan de rand van zijn akker ligt. Laat hij mij die geven voor de volle prijs, zodat ik bij u een eigen graf heb.'¹⁰ Onder de Hethieten die daar zaten, bevond zich ook Efron zelf. Zo luid dat allen die in de stadspoort bijeen waren gekomen het konden horen, zei hij tegen Abraham: ¹¹ 'Geen sprake van, heer! Luister: die akker schenk ik u, en ook de grot die erop ligt. Ten overstaan van mijn volksgenoten geef ik u die; u kunt uw vrouw daarin begraven.'¹² Abraham boog diep voor de landeigenaars, ¹³ en terwijl iedereen toehoorde antwoordde hij Efron: 'Als u werkelijk ... Maar luistert u toch naar wat ik voorstel! Ik wil de prijs betalen die de akker waard is. Neemt u dat geld toch van mij aan en laat mij er mijn vrouw begraven.'¹⁴ Toen zei Efron tegen Abraham: ¹⁵ 'Ach luister, heer, een stuk grond van vierhonderd sjekel zilver, wat betekent dat nu voor mij of voor u? U kunt er gerust uw vrouw begraven.'¹⁶ Abraham ging hierop in en woog de hoeveelheid zilver af die Efron in het bijzijn van de andere Hethieten had genoemd: vierhonderd sjekel zilver naar de gangbare handelswaarde. ¹⁷ Zo ging de akker van Efron in Machpela, in de buurt van Mamre, met de grot en met alle bomen op dat stuk land, ¹⁸ als rechtmatig eigendom over op Abraham, ten overstaan van alle Hethieten die in de stadspoort aanwezig waren. ¹⁹ Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker in Machpela, dicht bij Mamre, het huidige Hebron, in Kanaän. ²⁰ Zo gingen het stuk grond en de daarop gelegen grot van de Hethieten over op Abraham en kwam hij in het bezit van een eigen graf.

Romeinen 4:16-25

¹⁶ Maar de belofte berust op geloof, omdat ze een geschenk van God moest zijn. Want zo is ze van kracht voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben maar ook voor wie delen in het geloof van Abraham, die de vader is van ons allen. ¹⁷ Er staat immers geschreven: 'Ik maak je de vader van vele volken.' En hij is dit ten overstaan van God, die de doden levend maakt en in het leven roept wat niet bestaat. In Hem stelde hij zijn vertrouwen. ¹⁸ Zelfs toen alle hoop vervlogen was, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd: 'Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn.' ¹⁹ Hij was al ongeveer honderd jaar oud, maar zijn geloof verzwakte niet als hij dacht aan zijn uitgeleefde lichaam en aan Sara's dode schoot. ²⁰ Hij twijfelde niet aan Gods belofte; zijn geloof verloor hij niet, integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. ²¹ Hij was ervan overtuigd dat God bij machte was te doen wat Hij had beloofd, ²² en dat geloof werd hem als rechtvaardigheid toegerekend. ²³ De woorden 'dat werd hem toegerekend' zijn niet alleen voor hem opgeschreven, ²⁴ maar ook voor ons, want ook wij zullen als rechtvaardigen worden aangenomen omdat we ons vertrouwen stellen in Hem die Jezus, onze Heer, uit de dood heeft opgewekt: ²⁵ Hij die werd prijsgegeven om onze zonden en werd opgewekt omwille van onze rechtvaardiging.

2. Aanvullende teksten en suggesties

Suggestie 1

Wat zie je in de eerste lezing wat opvalt of vragen oproept?

Wat in de tweede lezing?

Wat zegt het over Abraham? Wat zegt het over God?

Wat zegt het over geloof? Wat maakt jouw geloof sterk?

Hoe zou jij geloof omschrijven aan iemand die niet gelooft?

Kun je ook aangeven waarom jij wel gelooft? Wat noem je dan?

Matteüs 28:1-6

¹ Na de sabbat, bij het ochtendgloren van de eerste dag van de week,

kwam Maria van Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. ²

Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging

erop zitten. ³ Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. ⁴ De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. ⁵ De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. ⁶ Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft.'

Jesaja 46:10

Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen.'

Romeinen 15:4

Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.

Hebreeën 11:18,19

¹⁸ Terwijl er tegen hem (Abraham) gezegd was: 'Alleen door Isaak zul je nageslacht krijgen,' ¹⁹ zei hij bij zichzelf dat het voor God mogelijk moest zijn iemand uit de dood op te wekken, en daarom kreeg hij hem ook terug, bij wijze van voorafbeelding.

Hebreeën 11:1

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

Job 42:1-2

¹ Nu antwoordde Job de HEER: ² 'Ik weet dat niets buiten uw macht ligt en geen enkel plan voor U onuitvoerbaar is.'

Jeremia 32:17

(Jeremia bad tot de Heer:) 'Ach HEER, mijn God, U hebt met uw grote kracht, met uw machtige arm, de hemel en de aarde gemaakt. Voor U is niets onmogelijk.'

Lukas 1:34,35,38

³⁴ Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog geen gemeenschap met een man.' ³⁵ De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig

worden genoemd en Zoon van God. (...) ³⁸ Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Suggestie 2

God vervult Zijn beloften. Zij worden werkelijkheid, ondanks alles.

Goede Vrijdag, Jezus, Zoon van God, voor ons gekomen, geeft zijn leven voor mensen die Hem op datzelfde moment afwezen... Onvoorstelbaar, maar toch gebeurd.

Pasen, een mens, Jezus, staat op uit de dood. Onvoorstelbaar en toch gebeurd.

Kunnen Abraham (oud) en Sara (oud en onvruchtbaar) een kind krijgen? Onvoorstelbaar en toch gebeurde het.

Ken je meer van zulke voorbeelden uit de Bijbel?

Ken je voorbeelden uit je eigen leven of je omgeving?

Wat zeggen zulke verhalen/geschiedenissen jou? In hoeverre versterkt dat jouw geloof en leven?

Zou er een reden zijn waarom God in onze ogen soms zo lang wacht?

Welke reden(en) kun jij bedenken? Herken je daarin iets van het karakter van God?

**

Jesaja 43:24

(Dit zegt de Heer:) *Je hebt van je zilver geen kalmoes voor Mij gekocht, Mij niet verzadigd met het vet van je offers. Nee, je hebt Mij met je zonden belast, Mij vermoeid met al je wandaden.*

2 Korintiërs 5:21

Ter wille van ons heeft God Hem die de zonde niet kende één gemaakt met de zonde, zodat wij in Hem rechtvaardig voor God konden worden.

Psalm 32:1,2

¹ *Gelukkig de mens wiens ontrouw wordt vergeven, wiens zonden worden bedekt.* ² *Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.*

1 Petrus 4:12-13

¹² *Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat; er overkomt u niets uitzonderlijks.* ¹³ *Hoe meer u deelhebt*

aan Christus' lijden, des te meer moet u zich verheugen, en des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt.

Suggestie 3

In de week naar Pasen komen we ook bij de donderdag waarop Jezus met zijn leerlingen het Heilig Avondmaal houdt. Daarna gaat Hij de weg naar vreselijk lijden en de (misdadigers)dood aan een kruis.

In de Bijbel wordt een paar keer gesproken over deelhebben aan het lijden van Christus, in de zin van vervolgd kunnen worden als navolger van Jezus. Of moeilijkheden ondervinden en zelfopoffering als je Jezus wil gehoorzamen boven anderen. Als volgeling meelijden met Christus, één in lijden, één in en met Christus.

Maar je zou ook kunnen zeggen dat wij deelhebben aan Zijn lijden omdat Hij mede door ons doen en laten werd bespot, bespuugd, geslagen, gemarteld en gedood. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik: ik val toch wel mee?, maar later besepte ik dat Jezus voor álle zonden van álle mensen dit onderging. Wat zegt dit jou?

We gaan Pasen vieren, maar hoe zorgen we ervoor dat we het Heilig Avondmaal en Goede Vrijdag op een passende, betekenisvolle manier gedenken en Zijn offer voor ons bij ons binnen laten komen?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Lukas 24:1-8

¹ Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze bereid hadden. ² Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold, ³ en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet. ⁴ Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen. ⁵ Ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? ⁶ Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat Hij jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: ⁷ de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.' ⁸ Toen herinnerden ze zich zijn woorden.

De afgelopen zondagen zagen we in de serie over Abraham dat God hem in een verbond beloften deed over een groot nageslacht (vele volken), een land, een grote naam en zegen voor alle geslachten.

De belofte van nageslacht liet lang op zich wachten, maar werd – zo zagen we eerder – niet meer verwacht maar wel vervuld. In Genesis 23 wordt de belofte van land ingelost. Beide beginnen klein, maar God gaat Zijn weg ermee. Abraham koopt een grot en een akker om Sara te begraven. Het eerste stukje grond als eigendom in het land dat door God aan hem beloofd is. Sara werd er begraven, maar later ook Abraham, Isaak en Rebekka, Jakob en Lea. In het boek 'Elk hoofdstuk apart' (van Warren Wiersbe) staat daarover iets moois: Genesis eindigt met een vol graf, maar het Evangelieverhaal met een leeg graf.

Matteüs 22:31,32

Jezus zei: ³¹ Hebt u niet gelezen wat God u over de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is wat Hij zei: ³² "Ik ben de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob." Hij is geen God van doden, maar van levenden.'

Abraham zag zijn hoop op de vervulling van Gods beloften werkelijkheid worden. Een voorbode van de vervulling van de ultieme redding in Jezus.

De Goede of Stille week begint op Palmzondag met de intocht van Jezus in Jeruzalem waar de menigte roept: *'Gezegend Hij die komt als koning, in de naam van de Heer! Vrede in de hemel en eer aan de Allerhoogste!'* (Lukas 19:37). Slechts enkele dagen later is er opnieuw een menigte rond Jezus, dan roept men: *'Kruisig Hem! Kruisig Hem'*. (Lukas 23:21)

Het zal wellicht een andere groep mensen geweest zijn, maar het is niet ondenkbaar dat er ook mensen bij waren bij wie hun enthousiasme in de loop van de week veranderde, misschien wel door eventuele gevolgen van het bij Jezus horen.

Vraag 1

Hoe hou jij vast aan het fundament dat God en Zijn Woord geven en ga je niet mee met 'anderen'?

Waarop is dat vertrouwen in God en Zijn Woord gebaseerd?

Wordt dat weleens op de proef gesteld? Op welke manier?

Hoe ga je daarmee om?

**

Pasen kunnen we zeker het feest van hoop noemen door de overwinning op de dood. God is de God van het leven en maakt Zijn beloften waar.

Romeinen 6:10-11

¹⁰ Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu Hij leeft, leeft Hij voor God. ¹¹ Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

Efeziërs 3:12

Door onze eenheid met Hem hebben wij vrijelijk toegang tot God; door ons geloof in Hem mogen wij daarop vertrouwen.

Paulus schrijft in 1 Thessalonicenzen 4:13-14 *'niet te treuren, zoals anderen, die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden bij zich zal halen, samen met Jezus zelf.'*

1 Korintiërs 1:24-25

²⁴ Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, ²⁵ want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Vraag 2

Hoe kijk jij naar de dingen en de omstandigheden in je leven? Heeft de overwinning van Jezus op de dood met Pasen daar invloed op? Waarom wel/waarom niet? Bij een ja: op welke manier? Kun je voorbeelden geven?

