



Preekserie: Genesis – Van Eden naar Egypte Onderweg naar zondag 3 mei 2026: 'Jakob krijgt een trap'

In de weken tot aan de zomer kijken we naar de hoofdstukken 25 tot en met 50, het slot van Genesis. We kijken daarin naar de geschiedenis van Abrahams nakomelingen Isaak, Jakob en Jozef.

Hoe werkt 'Samen naar Zondag'? Maak een keuze uit een of meer van de volgende onderdelen:

1. Zelf ontdekken

Je overdenkt zelf het Bijbelgedeelte en kunt hierbij gebruik maken van een van de bijbelstudiemethodes. Als het vragen oplevert, noteer ze en probeer antwoorden te vinden. Neem je vragen en bevindingen mee naar je kring!

2. Aanvullende teksten en suggesties

Deze teksten en suggesties helpen je om na te denken over het Bijbelgedeelte en het thema.

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Om je nog meer te helpen vind je hier een korte uitwerking van het thema en het Bijbelgedeelte en vragen om met elkaar op kring te bespreken.

1. Zelf ontdekken

Bijbeltekst: Genesis 28:10-22 (NBV21)

Jakobs droom in Betel

¹⁰ Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. ¹¹ Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde

die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. ¹² Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. ¹³ Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. ¹⁴ Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. ¹⁵ Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.'

¹⁶ Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,' zei hij, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besepte ik niet.' ¹⁷ Eerbied vervulde hem. 'Wat een ontzagwekkende plaats is dit,' zei hij, 'dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!' ¹⁸ De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteen had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. ¹⁹ Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz. ²⁰ En hij legde een gelofte af: 'Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, ²¹ en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. ²² De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van alles wat U mij geeft.'

2. Aanvullende teksten en suggesties

Johannes 1:50-51

⁵⁰ Jezus vroeg (aan Natanaël): 'Geloof je omdat Ik tegen je zei dat Ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.' ⁵¹ 'Werkelijk, Ik verzeker jullie', voegde Hij eraan toe, 'jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.'

Genesis 12:2-3 (God tegen Abraham)

² 'Ik zal je tot een groot volk maken, Ik zal je zegenen, je naam veel aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. ³ Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou vervloekt, zal Ik vervloeken. In jou zullen alle volken op aarde gezegend worden.'

Genesis 26:4 (God tegen Isaak)

'Ik zal je zo veel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en dit hele gebied aan hen geven, en dankzij jouw nakomelingen zullen alle volken op aarde zich gezegend noemen.'

Genesis 31:13 (God tegen Jakob)

'Ik ben de God van Betel, waar je een steen met olie hebt gewijd en waar je Mij een gelofte hebt gedaan. Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland.'

Genesis 48:3

³ Hij (Jakob) zei tegen Jozef: 'God, de Ontzagwekkende, is in Luz, in Kanaän, aan mij verschenen en heeft mij daar gezegend. ⁴ Hij heeft me gezegd: "Ik zal je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven; er zal een groot aantal volken uit je voortkomen. En dit land zal Ik jouw nakomelingen voor altijd in bezit geven.'"

Handelingen 7:54-55 (Stefanus verdedigt zich bij het Sanhedrin)

⁵⁴ Toen ze dit hoorden, werden ze razend op hem, ze knarsetandden van woede. ⁵⁵ Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, ⁵⁶ en hij zei: 'Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.'

Suggestie 1

Lees in Genesis 28:13-15 wat de Heer zegt over zichzelf en over wat Hij zegt te (gaan) doen. In de verzen 16-17 lezen we dat Jakob enorm onder de indruk is gekomen van wie God is en wat Zijn plan met Jakob, zijn nakomelingen en de volken is.

Wat zijn jouw tijden/gebeurtenissen waarop je geloof en je vertrouwen op God op z'n top was?

Waarvan ben jij het meest onder de indruk van wie God is en hoe Hij is?
Wat betekent dat voor je leven en hoe houd je dat vast?

Suggestie 2

Jakob was enorm onder de indruk gekomen van God en deed direct (!) een gelofte. Als je de geloften van Jakob in de verzen 20-22 leest, wat valt je dan op?

Zouden wij ook op die manier kunnen bidden of geloften doen?
Ongemakkelijk? Waarom?

Suggestie 3

Jakob zag in zijn droom een ladder die tot de hemel reikte en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. Een beeld van een open hemel. In natuurlijke of aardse zin kun je bij 'een open hemel' denken aan een wolkeloze lucht, maar welke geestelijke betekenis of betekenissen zie jij bij dit begrip?

Welke Goddelijke teksten/openbaringen zijn voor jou het allerbelangrijkst voor jouw geloof en geestelijk leven?

3. Meer toelichting en gespreksvragen

Jakob was door zijn vader Isaak op weg gestuurd om een geschikte vrouw te zoeken voor een huwelijk. Jakob wordt daarbij door Isaak gezegend. Dat lijkt niet ongewoon, maar vorige week lazen we in Genesis 27 hoe Jakob zijn vader bedrogen had en daarmee de zegen kreeg die Isaak liever aan zijn andere zoon had willen geven.

Maar de zegen die Isaak nu 'vrijwillig' meegeeft liegt er niet om: ³ *God, de Ontzagwekkende, moge je zegenen, je vruchtbaar maken en je veel nakomelingen geven, zodat er een groot aantal volken uit je voortkomt.* ⁴ *Moge Hij jou en je nakomelingen de zegen van Abraham geven, zodat je het land waar je nu nog als vreemdeling woont en dat God aan Abraham heeft gegeven, in bezit krijgt.'*

En onderweg krijgt Jakob daarbovenop nog een zegen, namelijk van God Zelf, zoals we in de lezing van deze zondag zien.

Zoals God aan Abraham en aan Isaak zegen op allerlei gebied beloofde, belooft Hij dat ook aan Jakob.

‘Een open hemel’, je hoort weleens van mensen dat voor hen op precies het juiste moment ‘de hemel openging’ en dat dat als een bemoediging van God werd ervaren. Bijvoorbeeld dat op het moment dat een dierbare op het kerkhof werd begraven plotseling een gat in de wolken verscheen waardoor de zon zich even op die plaats aan de mensen liet zien. Als een teken van ‘Ik ben die is, was en er altijd zal zijn.’

In de Bijbel komen we ook op verschillende plekken een geopende hemel tegen. Zoals bij Stefanus (hiervoor al genoemd in Handelingen 7), maar ook in Handelingen 10, waar Petrus een visioen van een geopende hemel krijgt met een openbaring van God.

Bij een open hemel laat God zien dat er een verbinding is tussen God en mens en openbaart Hij wat Hij op dat moment met de mens wil delen.

Matthew Henry, een Brits predikant (1662 - 1714), schrijft in zijn bekende ‘Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament’ dat bij de doop van Christus ‘de hemelen werden geopend om te tonen dat de weg tot gemeenschap met God geopend was. Door de zonde was de hemel gesloten, maar door Jezus Christus is het Koninkrijk der hemelen geopend voor alle gelovigen.

Enkele Bijbelse aspecten van een open hemel:

- **Doop van Jezus**, Matteüs 3:16. Direct na Jezus' doop ging de hemel open en daalde de Geest neer.
- **Verlossing**: Door Jezus Christus is de hemeldeur wijd opengezet, waardoor mensen tot God kunnen naderen. (o.a. Romeinen 10:9-11)
- **Openbaring**: Het duidt op momenten waarop God Zichzelf laat zien of spreekt, zoals in visioenen (bijvoorbeeld Ezechiël 1:1).
- **Zegen**: In het Oude Testament wordt een open hemel gekoppeld aan Gods zegen en voorzienigheid, zoals het geven van manna in Exodus 16.
- **Wederkomst**: Jezus werd in de hemel opgenomen en zal op dezelfde wijze terugkeren, Lukas 24:50-51 en Handelingen 1:9-11.
- **Een verlangen naar God**: Het begrip wordt ook gebruikt als metafoor voor een diep geestelijk verlangen naar Gods nabijheid in het dagelijks leven.

Vraag 1

Waar denk jij aan bij een open hemel?

Heb jij weleens een open hemel ervaren? Wanneer, hoe was dat?

Verlang jij naar meer van directe toegang tot God? Hoe uit je dat? Stel je je daarvoor open of moet zoiets geheel van de kant van God komen?

Vraag 2

Stefanus was het vergund een blik in de hemel te mogen richten.

(Handelingen 7) Een enorme bemoediging voor hem op dat moment, maar ook voor alle mensen na hem die deze opgeschreven ervaring meenemen in hun geloofsleven en in hun vertrouwen op Woord en daad van God.

Als jij in de hemel zou mogen kijken, wat verwacht je dan te zien?

Waarop hoop en vertrouw je? Waarop is dat vooral gebaseerd?

(Hoe) is de beloofde toekomst van invloed op je leven nu?

